



Nederlands Bijbelstudie Circulaire

29-ste jaargang nummer 1

april 2019

Als Jezus wederkomt!

door Jb. Klein Haneveld, 1961

Vele Christenen huiveren bij de gedachte aan de wederkomst des Heeren. Zij denken daarbij aan de vreselijke gerichten, die over de aarde zullen komen, als God de zonden en de ongerechtigheden der mensheid zal bezoeken en "met vlamvend vuur wraak zal doen over degenen, die God niet kennen, en over degenen die het evangelie onzes Heeren Jezus Christus niet gehoorzaam zijn". ^{2Thes.1:8} Maar hoe vreselijk de komst van Christus op de wolken des hemels in kracht en heerlijkheid voor een zondige wereld ook mag zijn, Zijn verschijning in de lucht voor Zijn heiligen, waarover Paulus in 1Kor.15 en in 1Thes.4 spreekt, is één van de heerlijkste waarheden van Gods Woord, die de harten van Zijn kinderen vervult met hoopvolle verwachting, overvloeiende blijdschap en onuitsprekelijke troost. Waarom is de boodschap over de toekomst des Heeren zo vertroostend voor de gelovigen? En hoe leren wij onze houding van vrees en angst te veranderen in één van blijde verwachting en verlangend uitzien, zoals die de eerste Christengemeente kenmerkte?

Jezus Zélf komt weder

In de eerste plaats door te bedenken, dat het werkelijk Jezus zélf is, die wederkomen zal.

In de nacht voor Zijn lijden en sterven aan Golgotha's kruis, zei Jezus tot Zijn discipelen: "Uw hart worde

niet ontroerd In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan zal zijn en u plaats bereid zal hebben, zo kom Ik weder, en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben." ^{Joh.14:1-3}

Als in één adem sprak Hij over Zijn heengaan en over Zijn wederkomst. Jezus is heengegaan; Hij is opgevaren naar de hemel, om ons in Zijn Vaderhuis plaats te bereiden. Maar even zeker als Hij heengegaan is, even zeker zal Hij wederkomen, om ons tot Zich te nemen, opdat ook wij mogen zijn, waar Hij is. Met een mengeling van smart, blijdschap en vrees stonden de discipelen die gedenkwaardige dag op de Olijfberg, toen Jezus opvoer naar de hemel. Een wolk nam Hem weg voor hun ogen. Plotseling stonden echter twee engelen, mannen in witte kleding, bij hen, en zij zeiden:

"Gij, Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkewijs gij Hem naar de hemel hebt zien opvaren." ^{Hand.1:10}

Jezus zelf sprak over Zijn wederkomst; ^{Joh.14} engelen spraken over Zijn wederkomst; ^{Hand.1} de apostelen spraken over Zijn wederkomst. ^{1Kor.15;} ^{1Thes.4} Als wij Zijn komst verwachten, dan doen wij dat dus op goede en zekere gronden. Er wordt in de Bijbel ontzaglijk veel over de wederkomst van Christus gesproken; zelfs meer over Zijn tweede komst, dan over Zijn eerste komst! En niemand kon ontkennen, dat alle profetieën, die spraken over Zijn eerste komst, tot in de kleinste bijzonderheden vervuld werden. Jezus werd letterlijk geboren uit een maagd. ^{Jes.7:14} Hij werd geboren in een letterlijke stad - Bethlehem. ^{Mich.5:1} Hij reed letterlijk op een ezel Jeruzalem binnen, gelijk de profeet Zacharia

voorzegd had. ^{Zach.9:9} De voorspellingen, dat Hij gestriemd zou worden, opdat wij genezing zouden ontvangen; dat Hij om onze overtredingen verwond zou worden; ^{Jes.53:5} dat Hij zou hangen aan een hout; ^{Deut.21:23} dat Zijn handen en voeten doorgraven zouden worden; ^{Ps.22:27} dat Zijn lichaam in het graf geen verderf zou zien, ^{Ps.16:10} maar opgewekt zou worden uit de doden ... ja al deze, en vele andere, werden op de meest letterlijke wijze vervuld. Daarom lijdt het geen enkele twijfel, dat ook de profetieën betreffende Christus' tweede komst even letterlijk in vervulling zullen gaan, als die betreffende Zijn eerste komst.

Jezus zal wederkomen! Hij komt zelf weder. De apostel schrijft: "De Heere zelf zal nederdalen van de hemel", ^{1Thes.4:16} onder een groot gejuich, onder het gejubel van de aartsengel, bij het helder en doordringend geklank van de laatste bazuin, en op dat zelfde ogenblik zullen de doden in Christus uit hun graven opstaan. De wederkomst van Christus is dus niet de dood, ook niet de komst van de Heilige Geest. Nee, Hij zelf zal nederdalen en wij zullen Hem zien, gelijk Hij is!

Hebt u ooit getracht u in te denken, hoe heerlijk het geweest moet zijn, geleefd te hebben in de dagen, dat Jezus op deze aarde rondwandelde? Wat het zeggen wil, Jezus met eigen ogen gezien te hebben? O, hoe zou ons hart opgesprongen zijn van blijdschap: Zijn vriendelijk gelaat te aanschouwen; één liefderijke blik van Zijn ogen op te

vangen; Zijn stem als muziek in onze oren te horen; de zachte aanraking van Zijn zegenende hand te gevoelen. Maar:

'k Zal eens mijn Heiland in heerlijkheid zien, Schitterend in schoonheid en pracht! Lied 568 Joh. de Heer

Hij voer op naar de hemel in Zijn letterlijk, fysiek, menselijk, maar verheerlijkt lichaam. Thomas had zijn vingers gelegd in de 'tekenen der nagelen' in Zijn handen. Joh.20:27 Toen Jezus opstond uit de doden, zei Hij tot Zijn discipelen: "Ziet Mijn handen en Mijn voeten, want Ik ben het Zelf; tast Mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en beenderen, gelijk gij ziet, dat Ik heb." En toen zij het van blijdschap nog niet konden geloven, dat Hij het Zelf was, vroeg Hij hen iets, om te eten. "En zij gaven Hem een stuk van een gebraden vis, en van honingraten; en Hij nam het en at het voor hun ogen." Luk.24:37-43 Deze Heiland met een lichaam, dat at en dronk, met een lichaam van vlees en beenderen; met een lichaam, dat door de apostelen betast werd - "deze Jezus zal wederkomen, gelijk gij Hem naar de hemel hebt zien heenvaren".

Ja, deze zelfde Jezus, die eens wandelde aan de oevers van het meer van Galilea, die de doven deed horen, de blinden de ogen opende, de kreupelen liet springen als een hinde; deze zelfde Jezus, die met innerlijke ontferming bewogen was over de schare; die weende met de wenenden; die mild

en teder zondaars vergaf; die de treurende vertroostte, die zieken genas; die de moeden kracht gaf; deze Jezus, die Zijn naakte en gestriemde rug uitstrekke op het bloedig kruishout; die - het ergste van alles - door Zijn God verlaten werd, omdat onze zonden op Hem waren - deze Jezus zal wederkomen, en onze ogen zullen Hem zien, gelijk Hij is.

O, mijn geliefde broeder of zuster in Christus, alles juicht en jubelt in mij, ja het zingt tot in het diepst van mijn ziel - als ik denk aan Zijn wederkomst. Want weet u, ik ken deze Jezus persoonlijk. Hij is geen vreemde voor mij. Hij is mijn Heiland, mijn Redder, mijn Zaligmaker. Ik heb Hem lief. O, Ik heb Hem hartstochtelijk lief, omdat Hij mij eerst heeft liefgehad. Hij redde mijn ziel voor de eeuwigheid. Zijn bloed, gestort op Golgotha's Kruis, heeft 'van alle mijne zonden, mij gewassen blank en rein'.

Hij is mijn Vriend, mijn Leidsman op de levensweg, mijn Toevlucht in benauwdheid, mijn schuilplaats in gevaar. Hoewel mijn oog Hem nog nimmer aanschouwd heeft - toch ken ik Hem! Nog wandel Ik in het geloof. Maar - halleluja - weldra breekt de licht en glorievolle dag aan, dat het geloof verwisseld wordt in wonderbaar aanschouwen; dat ik mijn Heiland zal zien van aangezicht tot aangezicht; dat mijn oog verzadigd zal worden door de stralende en liefelijke gestalte van Hem, die mij de schoonste is onder tienduizend. O, mede-pelgrims, naar

de hemel, zullen wij elkaar niet telkens weer vertroosten met de belofte van Zijn wederkomst?

Gods kinderen zullen worden verheerlijkt

In de tweede plaats is de wederkomst des Heeren zulk een vertroostende waarheid voor de gelovigen, omdat dan de kinderen Gods zullen worden verheerlijkt. Paulus zegt:

"Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der zonen Gods." ^{Rom.8:19} Want hoewel wij nu reeds kinderen van God zijn, is het "nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen". ^{1Joh.3:22}

Een groot artiest werkt met volharding en eindeloos geduld lange maanden en jaren aan de voltooiing van het schilderij, dat het meesterstuk van zijn leven beloofd te worden. Eindelijk heeft hij de laatste hand aan zijn schepping gelegd. Het stuk is gereed en wordt opgehangen aan één der muren van een beroemde expositiehal. Maar nog hangt er een zwaar sluier overheen. Al zijn schoonheid en heerlijkheid, het werk van vele jaren, is nog onttrokken aan het menselijk oog. Geen glimp van zijn verblindende kleurenpracht kan door de omhullende sluier heendringen. 'Het is nog niet geopenbaard, wat het zijn zal'. Intussen hebben zich drommen mensen voor het meesterstuk verzameld. 'Als met opgestoken hoofde' wachten zij op het moment van de onthulling, de openbaring. Zij gissen naar het thema - en wachten! Zij spreken fluiste-

rend en eerbiedig over de befaamde kunstenaar - en wachten. Zij trachten zich een voorstelling te maken van de schoonheid van zijn werk - en wachten. Vele lange en vermoeiende uren gaan voorbij - en nog wachten zij. Maar dan - op zeker ogenblik - wordt plotseling als door onzichtbare hand het omhulsel weggetrokken. De menigte slaakt een kreet van bewondering; als in extase applaudiseert zij, wanneer de verrukkelijke schoonheid van het kunstwerk voor het menselijk oog wordt ontsluit.

Op dezelfde wijze heeft de Goddelijke Artiest, de Heilige Geest, woning gemaakt in onze harten. En zoals het zonlicht gestadig werkt op de gevoelige fotografische plaat, en elk detail van het beeld, waarop de lens gericht is, op haar vastlegt, zo ook wij "met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest." ^{2Kor.3:18}

Met eindeloos geduld werkt de Heilige Geest in ons door beproeving, door verdrukking, door lijden, door ziekte, door smart en verandert Hij ons naar het beeld van de Zoon van God. Maar hoewel wij de artiest kennen - "het is God, die in u werkt"; ^{Fil.3:12} en het thema kennen - "wij zullen Hem gelijk zijn"; ^{1Joh.3:2} toch is het meesterstuk nog niet ontsluit - "het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen." ^{1Joh.3:2} De gehele zuchtende schepping wacht

nog als met opgestoken hoofde op de onthulling, de openbaring van het machtige kunstwerk van de Goddelijke Artiëst - het grootste wonder, dat de schepping ooit aanschouwd heeft sinds de morgensterren vrolijk juichten - namelijk het beeld van de ontsluisde, geopenbaarde zonen van God; mannen en vrouwen gelijkvormig aan de verheerlijkte Christus; een gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, maar bekleed is met de heerlijkheid Gods.

De doden in Christus zullen opstaan

En wanneer zal de sluier der sterfelijkheid worden weggenomen? Wanneer zullen wij de verblindende glorie uitstralen van Hem, die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid? Dat zal gebeuren, als Jezus wederkomt. Daarin is de Schrift zeer duidelijk: "Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn zullen eerst opstaan." ^{1Thes.4:16}

De eerste gebeurtenis, als Christus komt, zal zijn: de lichamelijke opstanding en verheerlijking van de doden In Christus. "Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding." ^{Op.20:6}

Dat zal een machtige gebeurtenis zijn: de opstanding uit de doden. Een boer zaait soms zijn koren te laat in de herfst om nog te ontkiemen. Heel de lange, ijzige winter ligt het in de koude aarde, net als of het dood is. Maar het

is niet dood, het slaapt! Op een stralende, blijde morgen in het voorjaar stapt hij zijn deur uit en zie - het geniale zonlicht heeft een wonder gewekt - het dode graan is opgestaan. En niet alleen dat, maar het is opgestaan in heerlijkheid - zo ver als zijn oog kan reiken, over heuvels, akkers en dalen - verlustigt het zich in de stralende aanblik van de verheerlijkte lichamen van het graan, dat op een koude, sombere najaarsdag in de aarde viel. Toen de zon, die hun leven was, in heerlijkheid verscheen werden de tarwekorrels, die in de aarde vielen en stierven, in onvergetelijke heerlijkheid opgewekt.

Zo is ook de opstanding uit de doden. Dit beeld uit de natuur wordt door Paulus zelf gebruikt in 1Kor.15. Leest u maar: "Maar zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden en met hoedanig een lichaam zullen zij komen? Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is. En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet dat worden zal, maar een bloot graan, naar het voorvalt, van tarwe of van enig andere der granen. Maar God geeft het zelve een lichaam gelijk Hij wil, en een iegelijk zaad zijn eigen lichaam. ... Alzo zal ook zijn de opstanding der doden. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt ... En gelijkerwijs wij het beeld des aardse dragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des hemelsen dragen." ^{1Kor.15:35-49}

Onze geliefden ontsliepen in hun Heer en Heiland. Zij zijn reeds bij de Heer in bewuste zegen. "Ontbonden te worden en met Christus te zijn is verre weg het beste." ¹ Fil.1:23

Toen hun sterfelijk lichaam - 'het aardse huis dezes tabernakels' - verbroken werd, ontvingen zij op hetzelfde moment een gebouw van God, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Zij werden niet 'ontkleed' maar 'overkleed'. ² Kor.5 Zij wonen 'uit het lichaam uit' en 'bij de Heere in' en zijn ons dus ver voor. Toch is hun zaligheid niet volmaakt. ³ Hebr.11:40 Hun dode lichamen, waarin wij hen gekend en bemind hebben, hebben wij grafwaarts moeten dragen en daalden neder in de koude aarde. Wij waren bedroefd, zoals de Thessalonicensen bedroefd waren "over degenen die ontslapen waren". Maar "niet bedroefd gelijk de anderen, die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn, in Jezus wederbrengen met Hem" - nee, niet in de natuurlijke lichamen van hun vernedering, verwoest door ziekte, smart en lijden, maar in de stralende, geestelijke lichamen van hun verheerlijking, gelijk aan Zijn heerlijk opstandingslichaam. ⁴ 1Thes.4:13-15 Als Christus, die hun Leven is, zal verschijnen in heerlijkheid, dan zullen ook zij met Hem verschijnen in heerlijkheid." ⁵ Kol.3:4

In een punt des tijds

En hoe snel zal dit machtige wonder van de opstanding uit de doden plaats

hebben. "Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst zijn van de Zoon des Mensen", zegt Jezus. ⁶ Mat.24:27 En in hetzelfde ogenblik, "in een punt des tijds, in een ogenblik", zegt Paulus, ⁷ 1Kor.15:52 zal de lichamelijke opstanding van de doden in Christus een onmiskenbaar feit zijn. Ja, de bazuin Gods zal schallen over bergen en dalen, over heuvels en velden, over de ganse aardbodem, over stadsbegraafplaatsen en vredige dorpskerkhoven.

"De ure komt, in welke allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zullen uitgaan", zegt Jezus. ⁸ Joh.5:28

In die ure zal het grote meesterwerk van Gods Artiest onthuld worden. In dat geweldige ogenblik zullen de graven openbarsten, en in onverderfelijkheid prijs geven, wat eens in verderfelijkheid in hen nederdaalde.

Welk een levende hoop, als wij staan bij het graf van onze geliefde ontslapenen in Christus. Een Christelijke begrafenis is dus 'een zaaien in hope', en behoort daarvan ook getuigenis af te leggen. Helaas zijn onze begrafenis in vele opzichten 'wereldgelijkvormig geworden', en meer heidens dan Bijbels van karakter. Jezus zegt: "Laat de doden (de geestelijke doden) hun doden (de lichamelijke doden) begraven." Maar laten wij, als kinderen Gods, de lichamen van hen, die ons zijn voorgegaan, aan de aarde toevertrouwen, met de levende hoop, dat Christus hen zal opwekken, als Hij nederdaalt van de hemel. Welk

een troostvolle verwachting voor bedroefde harten!

Als u geen belangstelling hebt voor de boodschap van de wederkomst des Heeren, dan hebt u ook geen belangstelling voor de opstanding van uw geliefde ontslapenen. Beide waarheden zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. O, in welk hart trilt het bloed niet bij de verkwikkende gedachte, dat éénmaal de graven zullen opengaan, en dat zij, die in Christus gestorven zijn, eerst zullen opstaan?

De levenden zullen worden veranderd

Maar ik moet u nog op een andere gebeurtenis wijzen, die plaats zal hebben als Jezus wederkomt. Wij lezen: "Die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; daarna zij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht."

1Thess.4:16, 17

En aan de Korinthiërs schrijft Paulus: "Zie, Ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden."

1Kor.15:51, 52

Ziet u wel? Wij zullen niet allen ontslapen. Er zal een generatie van kinderen Gods zijn, die de komst des Heeren nog in hun leven zullen meemaken. En Ik heb gegronde, Bijbel-gefundeerde redenen, dat het onze generatie zou kunnen zijn. Wij kunnen de wederkomst des Heeren elk moment van de dag of van de nacht verwachten. Zijn komst is zeer nabij! Denkt u eens een ogenblik in, wat dat zou betekenen! In een punt des tijds, in een verrassend

moment zullen als door een wervelwind plotseling levende, werkende, wachtende, lijdende mannen en vrouwen worden opgenomen in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht, om voor altijd met de Heer te zijn opgenomen. O, ik wou dat Ik kon schilderen. Mannen en vrouwen wandelend in de drukke straten van onze grote steden - plotseling opgenomen! Hun knieën buigend in de binnenkamer des gebeds - plotseling opgenomen! Met brandende harten de Schrift onderzoekend, die hun sprak van Zijn komst - plotseling opgenomen! Zieken en lijdenden - plotseling opgenomen en bij de Heer. Levenden staan bij het open graf van de geliefde dode - plotseling is daar de bazuin en de dode tezamen met de levenden plotseling opgenomen.

En als de geschokte en ontredderde wereld zich afvraagt, wat dit alles te beduiden heeft, dat duizenden en tienduizenden als bij toverslag eensklaps uit hun midden verdwenen zijn, dan zal haar geen ander verslag gelaten worden, dan dat van Henoch - "en zij wandelden met God, en zij waren niet meer, want God nam hen weg." Gen.5:24

Een wonderbare reünie

En niet alleen worden zij 'opgenomen', maar zij worden 'tezamen met hen' opgenomen, d.w.z. tezamen met de opgewekte ontslapenen. Dat spreekt ons dus van een heerlijke hereniging, van een wonderbare reünie, van een blij weerzien met al onze geliefden, die ons voorgingen, en van wie wij een kleine

tijd gescheiden werden. Wij zullen hen van aangezicht tot aangezicht begroeten. Wij zullen hen herkennen, en vol bewondering staren naar hun stralende, blinkende, verheerlijkte lichamen. Wij zullen ons bij hen aansluiten in een lange, onafzienbare stoet van miljoenen gezaligden uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie, om samen op te trekken de Heer tegemoet in de lucht! Samen met Paulus, die riep: "Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het geloof behouden." ^{2Tim.4:7}

Samen met Petrus, die uitriep: "Het einde aller dingen is nabij." ^{1Pet.4:7}

Samen met Johannes, die fluisterde: "Kinderkens, laat ons elkander liefhebben." ^{1Joh.4:7}

Samen met uw godvrezende moeder of vader, wier verscheiden u eens zoveel leed veroorzaakte.

Samen met uw man of vrouw, die in Jezus ontsliep en die zulk een lege plaats in uw huis achterliet.

Samen met uw kind, dat u al zo vroeg moest missen.

O, wij zullen hen wederzien, wij zullen hen ontmoeten, wij zullen hen omhelzen, wij zullen met hen herenigd worden, om nimmermeer van hen te scheiden. Voor altijd met de Heer. Zij aan zij zullen wij met hen de fonkelende paarden poorten van het hemelse Jeruzalem binnengaan, en wandelen in de gouden straten van deze stad Gods en ons met hen vermeien aan de oevers van de rivier des levens, met zijn kristal-heldere wateren. "En God Zelf zal al onze tranen van onze ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch gekrijt, noch moeite

zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan." ^{Op. 21:4}

Is er een troostvoller waarheid, dan de boodschap van de naderende wederkomst des Heeren?

Vol verwachting blijf Ik uitzien,
Tot die dag eens dagen zal;
Dat de Heiland op de wolken,
Weerkomt met bazuingeschal.

De ontmoeting in de lucht

Waar zal deze wonderbare hereniging van ontslapenen en nog levende gelovigen plaats hebben? Waar zullen wij de Heer ontmoeten? Paulus zegt:

"Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht." De lucht is de plaats der ontmoeting. Satan wordt de overste van de macht der lucht genoemd. Op één of andere geheimzinnige manier heeft Satan zijn zetel in de lucht. De lucht behoort tot zijn domein. Daar heeft hij zijn hoofdkwartier. Daar voert hij zijn strategie en beraamt hij zijn plannen voor de strijd tegen Christus en Zijn heiligen op aarde. "Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed - maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht." ^{Ef.6:12}

Van de 'overste van de macht der lucht' bedreigt ons voortdurend het grootste gevaar. Daarom vermaant de apostel de heiligen en gelovigen te Efeze om altijd 'de volle wapenrusting Gods' aan te doen, opdat wij staande kunnen blijven. Maar weldra komt de tijd, dat Satan en zijn machten dit

luchtruim zullen moeten ontruimen. Dat zal zijn, als Jezus wederkomt! Bliksemsnel zal Hij uit de hemel nederdalen en de lucht bezetten, en al Zijn heiligen rondom zich verzamelen. Dat zal het moment zijn, dat "de Satan uit de hemel zal vallen" en zijn hoofdkwartier moet verplaatsen naar de aarde. In dit verband is het opmerkelijk, dat Paulus bijna uitsluitend militaire termen gebruikt, als hij spreekt over de 'opname' der gemeente en 'onze toevergadering tot Hem' ^{2Thes.2:1} in de lucht. Kommandogeroep en bazuingeschal zullen weerklinken door het ganse luchtruim. Een bliksemoorlog heeft plaats; een verrassende aanval op de lucht, de grootste verzethaard van de vijand, eindigend in een even verrassende, maar glorieuze overwinning van Jezus Christus en Zijn heiligen. Ik geloof, dat Paulus op deze gebeurtenis zinspeelt, als hij zegt: "De God des vredes zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren." ^{Rom.16:20} Zoals Hij hem eens onder Zijn eigen voeten verpletterde op het Kruis van Golgotha, zal de Heer hem straks onder onze voeten verpletteren.

Als na een oorlog één van de oorlogvoerenden in het vijandelijke land precies kan doen, wat hem behaagt, dan is het overtuigende bewijs geleverd, dat de overwinning volkomen is. Het feit, dat onze Heiland kan doen, wat Hem behaagt, in het gebied, waar Satan eens zijn hoofdkwartier had, is het meest sprekende bewijs van de smadelijke nederlaag van onze aarts-tegenstander. O, welk een wonderlijke en troostvolle gedachte, dat wij de Heer zullen

ontmoeten in de lucht, vanwaar Satan ons eens met zijn aanvallen bestookte, en zijn 'vurige pijlen' op ons afschoot. Haast wordt hij onder onze voeten verpletterd, want: Jezus is Overwinnaar! En wij zijn "meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons heeft liefgehad."

^{Rom.8:37} Daarom zingen wij:

Amen, Jezus Christus! Amen!
Ja, Gij zult in 't groot heelal
't Rijk der duisternis beschamen
Tot het niet meer wezen zal.

Een smartelijke scheiding

De boodschap van de wederkomst des Heeren is bijzonder vertroostend voor Gods kinderen. Maar ze houdt tevens ook een ernstige waarschuwing in voor hen, die Jezus Christus niet kennen. Reeds spraken wij over de wonderlijke en heerlijke hereniging in de lucht van ontslapen en levende gelovigen, als Jezus komt. Maar laten wij tevens bedenken, dat Zijn komst ook een smartelijke en eeuwige scheiding teweegbrengt. Sommige vaders en moeders zullen voor eeuwig gescheiden worden van hun kinderen. Sommige vrouwen zullen voor eeuwig gescheiden worden van hun mannen. De geredden zullen gescheiden worden van de ongeredden.

Jezus zegt: "Ik zeg u, in die nacht zullen twee op één bed zijn; de één zal aangenomen, de ander zal verlaten worden". ^{Luk.17:14}

In sommige delen van de aarde zal het nacht zijn, als Jezus wederkomt. Er zullen 'twee op één bed' zijn. Dat kunnen man en vrouw zijn. De vrouw

wordt opgenomen in de hemel. De man blijft achter; Ja, haar echtgenoot! Stel u voor: U ligt 's nachts in uw bed. U zegt tot uw vrouw: "Houd toch op met dat vrome gedoe; het is toch allemaal kwats. Ik geloof alleen wat Ik zien kan." Ik moet u wat zeggen, als u dit toevallig leest. Daar klinkt plotseling de laatste bazuin - u doet uw ogen open. Uw vrouw met haar vroom gedoe is weg. Zij is er niet meer - opgenomen. Uw dochter, die ook in de Heiland geloofde, de vreugde van uw hart - weg! Opgenomen! U bent alleen! U bent radeloos! U kunt schreeuwen zo hard als u wilt: 'Ik geloof! Ik geloof! Nu geloof ik ook!' Maar niemand hoort u. Het is te laat! U gaat de Grote Verdrukking in, een tijd van benauwdheid, zoals de aarde nog nimmer gekend heeft. Daar is voor u geen tweede kans. Voor eeuwig gescheiden van uw geliefden. Voor eeuwig verloren. Terwijl u de boodschap van het eeuwige leven in Christus Jezus gehoord hebt. Honderdmaal heeft men het u gezegd. Men heeft u traktaten toegeschoven. Men heeft u de Bijbel getoond. Men heeft u gebeden en gesmeekt. Maar u hebt alles afgewezen als 'kwats'! Het zal u vergaan als de rijke man, die in vijf minuten in de hel meer begrepen heeft van de liefde en de barmhartigheid van God, en van het evangelie van Jezus Christus, dan tijdens zijn 40- 50-, 60-jarig leven op deze aarde. Maar dan te laat!

En Jezus zei verder: "Twee zullen op de akker zijn, één zal aangenomen en de ander zal verlaten worden" In

sommige delen van de aarde zal het dag zijn als Jezus wederkomt. De arbeiders op de akker zullen worden gescheiden. De geredden worden opgenomen. De verlorenen blijven achter. O, welk een smartelijke scheiding als Jezus komt. In huisgezinnen, in scholen, in fabrieken, ja zelfs in de kerken zullen sommigen worden weggenomen, omdat zij wedergeboren Christenen zijn, van zonden gewassen in het bloed des Lams. Anderen daarentegen zullen achterblijven, omdat zij verzuimd hebben de toevlucht tot Jezus te nemen.

O, als u Jezus Christus niet kent, dan moet ik u waarschuwen! Eens zal de dag komen, in een punt des tijds, in een ogenblik, dat uw moeder, vrouw, geliefde broeder, zuster, vriend plotseling zal worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. En u zult achterblijven. Dat zal de donkerste tijd zijn, die deze wereld ooit aanschouwd heeft. De dag Zijns toorns Is gekomen en wie zal bestaan? ^{Op.6:17}

Oorlogen zullen uitbreken, verschrikkelijker en bloediger dan ooit te voren. Er zullen zijn hongersnoden, pestilentiën, aardbevingen. Menselijke vrijheden zullen worden beknot door dictators. En zij, die het merkteken van de 'mens der zonde, de zoon des verderfs' niet dragen, zullen niet kunnen kopen of verkopen. De meest tragische tijd in de wereldgeschiedenis zal aanbreken, als Jezus al de Zijnen wegneemt. Denkt u zich eens in: geen enkele verlorene meer op aarde; geen enkele prediker van het evangelie; geen enkele

Christen-zakenman; niemand om voor de redding van uw arme ziel te bidden. Dat is de donkere situatie, waarmee u en de gehele wereld zullen worden geconfronteerd op de dag, als Jezus wederkomt!

Laat mij u nogmaals mogen vragen: Bent u bereid, als Jezus komt? Is uw ziel gered? Nog Is het tijd. U hoeft niet verloren te gaan. U kunt heden nog voor eeuwig behouden worden. God heeft u lief. Hij zoekt niet uw ondergang, maar uw behoud. Al wat u te doen hebt, is dat u gelooft in Jezus Christus, die voor u stierf aan Calvary's kruis. Hoe diep ook gevallen, hoe zwaar ook uw schuld, hoe duister ook uw verleden - het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. ^{1Joh.1:7} "Die In de Zoon gelooft, die heeft het eeuwig leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem." ^{Joh.3:36} Ga dan tot Jezus, die u roept, en met uitgebreide armen op u staat te wachten. Kom, als een berouwvol zondaar aan Zijn doorboorde voeten, en Hij zal u geven vergeving van zonden en eeuwig leven 'om niet'. Maar Ik bid u, stel niet uit! De tijd der genade kan ieder ogenblik eindigen, en dan zal het onmogelijk blijken het toekomstend oordeel te ontvlieden. 'Behoud u om uwe levens wil, opdat gij niet omkomt', maar met ons moogt optrekken naar het heerlijke hemelse Zion, waar Jezus ons plaats bereidde. En mijn geliefde broeder of zuster in de Heere, laat mij u dan mogen vragen: zijn uw geliefden gered? Hoe kunt

u rusten, als uw familie elk moment voor eeuwig van u gescheiden kan worden? Hoe kunt u onbewogen blijven, als u familieleden hebt, die zeker zullen achterblijven als Jezus komt, indien zij niet spoedig gered worden? De wederkomst van Christus is een van de grootste drijfveren voor het redden van zielen. Hebt u zich ooit afgevraagd, waarom Christus Zijn komst uitstelt? De reden vindt u in 2Pet.3:9: "De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons; niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen." Christus is niet traag, om de belofte van Zijn wederkomst te vervullen. Maar, Zijn teder hart verlangt naar de redding van nog vele anderen. De enige reden voor Zijn uitstel is, dat Hij niet wil, dat iemand verloren gaat. Moge Zijn liefde ons allen dwingen, om ons volijver en overgave te wijden aan het winnen van kostbare zielen. Laat ons werken zolang het dag is: "de nacht komt, wanneer niemand werken kan." ^{Joh.9:4}

Zie, ik kom haastelijk

Ik moet eindigen, maar nog eenmaal wil ik u toeroepen: 'Maranatha - Jezus komt!' Hij zal spoedig komen! Wij weten het uur niet van Zijn komst. Misschien komt Hij morgen! Maar het kan evengoed vandaag zijn.

In het laatste hoofdstuk van de Bijbel roept Hij ons toe: "Zie, Ik kom haastelijk!" O, laten wij Hem verwachten en antwoorden: "Amen, kom Heer Jezus!"

^{Op.22:12, 20}

Vermoeide pelgrim, beproefd door ziekte en lijden, wend uw blikken naar boven, naar de schone en heerlijke toekomst, die voor u bereid is, en roep: 'Amen, kom Here Jezus!' Bejaarde Christen, u denkt spoedig aan het eind van uw loopbaan te zijn. Wend uw blikken niet naar beneden; wacht niet op de dood - maar verwacht Jezus, en roep Hem uit de grond uws harten toe: 'Amen, kom Here Jezus!' Treurende weduwe, bedroefde moeder, schreiend om het verlies van uw geliefde - droog uw tranen! Verwacht Jezus en roep: 'Amen, kom Heere Jezus!' O, dat in deze tijd niemand van de

grote schare der verlost en achterblijvende, maar dat ieder in waarheid moge roepen: 'Kom Heer Jezus!'

"En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Komt! En die dorst heeft, kome. En die wil, neme het water des levens om niet." *Op.22:17*

'Ja kom!' zo roepen thans de Zijnen Hier van hun aardse pelgrimsbaan; Hoe zalig maakt ons uw verschijnen Als wij, o Jezus, tot U gaan!
O, Heiland, kom, stil ons verlangen, Voleindig onze zaligheid!
Ja, kom, o Heer! Kom ons ontvangen: Uw komst toch eindigt alle strijd.

De (nieuwe!) Tent

Onder het motto "Blij met de bijbel!" staan voor de komende tenttournee de volgende campagnes op het programma:

Zondag 12 mei	t/m vrijdag 17 mei	OLDEBROEK
Locatie: Boomkwekerij Hoekert, Zuiderzeestraatweg 410		
Zondag 19 mei	t/m vrijdag 24 mei	DEVENTER
Locatie: Worpplantsoen		
Zondag 26 mei	t/m vrijdag 31 mei	URK
Locatie: Staartweg 14a		
Zondag 2 juni	t/m vrijdag 7 juni	DRACHTEN
Locatie: Florijn 5, Opeinde		
Zondag 9 juni	t/m vrijdag 14 juni	VROOMSHOOP
Locatie: Plantsoen		
Zondag 16 juni	t/m vrijdag 21 juni	BEEKBERGEN
Locatie: Van Limburg Stirumweg 20		
Zaterdag 22 juni	t/m vrijdag 28 juni	ALMERE
Locatie: Manifestatieveld Almere Haven, Sluiskade 11		
Zaterdag 29 juni	t/m vrijdag 5 juli	AMERSFOORT
Locatie: Evenemententerrein Hamseweg, Hoogland		
Zondag 7 juli	t/m vrijdag 12 juli	AMSTELVEEN
Locatie: 'De kleine speelweide', Amsterdamsebos		

De laatste actuele gegevens vindt u op www.bijbelstudie.nl

Mocht u idee hebben om in uw woonplaats of op andere locatie een tentweek te houden, dan horen wij dat graag.

Geen sociaal Evangelie

Jezus predikte nimmer "wereldverbetering". Hij maakte nimmer propaganda voor sociale hervorming of 'morele herbewapening'. Hij trachtte nimmer koningen of keizers te beïnvloeden tot het vormen van een "betere regering". Hij streefde nimmer politieke doeleinden na. Hij stichtte nimmer verenigingen of organisaties voor maatschappelijke doeleinden.

De Heere Jezus predikte wel een nieuwe geboorte.

Hij maakte wel propaganda voor persoonlijke wedergeboorte.

Hij trachtte wel politieke en godsdienstige leiders te beïnvloeden om alles te verlaten en Hem te volgen.

Hij stichtte wel de Gemeente en gaf haar de verantwoordelijkheid, om persoonlijke verlossing te prediken en mensen te roepen tot een leven, afgescheiden van een wereld van zondaren. Maar een gerechtigheid, bestaande slechts uit uiterlijke dingen, was voor de Meester verwerpelijk.

Hij veroordeelde de Farizeeën, omdat zij godsdienstig waren, om door de mensen gezien te worden.

Hij hechtte geen enkele waarde aan hun aalmoezen en gaven, omdat het hun aan innerlijke gerechtigheid ontbrak. Jezus zeide tot deze lang-biddende godsdienstige mensen, dat hun godsdienst ijdel was, omdat hun hart ver van God was.

Hij zeide tot hen, dat zij geleken op "wit-gepleisterde" graven; van buiten schoon, maar van binnen vol dorre doodsbeenderen en onreinheid. Hij

zeide tot hen, dat zij eerst het binnenste van de drinkbeker of schotel moesten reinigen; want dan zou vanzelf ook het buitenste rein worden. ^{Mat.23:26}

Deze scherpe woorden, waarmee onze Heer de uiterlijke vormen en het innerlijk bederf van Zijn eigen volk veroordeelde, zouden voldoende moeten zijn, om iederéén, die zijn tijd en krachten wijdt aan het "witpleisteren" van graven en het reinigen van het buitenste der schotels, tot stilstand en bezinning te brengen. Christus is niet een kracht, die van buiten naar binnen werkt; maar Hij is een Persoon, die van binnen naar buiten werkt.

Jezus wist, hoe nutteloos hervormingen zijn. Hij leefde in een tijd, waarin de sociale toestanden door en door verdorven waren; maar Hij stelde geen socialistische propaganda voor.

Hij bewoog zich temidden van dronkenschappen en brasserijen; maar Hij richtte geen geheelonthoudersvereniging op. Hij wandelde temidden van maatschappelijke degeneratie, maar Hij begon geen beweging voor maat-

schappelijke gerechtigheid. Jezus had honderd hervormingsbewegingen kunnen beginnen; maar deed het niet. Hij had duizenden organisaties voor allerlei nuttige doeleinden kunnen stichten; maar Hij deed het niet.

Laten onze critici nu vooral niet denken, dat Jezus onverschillig was voor het lijden en de zonde, die Hem in Zijn tijd omringden. Laten zij niet denken, dat onze Heer onbewogen bleef bij het aanschouwen van de armoede en de ellende van Zijn dag. De nood van Zijn tijd drukte als een last op Zijn ziel. Zijn hart was ten zeerste bekommerd over de toestand der armen, de immoraliteit der goddelozen en de tyrannieën van de machthebbers; maar Hij wist wat ook wij zouden moeten weten, dat het verderf in de menselijke samenleving niet kan worden tegengehouden door maatschappelijke hervormingen en sociale voorzieningen.

Jezus wist, dat de stroom nimmer boven zijn eigen bron kan uitrijzen.

Jezus wist, dat het rottingsproces in het maatschappelijke en sociale leven niet kan worden bestreden door het prediken van een hogere moraal of door het verkondigen van schone leuzen. Hoe snel stond Jezus, als de "barmhartige Samaritaan", stil bij de arme, gewonde Jood; verbond Hij zijn wonden; goot Hij daarin olie en wijn; zette Hij hem op Zijn eigen beest, bracht Hij hem naar de herberg en betaalde Hij voor zijn onderhoud. Jezus stond altijd klaar, om de nooddruftigen te helpen, de gevallenen op te heffen en de gebrokenen van hart te helen.

Maar Hij besteedde geen tijd aan allerlei bewegingen, die zich ten doel gesteld hebben, om het maatschappelijk bederf, dat mensen-harten en mensen-levens verwoestte, tegen te houden.

Jezus wist, dat de zonde de enige oorzaak was van de verdorven toestand; Hij wist, dat Golgotha de enige remedie was. Dacht u, als "socialisme" of "humanisme" iets hadden kunnen bereiken, dat Immanuel gekomen was? Dacht u, als allerlei maatschappelijke of religieuze organisaties iets hadden kunnen bereiken, dat de Zoon van God Gethsemané gesmaakt had? Dacht u, als de wet iets had kunnen bereiken, dat Christus naar het Kruis gegaan was? - "Want indien er een wet gegeven ware, die machtig was levend te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn." Gal.3:21

Jezus wist, dat de mens de wet niet kon houden, omdat zij door het vlees krachteloos was. De ijveraars voor maatschappelijke gerechtigheid in onze tijd ontkennen de gevallen toestand van de mens. Zij willen ons wijs maken, dat de mens in wezen niet zo slecht is; dat de mens "beter" zal worden als zijn omstandigheden en zijn omgeving beter worden.

Zij willen ons wijs maken, dat het kankergezwell van de zonde genezen kan worden door gehoorzaamheid aan de wet; dat het bederf in de menselijke samenleving kan worden bestreden door maatschappelijke hervormingen en sociale voorzieningen.

Jezus had de mens gekend gedurende minstens 4000 jaren. Hij wist, dat de mens in de "bedeling" en onder de verantwoordelijkheid van "het geweten" gefaald had, en dat "het gedichtsel zijns harten alleenlijk boos was". Hij wist, dat de mens in de "bedeling" en onder de verantwoordelijkheid van "de Wet" eveneens hopeloos gefaald had en steeds dieper in het moeras der zonde was weggezakt.

Jezus wist, dat onwedergeboren mensen in de tegenwoordige "bedeling" van "De Genade" en onder verantwoordelijkheid van "het geloof" eveneens zou falen en de maat van zijn zonden vol zou maken voor God. Waarom zou Jezus dan maatschappelijke hervorming en vernieuwing prediken, als Hij de harten der mensen zo door en door kende?

Waarom zou dan de Gemeente zich met maatschappelijke hervormingen bezighouden, als ons duidelijk gezegd is, dat "er niemand is, die God zoekt; dat zij allen zijn afgeweken en tezamen onnut zijn geworden; dat er niemand is, die goed doet, ook niet tot één toe". Rom.3:11, 12

Waarom zou de Gemeente een weg bewandelen, die Jezus niet bewandeld heeft? Waarom zou de Gemeente zich bezighouden, waarmee Jezus Zich niet bezig hield? Waarom zou de Gemeente gaan, waarheen Jezus haar niet gezonden heeft? Waarom zou de Gemeente trachten een wereld te "verbeteren", als haar Heer nimmer getracht heeft om die wereld te "verbeteren"?

Het is onredelijk, te zeggen, dat Jezus niet bekommerd was over de sociale misstanden van Zijn tijd, omdat Hij nimmer één van onze moderne socialistische of humanistische of christelijke bewegingen in het leven geroepen heeft. Hij was wel bekommerd over de nood van de wereld. Hij was daar zelfs zo bekommerd over, dat Hij naar het kruis ging. Hij was zo bekommerd, dat Hij aan de eis van de wet voldeed en de straf der zonde betaalde. Hij was zo bekommerd, dat Hij een deur der verlossing opende, voor een ieder, die gelooft.

Het is onrechtvaardig, te zeggen, dat de Apostelen niet geïnteresseerd waren in de noden van de mensen, omdat zij geen hogere moraal verkondigden en geen sociale hervorming bepleitten. Zij waren zo geïnteresseerd, dat zij nimmer ophielden Christus te prediken. Zij waren zo geïnteresseerd, dat zij bereid bleken om hun leven voor hun medemensen te geven; maar zij wisten, dat de zonde in het menselijk hart woonde; zij wisten, dat elke arbeid, buiten Christus om, vruchteloos zou zijn.

Het is oneerlijk te zeggen, dat de gelovige, die vandaag weigert aan één of andere maatschappelijke arbeid deel te nemen, onbewogen is voor de werkelijke noden van onze tijd. Integendeel, zij drukken als een last op zijn ziel en hij is ten allen tijde, "in goed en kwaad gerucht" bereid om Christus te verkondigen als de enige Hoop voor zondaren.

Wie is meer bekommerd over zijn medemens, dan hij, die wedergeboorte predikt? Wie is meer geïnteresseerd in de zielen van mensen, dan hij, die Jezus verkondigt. Wie is meer bezorgd over het welzijn van de zondaar, dan hij, die roept: "Ga uit het midden van hen en scheidt u af"?

Jezus zei niet, dat de Zoon des Mensen gekomen is, om hen, die verloren zijn, hogere moralen voor te houden.

Jezus wekte niet op tot het witpleisteren van graven noch tot het reinigen van het buitenste der schotels.

Jezus gebod niet, dat de kwade boom, goede vruchten zou voortbrengen.

Jezus verwachtte niet, dat de dwang van de wet een einde aan alle misdadigheid zou maken en alle zonde uit het land zou verdrijven.

Jakobus verklaarde niet, dat hij, die de verleidingen wegneemt op de weg van een zondaar, een ziel zal behouden voor de dood.

Petrus geloofde niet, dat wij verlost zijn door vergankelijke dingen, zoals verenigingen, die een goed en edel doel nastreven.

Paulus zei niet tot de Korinthiërs: "Ik heb mij voorgenomen niets anders te weten onder u, dan maatschappelijke gerechtigheid."

Paulus schreef niet aan de Romeinen: "Ik schaam mij het sociale evangelie niet; want het is de kracht van de mens tot wereldverbetering."

Paulus schreef niet aan de Galaten, dat "Christus Zichzelf heeft overgegeven, opdat Hij deze tegenwoordige boze wereld aangename en aantrekkelijker zou maken voor ons".

Paulus schreef niet aan de Gemeente te Efeze: "Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der wereld en huisgenoten van Satan."

Paulus schreef niet aan de Gemeente te Filippi: "Ik jaag naar het doel, tot de prijs der roeping Gods in sociale dienst."

Paulus schreef niet aan de Gemeente te Kolosse: "Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die van de aarde zijn."

Paulus schreef niet aan Timotheüs - zijn geestelijke zoon: "Lijd verdrukkingen als een goed soldaat voor sociale gerechtigheid; wordt ingewikkeld in de dingen van het leven, opdat gij een Christus-verwerpende wereld moge behagen."

Paulus schreef niet aan Titus: "Hij heeft ons zalig gemaakt uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, en door de vernieuwing van onze sociale geest."

Wèl schreef Paulus aan Timotheüs: "Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus." Hij schreef hem: "Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de zaken van dit leven, opdat hij Hem moge behagen, die hem tot de krijg heeft aangenomen." ^{2Tim.2:3, 4}

Wél schreef Paulus aan de Gemeente te Kolosse: "Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn." ^{Kol.3:1}

Wèl schreef Paulus aan de Gemeente te Filippi: "Ik jaag naar het doel, tot de prijs der roeping Gods, die van boven

is in Christus Jezus." ^{Fil.3:14}

Wèl schreef Paulus aan de Gemeente te Efeze: "Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen of bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods." ^{Ef.2:19}

Wèl schreef Paulus aan de Galaten, dat "Christus Zichzelf heeft overgegeven voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld (eeuw)." ^{Gal.1:4}

Wèl schreef Paulus aan de Romeinen, dat hij "zich het Evangelie van Christus niet schaamde; want het is de kracht Gods tot zaligheid voor een ieder, die gelooft." ^{Rom.1:16}

Wèl schreef Paulus aan de Korintheers, dat hij zich "voorgenomen had, niets anders onder hen te weten, dan Jezus Christus en Die gekruisigd." ^{1Kor.2:2}

Wèl geloofde Petrus, dat wij, "niet door vergankelijke dingen uit onze ijdele wandeling verlost zijn ... maar door het bloed van Christus." ^{1Pet.1:18}

Wèl verklaarde Jakobus: "Die een zondaar van de dwaling zijns weegs bekeert, zal een ziel behouden van de dood." ^{Jak.5:20}

Wèl getuigde Johannes met grote nadruk, dat "het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde." ^{1Joh.1:12}

Wèl constateerde Jezus: "Een kwade boom kan geen goede vruchten voortbrengen." ^{Mat.7:18}

Wèl wekte Jezus op tot het reinigen van het binnenste der schotels. Hij wist, dat het onwedergeboren hart God niet kan behagen; en Hij wist, dat een gemeenschap van onwedergeborenen God niet kan behagen.

Wèl zei Jezus: "De Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, wat verloren is".

Laten wij nimmer God uit onze dienst uitsluiten. De Bijbel begint met "In den beginne schiep God" en eindigt met "Amen, kom Here Jezus!" Hij, die zich wil wijden aan een of ander werk van "wereldverbetering", buiten Hem, kan niets bereiken; en hij, die zijn krachten aan zulk een werk wil besteden op een wijze, anders dan op Zijn wijze, zal dat zonder Hem moeten doen. U bent dan niet bezig in het werk in Jezus' Naam, als u niet bezig bent in het werk op Jezus' wijze.

Wie het Woord van God kent, weet, dat maatschappelijke hervorming en morele herbewapening de deur is tot de heilstaat en het vrederijk.

Hij weet, dat sociale voorzieningen de wereld niet dichterbrengen tot de dag, waarin gerechtigheid en vrede elkaar zullen kussen.

Hij weet, dat de mensen niet zondigen, omdat de maatschappelijke toestanden slecht zijn, maar omdat hun harten slecht zijn.

Hij weet, dat de verandering van de wil des mensen niet betekent de verandering van zijn hart.

Het kind van God, dat de leer en het gedrag van Christus en van de apostelen volgt, zal nimmer zijn boodschap aanpassen aan de geest van zijn tijd. Voor hem is er geen ander Evangelie dan "Jezus Christus, en die gekruisigd" en opgestaan.

Schriftplaatsen voor zelfstudie betreffende Israël:

Gods beloften aan Jakob (vervolg)

Ps.105:6-12, 42 Gij zaad van Abraham, Zijn knecht, gij kinderen van Jakob, Zijn uitverkorene! Hij is de HEERE, onze God; Zijn oordelen zijn over de gehele aarde. Hij gedenkt Zijns verbonds tot in der eeuwigheid, des woords, dat Hij ingesteld heeft, tot in duizend geslachten; Des verbonds, dat Hij met Abraham heeft gemaakt, en Zijns eeds aan Izak; Welken Hij ook gesteld heeft aan Jakob tot een inzetting, aan Israel tot een eeuwig verbond, Zeggende: Ik zal u geven het land Kanaan, het snoer van ulieder erfdeel. Als zij weinig mensen in getal waren, ja, weinig en vreemdelingen daarin ... Want Hij dacht aan Zijn heilig woord, aan Abraham, Zijn knecht.

Jes.51:1-2 Hoort naar Mij, gij, die de gerechtigheid najaagt, gij, die den HEERE zoekt! aanschouwt den rotssteen, waaruit gijlieden gehouwen zijt, en de holligheid des bornputs, waaruit gij gegraven zijt. Aanschouwt Abraham, ulieder vader, en Sara, die ulieden gebaard heeft; want Ik riep hem, toen hij nog alleen was, en Ik zegende hem, en Ik vermenigvuldigde hem.

Mich.7:19, 20 Gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen. Gij zult Jakob de trouw, Abraham de goedertierenheid geven, die Gij onzen vaderen van oude dagen af gezworen hebt.

Rom.4:13-22 Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk, dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Want indien degenen, die uit de wet zijn, erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden, en de belofte is te niet gedaan. Want de wet werkt toorn; want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Daarom is zij uit het geloof, opdat zij naar genade zij; ten einde de belofte vast zij al den zaden, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof Abrahams is, welke een vader is van ons allen; (Gelijk geschreven staat: Ik heb u tot een vader van vele volken gesteld) voor Hem, aan Welken hij geloofd heeft, namelijk God, Die de doden levend maakt, en roept de dingen, die niet zijn, alsof zij waren; Welke tegen hoop op hoop geloofd heeft, dat hij zou worden een vader van vele volken; volgens hetgeen gezegd was: Alzo zal uw zaad wezen. En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt, dat alrede verstorven was, alzo hij omtrent honderd jaren oud was, noch ook dat de moeder in Sara verstorven was. En hij heeft aan de belofte Gods niet getwijfeld door ongeloof; maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer; En ten volle verzekerd zijnde, dat hetgeen beloofd was, Hij ook machtig was te doen. Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend.

Zie voorts: Hebr. 11:8-12 en 17-18

Wordt vervolgd.

Agenda van Ab Klein Haneveld

ALKMAAR donderdag 4/18 apr;
2/16 mei; 19:45 uur;
"Delta", Oude Kanaaldijk 2;
Het boek Openbaring

AMERSFOORT woensdag 10/24 apr;
8 mei; 20:00 uur;
"De Neng", Engweg 7, Hoogland.
Het boek Genesis

APELDOORN

11 mei; **28 sep**; 9 nov
zaterdag, 10:00 tot 16:00 uur;
Het Bolwerk, Ravelijn 55;

Nederlands Bijbelstudie Contactdag

onderwerp op 11 mei

De Olijfberg

BEEKBERGEN zondag 26 mei;
29 sep; 8 dec; Dorpsstraat 28-36
10:30 uur, "De Hooge Weye"

BEVERWIJK zondag 5 mei; 9 jun;
10:00 uur; B.H.K.-gebouw,
Groenelaan 74

DRACHTEN donderdag 11/25 apr;
9 mei; 20:00 uur;
Rode Kruis gebouw, Omloop 42;
De brief van Judas

EMMEN maandag 6/20 mei;
19:30 uur;
Ichthuskerk, Walstraat 21;
De profet Jesaja

LEERDAM zondag 21 apr; 19 mei;
16 jun; 10:00 uur;
Patrimonium, Jeekelstr. 40a;
De brieven aan Thessalonica

LINSCHOTEN maandag 15/29 apr;
13/27 mei; 20:00 uur;
"Bij de Tol", Nieuwe Zandweg 12;
David en zijn Huis

OLDEBROEK dinsdag 16/30 apr;
19:45 uur; Stationsweg 43;
Christus in de Psalmen

OLDEBROEK zondag 21 apr; 5 mei;
17:00 uur;
LHNO gebouw; Van Sytzamalaan 3

URK dinsdag 23 apr; 7 mei; 19:30
uur; Marsdiep 1 a,
Het boek Exodus

URK zondag 14 apr; 17:00 uur;
Rode Kruisgebouw, Wijk 8-2;
De zondeval en verder

En in de tent om 20:00 uur:

OLDEBROEK 12/17 mei;
Locatie: Zuiderzeestraatweg 410

DEVENTER 19/22/24 mei
Locatie: Worpplantsoen

URK 26/29/31 mei
Locatie: Staartweg 14a

DRACHTEN 2 en 5 juni
Locatie: Florijn 5, Opeinde

VROOMSHOOP 9/12/14 juni
Locatie: Plantsoen

BEEKBERGEN 16/19/21 juni
Locatie: v. Limburg Stirumweg 20

ALMERE 23/26/28 juni
Locatie: Sluiskade 11

AMERSFOORT 30 juni; 3/5 juli
Locatie: Hamseweg, Hoogland

AMSTELVEEN 7/10/12 juli
Locatie: 'De kleine speelweide',
Amsterdamsebos

Olijfberg

De gouden 'rotskoepel' op de tempelberg te Jeruzalem moge dan een hoogtepunt zijn in het Heilige Land, de top van de Olijfberg is 65 meter hoger! En van daar keek eens Jezus neer op Jeruzalem en de tempelberg. En kondigde Jeruzalems verwoesting aan. Luk.19:37-44

Nooit vergeet ik midden in de troosteloze uitgestrektheid van de woestijn van Judea de aanblik in de verte van de toren van de Russisch-Orthodoxe hemelvaartskerk. Niet de tempelberg, maar de Olijfberg domineert de dorre woestijn! Niet Jeruzalem, maar "de berg die voóór Jeruzalem ligt, tegen het oosten". Zach.14:4

Olijven en hun olie zijn een symbool van vreugde en eeuwig leven, maar hoe komt het dat de toenmalige "opgang der olijven" 2Sam.15:30 gekenmerkt wordt door naar schatting 150.000 graven? Geen berg olijven, maar een reusachtige grafheuvel....

Hier koos onze Heiland zijn laatste domicilie. Luk.21:37; 22:39

Hier onderwees Hij Maria en Martha en hier verrees Lazarus uit de dood. Hier hield Jezus zijn "rede over de laatste dingen". Mat.24:3

Van hier voer Hij demonstratief ten hemel. Hand.1:12

En hier zal Hij spoedig Zijn voeten weer zetten. Als Jeruzalem voor de laatste maal zal worden verwoest. Zach.14:4

Deze markante locatie is het onderwerp van de a.s. Contactdag in Apeldoorn op 11 mei. Allen hartelijk welkom!



Ab Klein Haneveld



Nederlands Bijbelstudie Circulaire

Uit de statuten: "De Stichting Nederlands Bijbelstudie Centrum stelt zich ten doel de kennis van de inhoud van de Bijbel, die zij beschouwt als Gods Woord, te verspreiden. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door getuigenis in woord en geschrift." In de praktijk wordt dit o.a. gedaan door het houden van bijbel-studie-avonden, tentcampagnes, contactdagen, collegedagen en conferenties, studiereizen; de uitgave van de lezingen op audio-cd's en cassettes; de uitgave van brochures en deze circulaire. *Financieel is het Nederlands Bijbelstudie Centrum afhankelijk van vrijwillige bijdragen.*

Correspondentieadres

Benny Goodmanstraat 40
1311 RA Almere
telefoon (036) 53 62 976
www.bijbelstudie.nl
info@bijbelstudie.nl

Giften

NL03 INGB 0005 5676 69
NL88 RABO 0308 7470 46

ten name van
Nederlands Bijbelstudie Centrum

Giften voor de tentevangelisatie

NL87 RABO 0103 5810 06
ten name van

N.B.C. Evangelisatie

**Beide stichtingen hebben een
ANBI goedkeuring**