



Nederlands Bijbelstudie Circulaire

27e jaargang nummer 1

mei 2017

Jezus komt weder!

door Heinrich Müller, ca. 1960

Tussen twee grote feiten in de wereldgeschiedenis speelt zich ons leven af. Het ene heeft bijna 2000 jaar geleden plaats gevonden, maar het heeft zijn uitwerking nog heden ten dage en zal die nog ver in de toekomst behouden. Het andere feit ligt nog voor ons. De hele wereldgeschiedenis streeft deze laatste grote wereldgeschiedenis tegemoet.

Wat zijn deze beide feiten?

Het eerste was de komst van Jezus in deze wereld, waarbij Hij vlees en bloed heeft aangenomen, voor ons op Golgotha stierf en voor alle mensen volle zaligheid verworven heeft.

Het tweede grote feit is het doel van de wereldgeschiedenis: de Wederkomst van Jezus. Moet het de mensen niet tot nadenken stemmen, wanneer onder alle volken der aarde over het grootste wereldgebeuren, de Wederkomst van Jezus, gesproken wordt?

Hebben de gebeurtenissen der laatste jaren de mensen niet doen opschrikken? Denken we alleen maar aan de stichting van de Staat Israël en aan de recente bliksemoorlog. "Wat Hij heeft voorgenomen en wil, dat het geschiedt,

zal zeker eens gaan komen, zoals Hij het gebiedt!"

Omdat velen niet aan de wederkomst van Jezus geloven, willen wij ons door de Bijbel laten voorlichten. Jezus Christus zegt: "Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan." Mat.24:35

Vele profetieën in de Bijbel zijn reeds vervuld, andere wachten nog op vervulling, maar zij zullen vervuld worden. Daarom de vraag:

KOMT JEZUS WEDER?

Over deze belangrijke vraag is onder de mensen al veel gestreden. Velen zeggen: "Jezus kan niet wederkomen, want nog nooit is iemand uit de wereld aan de overzijde van het graf teruggekeerd. Het zou een dwaasheid zijn,

daaraan te geloven." Het gaat er echter niet om, wat mensen menen, maar om wat de Bijbel zegt. Reeds in het Oude Testament wordt duidelijk van de wederkomst van Jezus gesproken. De profeten spreken niet alleen van Zijn komst in vernedering, over Zijn geboorte, Zijn lijden en sterven, maar betuigen ook Zijn verschijning in heerlijkheid, Zijn glorierijke wederkomst. Daniël zegt bijv.: "Met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon." ^{Dan.7:13} En Maleachi werpt de ernstige vraag op: "Wie kan de dag van Zijn komst verdragen." ^{Mal.3:2} Wat ons het Oude Testament profeteert, wordt ons door het Nieuwe Testament bevestigd. In de 260 hoofdstukken van het Nieuwe Testament is 318 maal sprake van Jezus' wederkomst.

Drie getuigen moeten onze vraag: Komt Jezus weder? beantwoorden.

De eerste getuige is de Heer zelf

In de afscheidsrede aan Zijn discipelen zegt Hij: "Wanneer ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben." ^{Joh.14:3} Jezus zegt: "Ik kom weder, opdat gij met mij tezamen zijt." Wat zal dit woord de harten van de discipelen verheugd hebben!

In Zijn rede over de toekomst zegt de Heer: "Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn en dan zullen alle stammen der aarde de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid." ^{Mat.24:27,30}

Ook hier zegt Jezus: "Ik kom weder in heerlijkheid."

Bij het verhoor voor de hogepriester antwoordt Jezus op de vraag: "Zijt Gij de Christus, de Zoon van God?": "Gij zegt het, doch ik zeg u, van nu aan zult gij de Zoon des Mensen zien, gezeten aan de rechterhand der Macht en komende op de wolken des hemels." ^{Mat.26:64} In het laatste bijbelboek spreekt de Heer herhaalde malen over Zijn wederkomst. Hij zegt: "Zie, ik kom spoedig, houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme." ^{Op.3:11}

In het laatste hoofdstuk spreekt de Heer driemaal over Zijn komst: "Zie ik kom spoedig." ^{Op.22:7} "Zie ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om ieder te vergelden naardat zijn werk is." ^{vs. 12} En "Hij die deze dingen getuigt, zegt: Ja ik kom spoedig!" ^{vs.20} Jezus roept ons toe: "Ik kom weder. Zijt gij bereid?"

De tweede getuige zijn twee engelen

Toen Jezus van de Olijfberg in de heerlijkheid des Vaders terugkeerde, staarden de discipelen hun scheidende Heer na. Twee boden van de hemel in witte kleding spraken hen aan: "Wat staat ge en ziet naar de hemel? Deze Jezus, die van u is opgenomen in de hemel, zal alzo wederkomen gelijk gij Hem hebt zien opvaren naar de hemel." ^{Hand.1:11} Zo bevestigen deze boodschappers wat Jezus gezegd heeft.

De derde getuige zijn de Apostelen

De apostel Paulus schrijft aan de Filippenzen: "Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus

Christus." ^{Fil.3:20} Wij wachten dus op de Éne, van wie wij weten, dat Hij komt. Telkens wanneer christenen zich scharen om de tafel des Heeren, worden zij aan de komst van Jezus herinnerd. De apostel Paulus zegt: "Zo dikwijls gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zo verkondigt de dood des Heeren, totdat Hij komt." ^{1Kor.11:26}

Wij zien uit al deze getuigenissen, dat het verlangen van de eerste christenen gericht was op de wederkomst van de Heer. Zij hadden de wens en het verlangen, op de dag van de Verschijning van de Mensenzoon, Hem ook waardig te zijn. Hoe komt het toch, dat de gedachte aan de wederkomst van de Heer bij vele christenen zo op de achtergrond is geraakt? Wanneer de gelovigen meer bezield waren door de gedachte "De Heer komt weder!", zou hun wandel een prediking en een getuigenis zijn van het geluk der kinderen Gods. Hoe zouden ze dan de opdracht van Jezus kunnen vervullen: "Gij zult mijn getuigen zijn."? ^{Hand.1:8}

WANNEER KOMT JEZUS WEDER?

Op deze vraag hebben in de loop der tijden vele christenen gemeend een stellig antwoord te kunnen geven. Ze hebben jaar en dag van de Wederkomst berekend, maar ze zijn met hun berekeningen altijd verkeerd uitgekomen. En dat kon ook niet anders, want in zijn rede over de toekomst in Mattheüs 24 heeft Jezus duidelijk en beslist gezegd: "Van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, maar de Vader al-

leen." Maar met evenveel stelligheid heeft Jezus ook gezegd, dat aan Zijn wederkomst bepaalde gebeurtenissen zouden voorafgaan. Wij moeten acht geven op de tekenen, die de nabijheid van Zijn komst aanwijzen. Ook de apostelen hebben zulke tekenen der tijden vermeld.

Tekenen in het rijk der natuur

".... er zullen, nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn." ^{Mat.24:7} "Er zullen grote aardbevingen zijn op verscheidene plaatsen en hongersnoden en pestziekten." "En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding (volkerenzee)." ^{Luk.21}

In de laatste jaren zijn er zo vaak als nooit te voren aardbevingen geweest. Ze hebben ons gewaarschuwd: Vergeet het niet, de Heer zal wederkomen!

Tekenen in de volkerenwereld

"Ook zult gij horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, weest niet bevreesd, want dit moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk." ^{Mat.24:6, 7} Zijn niet de oorlog in Vietnam en de gebeurtenissen in het Nabije oosten zulke tekenen, die ons toeroepen: De Heer is nabij!

Tekenen in het godsdienstige leven

"Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zo zijn er ook nu vele

antichristen opgestaan, en daarom onderkennen wij, dat het de laatste ure is." ^{1Joh.2:18}

"Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus Christus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld." ^{1Joh.4:1-3}

"Eerst (d.i. vóór de dag des Heeren) moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet." ^{2Thes.2:3, 4}

"En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen." ^{Mat.24:11-12}

Daarna zal er niet alleen een grote afval zijn in de hele christenheid, maar ook een grote lauwheid en traagheid onder het Volk van God. Het zal zijn als bij de slaperige jonkvrouwen van Mattheus 25. De liefde tot de Heer en tot de broeders en zusters zal verkillen. Hoezeer vermanen deze tekenen ons: Heft uwe hoofden hemelwaarts, de Heer is nabij! Weest bereid!

Tekenen in de zending

"Het evangelie van het Koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden

tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn." ^{Mat.24:14}

Hoe vaak is deze bijbeltekst verkeerd verstaan, alsof voor de komst van de Heer alle heidenen bekeerd zouden moeten worden. De Heer zegt niet, dat het evangelie voor Zijn komst aan alle heidenen gepredikt zou worden tot bekering, maar tot een getuigenis voor alle volken. Dit is gebeurd. De Bijbel wordt in meer dan 1000 talen gelezen. De zendelingen verkondigen het evangelie onder alle volken en mogen ervaren, dat de profetieën van de Bijbel steeds meer vervuld worden. De volheid der heidenen nadert. Een zending schreef mij: "Op elk uur van de dag kan ik op een overvol kerkgebouw rekenen." Paulus zegt van deze boodschap: "..... hetwelk verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel." ^{Kol.1:23}

Wij zien aan al de tekenen, die de Heere Jezus zelf aangegeven heeft, dat Zijn komst nabij is. En al weten wij tijd noch uur, toch geldt voor ons christenen, dat wij acht moeten geven op de geweldige taal van de tekenen des tijds. De Heer zegt: "Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt." ^{Luk.21:28} Wij hebben de opdracht, op de Heer te wachten, dag aan dag. Het is onze plicht, te letten op de tekenen, die de Heer heeft aangegeven, opdat wij bereid zijn, wanneer Hij komt.

De Heer komt weder als een dief

Het komen van een dief wordt alleen bemerkt door hen die waken. De Heer

vermaant daarom: "Waakt dan, want gij weet niet op welke dag uw Heer komt. Maar weet dit, als de heer des huizes geweten had in welke nacht-waak de dief zou komen, hij zou ge-waakt hebben en in zijn huis niet heb-ben laten inbreken. Daarom weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des men-sen." Mat.24:42-44

De apostel Paulus zegt: "De dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht." 1Thes.5:2

De apostel Petrus bevestigt deze waar-heid: "Maar de dag des Heeren zal kom-en als een dief." 2Pet.3:10

De Heere Christus zelf zegt: "Ik zal ko-men als een dief en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen." Op.3:3 Een dief komt steeds onverwacht. Zo zal ook de Heer plotseling, onverwacht komen. Dit komen van Jezus als een dief geldt niet voor alle mensen, maar alleen voor de kinderen Gods, die be-reid zijn. Het geldt voor hen, die met Hem in levensgemeenschap en verbind-ing staan en op Hem wachten.

De beide boden uit de hemel zeggen: "Hij komt weder, gelijk gij Hem naar de hemel hebt zien opvaren." Wie hebben de Heer naar de hemel zien opvaren? Alleen Zijn discipelen. Voor alle andere mensen verdween Hij stil en ongemerkt. Daarom komt Hij ook eerst slechts voor de Zijnen terug.

Omdat de Heer ons gezegd heeft, dat Hij plotseling komt, laat ons waak-zaam zijn, opdat wij bereid zijn!

Jezus komt weder als een bliksem

"Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn." Mat.24:27 Hier spreekt Jezus van Zijn komst, die voor allen zichtbaar zal zijn.

Johannes zegt: "Zie Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken, en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen." Op.1:7 Ook Zijn vij-anden zullen Hem dus zien. Voor hen betekent Zijn zichtbare komst gericht en vernietiging. Dan zullen zij vergaan van angst in de verwachting van de dingen die komen zullen. Dan zullen de onverschilligen inzien, dat zij de genadetijd verzuimd hebben. Dan zal een jammerklacht opstijgen: "Bergen valt op ons en heuvels bedekt ons!" Op.6:16 Welk een verschrikkelijk beeld. Wilt U eenmaal ook tot die mensen behoren? De Zijnen zullen zich echter verheugen, wanneer de Heer komt.

Jezus komt in grote kracht en heerlijkheid

Zijn eerste komst vond plaats in ar-moede en vernedering. Als hulpeloos kind lag Hij in de stal van Bethlehem in een kribbe. Hij moest ondervinden, dat de Zijnen Hem niet aannamen. Joh.1:11 Zij wilden niet, dat Hij op aarde werkte en ondervonden Zijn tegen-woordigheid als storend. Daarom riepen zij: "Wij willen niet, dat deze Heer over ons is! Aan het kruis met Hem!" Zo stierf Hij, uitgestoten door de men-sen, aan het vloekhout op Golgotha. Bij Zijn wederkomst zal Hij in majes-teit en heerlijkheid verschijnen.

De Bijbel zegt over deze komst: "Hij komt om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en met verbazing aanschouwd te worden in allen, die tot geloof gekomen zijn." ^{2Thes.1:10}

"En zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid." ^{Mat.24:30}

WAARTOE KOMT JEZUS WEDER?

Toen Jezus voor bijna 20 eeuwen op deze aarde kwam, was dat met een bijzonder doel. Hij zelf zegt: "Des mensen Zoon is gekomen om te zoeken en zalig te maken, wat verloren is." ^{Luk.19:10}

"Ik ben gekomen om zondaars tot bekering te roepen, en niet rechtvaardigen." ^{Mat.9:13}

"De Zoon des Mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en Zijn leven te geven als een losprijs voor velen." ^{Mat.20:28}

"Ik ben gekomen, opdat zij leven en overvloed hebben." ^{Joh.10:10}

Ook de wederkomst van Jezus heeft een bijzonder doel.

De eerste opstanding

Dat alle mensen uit de dood zullen verrijzen is een duidelijke leer van de Heilige Schrift. De apostel Paulus zegt: "Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als Eersteling, vervolgens die van Christus zijn, bij Zijn komst; daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt." ^{1Kor.15:22-24}

Aan de Thessalonicenzen schrijft hij: "De Heere zelf zal op een teken, bij het

roepen van de aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan" ^{1Thes.4:16}

"De overige doden", zo luidt het in Openbaringen, "werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding; over hen heeft de tweede dood geen macht." ^{Op.20:5-6}

Wat zal het een wonderbare Paasmorgen zijn, wanneer hier en daar een graf opengaat en een in Christus ontslapene, met een opstandingslichaam bekleed, de groeve verlaat. Bij de eerste opstanding zijn alleen zij betrokken, die in Christus ontslapen zijn. Zij begon met de opstanding van de Verlosser en eindigt met de opstanding van de verlostten. Daarom zegt Paulus: "..... opdat ik zou mogen komen tot de opstanding uit de doden." ^{Fil.3:11}

Deze opstanding is opstanding ten leven. "En zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben", zegt Jezus, "tot de opstanding ten leven." ^{Joh.5:29}

Zij is ook de betere opstanding. ^{Heb.11:35} Zij wordt de "betere" genoemd, omdat de verrezenen met Christus de heerlijkheid delen, omdat zij aan Hem deel hebben en met Hem mogen heersen en regeren. Dit alles missen de andere ontslapenen.

Deze opstanding is overwinning over de dood. "Over hen heeft de tweede dood geen macht." ^{Op.20:6}

Verandering van de nog levende gelovigen

De bij de wederkomst van Jezus op aarde nog levende en op Zijn komst wachtende gelovigen zullen veranderd worden. In een ogenblik zal hun vernederd lichaam in een heerlijkheidslichaam veranderd worden. Paulus zegt: "Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden." ^{1Kor.15:51} Dan zal het vergangelijke onvergankelijkheid en het sterfelijke onsterfelijke aandoen. ^{1Kor.15:53}

Wij zullen dus niet allen behoeven te sterven. Dan verstaan wij ook wat Paulus zegt: "Wij willen niet ontkleed, maar overkleed worden." ^{2Kor.5:4} Aan deze uiterlijke verandering moet de innerlijke verandering voorafgegaan zijn. Wij zullen veranderd worden naar het beeld des Heeren van de ene heerlijkheid tot de andere. ^{2Kor.3:18}

Het opnemen van Zijn Gemeente

De verrezenen en de veranderden zullen opgenomen worden, de Heer tegemoet. ^{1Thes.4:17} Deze opname is een weggerukt worden uit alle lichamelijke nood. Nu is het verlangen vervuld: "Want hierom zuchten wij: wij haken er naar met onze woonstede uit de hemel overkleed te worden." ^{2Kor.5:2} Zij worden weggerukt uit alle druk en tegenspoed, uit het rijk van zonde en dood. De opname is weggerukt worden van de leden naar het hoofd. Nu wordt vervuld: "Is er wel een hoofd, dat zijn leden niet tot zich trekt?" en het woord van Jezus: "Ik kom weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben." ^{Joh.14:3} Zij is echter ook een wegrukken van de leden tot elk-

ander. Nu zal de gemeente van Jezus van alle tijden en alle landen voor het eerst bijeen zijn. Paulus zegt: "Samen worden wij op de wolken weggevoerd, de Heer tegemoet in de lucht." ^{1Thes.4:17}

De ontmoeting en vereniging met de Zijnen

Tot nu toe was Hij voor hen verborgen. Wel hebben zij vaak ervaren, wat Dora Rappard (1842-1923) zingt: "Wel zijt Gij reeds te allen tijd vol liefde in ons midden; spreekt over ons Uw vrede uit, hoort onze lof, ons bidden; maar Heiland, wij verlangen meer: Uw aangezicht te zien, o Heer. Kom spoedig Heere Jezus."

Nu echter wordt vervuld, wat Paulus zegt: "Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid." ^{Kol.3:4}

Nu zijn ze Hem gelijk, van wie zij zo dikwijls gezongen hebben: "Jezus straalt schoner, Jezus straalt reiner dan 't engelenheer in 's hemels zaal." Johannes roept uit: "Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen, maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien gelijk Hij is." ^{1Joh.3:2}

Het oordeel over de antichrist

De tijd van de antichrist wordt ons in Openbaringen 13 en 2Thess. 2 uitvoerig geschilderd. Jezus zegt: "Die dagen zullen zulk een verdrukking brengen als er niet geweest is van het begin der schepping, die God geschapen heeft, tot nu toe, en ook nooit meer wezen zal." ^{Mat.24:21; Dan.12:1}

Verdrukkingen zijn er altijd geweest, maar niet in die mate zoals in de tijd van de antichrist en de valse profeet. Jezus zal evenwel bewijzen, dat Hij Overwinnaar is en dat Zijn woord waarheid is en blijft: "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde."

Mat.28:18

Hij zal, zoals de apostel Paulus het zegt: "... de wetteloze doden door de adem van Zijn mond, en machteloos maken door Zijn verschijning, als Hij komt." ²Thes.2:3

De oprichting van Zijn vrederijk.

De boodschap van het "Messiaanse Rijk" is geen product van menselijke fantasie, maar Bijbelse waarheid. In vele verzen spreekt de Bijbel van dit rijk van vrede. De engelenboodschap "Vrede op aarde" zal volle werkelijkheid worden. Wat een gezegende heerschappij zal er dan op aarde zijn! De zegen van dit rijk zal dan in de hele natuur merkbaar zijn. Jesaja zegt: "De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden, de steppe zal juichen en bloeien als een narcis." ^{Jes.35:1} "Voor een doornstruik zal een cypres opschieten, voor een distel zal een mirt opschieten." ^{Jes.55:13} Tot in de dierenwereld zal de uitwerking van het vrederijk gezien worden. "Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn en een kleine jongen zal ze hoeden." ^{Jes.11:6}

In dit vrederijk zal Jezus Christus op de troon zitten. De profeet Zacharia zegt: "De Heer zal Koning zijn over

alle landen." ^{Zach.14:9} Dan zullen de verlost met Christus regeren. Zij zullen priesters van God en van Christus zijn. "Als Godes winden waaien van de troon der heerlijkheid en door de landen trekken, dan is 't een zaal'ge tijd." Vele knieën zullen zich voor de Heer buigen en Hem aanbidden. "Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, zal Mijn naam groot zijn onder de volken." ^{Mal.1:11}

In deze heils- en vrede-tijd, wanneer het koninkrijk van Jezus op aarde zal zijn aangebroken, wordt vervuld, waarvoor op aarde zoveel is gebeden: Gods naam wordt geheiligd, Zijn koninkrijk is gekomen en Zijn wil geschiedt. ^{Mat.6:9,10}

Het oordeel over de duivel

De stichting van het vrederijk is slechts mogelijk, wanneer de satan die vrede niet meer verstoren kan. Daarom heet het in de Heilige Schrift: "En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren. En hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten." ^{Op.20:1-3}

Hoezeer hebben wij allen reeds onder de inwerking van de duivel geleden! Wat heeft hij in ons leven veel bedorven! Luther heeft gelijk, wanneer hij zegt: "De vijand rukt vast aan met op-

gestoken vaan; hij draagt zijn rusting nog van, gruwel en bedrog; nooit zag men zijns gelijke." Nu hij gebonden is, kan hij geen schade meer aanrichten. Na de duizend jaren wordt de duivel nog eenmaal losgelaten om de mensen, die op aarde in het vrederijk hebben geleefd, te verzoeken, want ook zij moeten, evenals Adam en al zijn nageslacht gelouterd worden. Na deze korte tijd wordt satan in de poel van vuur geworpen. Dan krijgt hij vergelding voor al zijn werken. Het verloren vorstendom, de gevallen aarde, is door Christus heroverd. "Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van Zijn Gezalvde, want de aanklager van onze broeders is neder-
geworpen." Op.12:10

De tweede opstanding en het jongste gericht

Na het eindgericht over satan vindt de tweede opstanding plaats. "En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens. En de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken." Op.20:12-13 De Heer zelf zegt: "De ure komt, dat allen die in de graven zijn, naar Mijn stem zullen horen, en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben tot de opstanding ten oordeel." Joh.5:28-29 De apostel Paulus zegt: "Wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder

wegdrage, wat hij in zijn lichaam ver-
richt heeft, hetzij goed, hetzij kwaad." 2Kor.5:10

"Wanneer dan" - zegt Jezus - "de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon Zijner heerlijkheid. En alle volken zullen vóór Hem verzameld worden." Mat.25:31-32

Laat U waarschuwen. Eens zult gij staan voor de Zoon des mensen, zult gij de Heilige zien op Zijn rechterstoel. Eens zult gij Zijn machtig woord horen. Zal Hij u dan eren of heenzzenden?

Verschrikkelijk zal het lot zijn van hen, die de Heer niet als hun Verlosser hebben willen aannemen; Hij heeft immers gezegd: "Niemand komt tot de Vader dan door Mij!" Joh.14:6 Wie de Heer in zijn genadetijd afwijst, zal Hem eens als rechter tegen zich hebben. Dan worden er boeken geopend, waarin de zonden der mensen staan. Geen zonde, die wij in gedachten, woorden en werken gedaan hebben, wordt vergeten. Dan moeten wij van elk onnut woord rekenschap geven. Het zal allen dan gaan, zoals eenmaal de Samaritaanse vrouw: "Hij heeft mij alles gezegd, wat ik gedaan heb." Joh.4:29 Een ander boek zal geopend worden: het boek des levens, het register van de burgers der zalige eeuwigheid. Daarin staan de namen van hen, die hun leven aan de Heer gewijd hebben, die weten: "Al mijn zonden zijn door het bloed weggewassen." Staat ook uw naam in dit boek? Weet u, dat u in de hemel ingeschreven staat?

In het oordeel zal de Heer de een naar

links, de ander naar rechts verwijzen. Dan zal Hij tot hen aan Zijn linkerzijde zeggen: "Gaat heen van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, dat de duivel en zijn engelen bereid is." Ieder ontvangt, wat hij zelf gekozen heeft. Hier is eeuwige pijn, een niet ophoudende smart. Hier is de buitenste duisternis, "waar gehuil en tandengeknars zal zijn, waar de worm niet sterft het vuur niet wordt uitgeblust!" Wie niet in het boek des levens ingeschreven is, is verloren voor de hemel en oogst de ellende van de zonde.

Tot hen, die aan Zijn rechterzijde zijn, zal Hij zeggen: "Komt, gij gezegenden Mijns Vaders, beërft het koninkrijk, dat u bereid is van het begin der wereld!" Voor de Heer hebben zij geleefd en smaadt en spot op zich genomen; nu ontvangen zij het heerlijke genade-loon. Zij mogen het rijk der heerlijkheid binnengaan en altijd bij de Heer zijn. Zoals het op aarde de "spijze des Heeren" was, de wil te doen van Hem, die Hem gezond had, zo zal ook het leven van de rechtvaardige daarin bestaan, de wil te doen van Hem, die hem met Zijn bloed gekocht heeft. "En zijn dienstknechten zullen Hem vereren en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn." ^{Op.22:3-4} Welk een zaligheid!

Heer mijn God, laat steeds Uw oordeel
Duid'lijk mij voor ogen staan.
Help mij, in Uw vrees te wand'len,
Dag aan dag tot Jezus gaan.
Reinig mij van schuld en zonde,
Hoed mijn hart en zin in al,

Tot ik eens door Uw genade
't Eeuwig leven erven zal.

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

In Op. 21:1 lezen wij: "Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde." Eer deze nieuwe hemel en deze nieuwe aarde verschijnen, zullen de oude hemel en de oude aarde vergaan. "Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden." ^{2Pet.3:10} Uit dit vergaan van hemel en aarde zullen onder Gods bestuur een nieuwe hemel en een nieuwe aarde ontstaan. Luther zegt van de nieuwe aarde: "De wereld heeft haar werkkleding afgelegd en haar zondagskleed, haar Paaskleed, aangetrokken." Nu wordt het woord vervuld: "Hij die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw! - En de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan." ^{Op.21:5 en 4}

Het nieuwe Jeruzalem is de plaats van de onvergelijkelijke schoonheid. De Bijbel schildert het in de heerlijkste kleuren. Niets schoners zal er in het hele gebied der schepping zijn. Hoe zal het zijn, als God te midden van zijn gelukzalige kinderen woont! Hij zal een blijvende gemeenschap met hen hebben. Dat is het eeuwige leven.

HOE WILLEN WIJ HEM VERWACHTEN?

De wederkomende Heer verlangt naar Zijn gemeente. Hij staat aan haar zijde en zal haar niet alleen laten. Daarom komt het er voor de Zijnen op aan,

voor Zijn komst bereid te zijn. De Heer vermaant dan ook: Zijt daarom bereid! Daar de Heer komt op een uur, dat wij niet weten, moeten wij elke dag bereid zijn. Zijt gij bereid?

Wij willen de Heer verwachten als wakenden

Met welk een liefdevolle ernst vermaant de Heer de Zijnen, te waken en op Zijn wederkomst te wachten! "Weest gelijk aan de mensen, die op hun heer wachten, wanneer hij van de bruiloft wederkeert, opdat gij hem, als hij komt en klopt, terstond kunt opendoen. Zalig die knechten, die de heer bij zijn komst wakende zal aantreffen." ^{Luk.12:36-37} "Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen, te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des Mensen." ^{Luk.21:36} Waken kan alleen hij, die innerlijk ontwaakt is. Zijt gij ontwaakt uit de slaap der zonde of slaapt gij nog? Wanneer gij Jezus nog niet navolgt, geef u dan aan Hem over eer het te laat is. Jezus wacht op u; laat Hem niet tevergeefs wachten.

Wij mogen niet vergeten, dat enigen, die eens wakker waren, ook weer kunnen inslapen. Daarom wordt wakker, blijf wakker en wacht dagelijks op Zijn komst! "Zo waak dan op mijn geest en zin en duld geen sluimering; zie daag'lijks naar Zijn komen uit, of 't nu gebeuren ging."

Wij willen Hem verwachten in kinderlijk geloof

Zonder geloof kunnen wij de Heer niet behagen. ^{Heb.11:6} De Heer spreekt

met het oog op Zijn komst een ernstig woord: "Als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan ook geloof vinden op aarde?" ^{Luk.18:8} "Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en een bewijs der dingen, die men niet ziet." ^{Heb.11:1} Wij moeten de Heer op Zijn woord nemen en met Zijn beloften rekening houden. Hebt u het geloof dat dagelijks rekening houdt met de komst van de Heer?

Wij willen Hem verwachten in werkzame liefde

Zij, die op de Heer wachten, kopen de tijd uit, die de Heer hun geeft. "Wie is dan de trouwe en verstandige rentmeester. Zalig is de knecht, die zijn heer bij zijn komst zo bezig zal vinden. Waarlijk ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezit zal stellen." ^{Luk.12:42-44}

Gods werk is ons toevertrouwd en wij zijn rentmeesters van Christus, leden van het Lichaam, waarvan Hij het Hoofd is. Wij hebben een missionaire verantwoordelijkheid. "God wil, dat alle mensen behouden worden." Wij mogen de broeder niet laten heengaan zonder hem uit te nodigen tot het bruiloftsmaal der genade.

Op een conferentie werd eens verteld: Toen Jezus als Overwinnaar van Golgotha in de hemel terugkeerde verbaasden de engelen zich over Zijn wonden. Jezus vertelde, dat Hij Zijn bloed en leven had moeten geven om de mensen te verlossen. Toen vroeg een engel Hem: "Wat hebt u dan gedaan, opdat aan alle mensen deze wonderbare verlossing bekend zou worden?" Jezus antwoordde: "Ik heb aan mijn

discipelen de opdracht gegeven, de wereld in te gaan en het evangelie aan alle schepselen te prediken." De engel vroeg toen: "En wanneer Uw jongeren die opdracht niet vervullen?"

Heeft dit ons iets te zeggen? Hoe dikwijls hebben wij gefaald! Laat ons toch medehelpen, Zijn rijk te bouwen! Zorg, dat uw hele wandel een prediking wordt van wat de Heer gedaan heeft. Leg van deze Heer getuigenis af, waar u ook komt!

Wij willen de Heer verwachten in blijde hoop

Wij weten, dat alles aan de wisseling der tijden onderworpen is. De Heer zegt immers: "Hemel en aarde zullen voorbijgaan." Daarom vermaant ons Zijn woord. "Vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus." ^{1Pet.1:13}

"Heft uwe hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij." ^{Luk.21:28}

Deze levende hoop is de blijdschap om Zijn komst.

Wij willen Hem verwachten in grote vreugde

De discipelen keerden met grote blijdschap terug, toen zij de boodschap hadden gehoord: Hij komt weder. Jezus zelf zegt: "Ik zal u wederzien en uw hart zal zich verblijden, en niemand ontnemt u uw blijdschap." ^{Joh.16:22} Hoe klopt het hart van de apostel, wanneer hij aan de komst van Jezus denkt! Hij zegt: "Gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde." ^{1Pet.1:8}

"De verwachting der rechtvaardigen is vreugde." ^{Spr.10:28}

Een bruid ontving op zekere dag het bericht, dat haar verloofde met de D-trein zou aankomen. Thuis werd voor de ontvangst alles feestelijk versierd. Op tijd ging de bruid naar de trein. Onderweg trof ze een vriendin, die haar iets belangrijks wilde vertellen, maar zij liet zich door niets ophouden. Slechts één gedachte vervulde haar; Wanneer de trein binnenkomt, wil ik op het perron staan.

Verstaat u, wat ik hiermee zeggen wil? Laten wij feestelijk gekleed de Heer verwachten!

Tot het feestkleed behoort de reinheid en de eenheid. "Haar is gegeven, zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden." ^{Op.19:8} Rein gaan de verlost en de zaligheid in. Alleen reine harten zullen God zien. Alleen reine voeten zullen de gouden straten betreden. "Een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk ook Hij rein is", zegt Johannes. ^{1Joh.3:3}

Tot het feestkleed behoort ook de eenheid. Ik bid u, die de Heer liefhebt: Strijdt niet onder elkaar, bouwt geen muren tussen elkander op, maar reikt elkaar de hand, opdat de wereld zal erkennen, dat "Wij als leden van één lichaam, saam ook dienen énen Heer".

"Zie ik kom spoedig!" Dat verkondigen ons de tekenen der tijden Ik kom spoedig, zo roept ons de Heer uit de eeuwigheid toe. Moge ons hele leven staan in de jubel: De Heer tegemoet! Mochten ook wij in de blijde verwachting van het geloof staan met in het hart deze wens:

"Ja, kom spoedig, Heere Jezus!"

Radiobijbelschool voor 800-ste keer de lucht in

Voor de achthonderdste keer ging de Radiobijbelschool donderdagavond 2 maart (21.00 uur) de lucht in. Producent en presentator Jos Alders (67) is er bij Loco FM (omroep voor Oldebroek en wijde omgeving) al zestien jaar wekelijks mee bezig. De studies zelf worden, na een inleiding door Alders, gegeven door Bijbelleraar Ab Klein Haneveld van het Nederlands Bijbelstudie Centrum. In de jubileumuitzending staat het Heilig Avondmaal centraal.

"Het is geen preek, maar een echte Bijbelstudie", houdt Alders de luisteraars wekelijks voor. Dat gaat volgens hem toch wat dieper, zodat men er wat hem betreft het beste pen en papier bij kan pakken. Lichamelijk gaat het niet zo goed met hem. Zijn body wordt door veel kwalen geteisterd. "Maar in de kracht van onze Heere en Zaligmaker kan ik iedere week, uit genade, een programma maken. Ik hoop dat ik dit zo lang mogelijk mag blijven doen, omdat ik het als een gave zie die ik van de Heer kreeg." Voorheen zat hij zelf in de studio van Loco FM, nu heeft hij een kleine versie thuis. Hij neemt daar het programma op en stuurt die kant en klaar naar de omroep. Behalve via de kabel in Oldebroek op 93.10 is de Radiobijbelschool te volgen op 107.2 en 107.6 FM en via internet: www.locomediagroep.nl of www.locourant.nl. De eerste uitzending op 1 maart 2001 was destijds gewijd aan 'Het levend makend Woord'. Dat is de essentie van de Bijbel, meent Alders. De 100ste heette 'Eeuwig leven, geen toekomst muziek', herinnert hij zich. Dankzij internet kreeg het Bijbelstudie programma niet alleen regionaal, maar ook (inter)nationaal een vaste en nog steeds groeiende kring van luisteraars. Daarnaast zijn er vele incidentele bezoekers van de zender. Elke studie strekt zich doorgaans over twee weken uit. Alders geeft zelf daarom in het kort de inhoud van de eerste helft weer en leidt de studies in.

Dat de Bijbel onmisbare voeding is voor een levend geloofsleven, heeft Alders zelf pas op latere leeftijd ontdekt. Hoewel opgegroeid in een rooms katholiek milieu, waarin hij ooit misdienaar was, ontdekte hij pas later wie Christus was en kreeg hij naar zijn zeggen een levende relatie met Hem. Onmiddellijk kennelijk ook een onweersaanbare honger naar de intentie van wat hij als Gods Woord beschouwt, de Bijbel. Die lijkt nog steeds niet te zijn gestild. "Christenen kunnen zich alleen voeden door bestuderen, dat is iets anders dan alleen lezen, van Gods Woord", zegt hij. "Daarom is het wekelijkse studieprogramma essentieel in de geestelijke programmering van Loco FM." Over wat hij beschouwt als zijn wedergeboorte: "Toen kwam de Heilige Geest in mij wonen. Ik ging er totaal anders door denken en de Bijbel pas begrijpen." Hij verslond Bijbelstudies op geluidscassettes van het NBC en wilde de inhoud graag ook aan anderen doorgeven. Zo rijpte het plan voor de Radio Bijbelschool. Hij stapte ermee naar Loco FM en mocht het gaan proberen. Het programma kreeg er al gauw een vaste plek en kernkring van luisteraars. "In verre landen zetten sommige gelovige Nederlanders er de wekker voor," vertelt Jos Alders.

Reacties op de uitzendingen: radiobijbelschool@hetnet.nl

Agenda

U kunt zich nog opgeven voor de jaarlijkse
Bijbelstudie Conferentie te Wuppertal van 5 tot 12 augustus 2017
Ook niet-deelnemers zijn welkom in de bijeenkomsten, die vanaf zaterdagavond worden gehouden, dagelijks om 9:45 en 19:30 uur.
Het adres is: Bildungstätte "Bundeshöhe",
Bundeshöhe 7, 42285 Wuppertal, Duitsland.

Het zijn juist de specifiek Bijbelse termen, waaraan de door de Bijbel genoemde wolven in schaapsklederen een andere dan de Bijbelse betekenis geven. Verzoening, vergeving, verlossing, zonde, zaligheid, heiligmaking, koninkrijk, vader, zoon, wedergeboorte, evangelie, geloof, gemeente Ziehier een willekeurige reeks fundamentele Bijbelse woorden, waarvan de betekenis in hoge mate is verloren gegaan door het camouflerend taalgebruik der modernere theologie. En natuurlijk door gefilosofeer óver de Bijbel in plaats van studie ín de Bijbel. Daarom is het onderwerp:

Bijbelse Basis Begrippen

De Tent

Met ons thema "Blij met de bijbel!" staan voor de komende tenttournee vijf campagnes op het programma in de volgende plaatsen:

Zondag 28 mei	t/m vrijdag 2 juni	OLDEBROEK
Locatie: Boomkwekerij Hoekert, Zuiderzeestraatweg 410		
Zaterdag 3 juni	t/m vrijdag 9 juni	AMSTERDAM
Locatie: Martin Luther King Park		
Zondag 11 juni	t/m vrijdag 16 juni	URK of TOLLEBEEK
Locatie: n.n.b.		
Zaterdag 18 juni	t/m vrijdag 23 juni	HEERDE
Locatie: Van Meursweide		
Zaterdag 25 juni	t/m vrijdag 30 juni	NIEUWLEUSEN
Locatie: Evenemententerrein, Bosmansweg		

De laatste actuele gegevens vindt u op www.bijbelstudie.nl

Mocht u idee hebben om in uw woonplaats of op andere locatie een tentweek te houden, dan horen wij dat graag.

Agenda van Ab Klein Haneveld

ALKMAAR donderdag 4/18 mei;
21 sep; 5/19 okt; 2/16/30 nov;
14 dec; 25 jan; 8/22 feb; 8/22 mrt;
5/19 apr; 3/17 mei; 19:45 uur;
"Delta", Oude Kanaaldijk 2;
Het boek Openbaring

LEERDAM zondag 21 mei, 18 jun;
10 sep; 8 okt; 5 nov; 3 dec; 28 jan;
25 feb; 25 mrt; 22 apr; 20 mei;
17 jun; 10:00 uur;
Patrimonium, Jeekelstr. 40a;
De brieven aan Thessalonica

APELDOORN

13 mei; 9 sep; 11 nov;
13 jan; 10 mrt; 12 mei
zaterdag, 10:00 tot 16:00 uur;
Het Bolwerk, Ravelijn 55;
Nederlands Bijbelstudie Contactdag

onderwerp op 13 mei:

"Bijbel en Traditie"

LINSCHOTEN maandag 1/15 mei;
18 sep; 2/16/30 okt; 13/27 nov;
11 dec; 22 jan; 5/19 feb; 5/19 mrt;
16/30 apr; 14/28 mei; 20:00 uur;
"Bij de tol", Nieuwe Zandweg 12;
David en zijn Huis

OLDEBROEK dinsdag 2/16 mei;
19 sep; 3/17/31 okt; 14/28 nov;
12 dec; 23 jan; 6/20 feb; 6/20 mrt;
3/17 apr; 1/15/29 mei;
19:45 uur; Stationsweg 43;
Christus in de Psalmen

BEEKBERGEN zondag 4 juni, 1 okt,
10 dec; 10:30 uur,
"De Hooge Weye"
Dorpsstraat 28-36

OLDEBROEK zondag 7/21 mei;
10/24 sep; 8/22 okt; 5/19 nov;
3/17 dec; 14/28 jan; 11/25 feb;
11/25 mrt; 22 apr; 6/20 mei;
17:00 uur; LHNO gebouw;
Van Sytzamalaan 3

BEVERWIJK zondag 7 mei,
25 jun, 17 sep, 12 nov; 4 feb; 6 mei;
24 juni; 10:00 uur; B.H.K.-gebouw,
Groenelaan 74

URK dinsdag 9/23 mei; 26 sep; 10/24
okt; 7/21 nov; 5 dec; 16/30 jan;
13/27 feb; 13/27 mrt; 10/24 apr;
8/22 mei; 19:30 uur; Marsdiep 1 a,
Staartweg 22a;
Het boek Exodus

DRACHTEN donderdag 12/26 okt;
9/23 nov; 7 dec; 18 jan; 1/15 feb;
1/15/29 mrt; 12/26 apr;
20:00 uur; Rode Kruis gebouw,
De Geeuw 31;
De brief van Judas

EMMEN maandag 8/22 mei; 25 sep;
9/23 okt; 6/20 nov; 4 dec; 15/29 jan;
12/26 feb; 12/26 mrt; 9/23 apr;
7 mei; 19:30 uur;
Ichthuskerk, Walstraat 21;
De profet Jesaja

URK zondag 30 apr; 15 okt; 26 nov;
17:00 uur;
Rode Kruisgebouw, Wijk 8-2;
Gelijkenissen en Tekenen

Traditie

Bijbel en traditie hebben het in de kerkgeschiedenis nooit goed met elkaar kunnen vinden. Religieuze instellingen (kerken) zijn altijd geneigd geweest hun overgeleverde leringen en gebruiken te stellen boven het gezag van de Bijbel, hoewel die toch geacht werd de basis van alles te zijn. Vele van die tradities zijn dan ook niet in de Bijbel terug te vinden. En waar in het Protestantisme de 'formulieren' meer gezag hebben dan de Heilige Schrift, weegt in het - althans rabbijnse - Jodendom de Talmoeed zwaarder dan de Thenach. De geschiedenis van kerken en ketters is daarom in hoge mate de geschiedenis van traditionalisme tegenover biblicisme. Zelfs zo sterk, dat bij gelegenheid de kerk het bezit en lezen van de Bijbel verbodt, terwijl de ketters bij gelegenheid alle menselijk gezag verwierpen en hun eigen samenleving inrichtten

*Maar terwijl de kerkelijke instituten met hun tradities in hoge mate de officiële kerkgeschiedenis hebben bepaald, bestaat daarnaast wel degelijk een levende traditie van 20 eeuwen christendom, dat zich baseert op de Bijbel, als enige gezaghebbende Bron. En binnen deze min of meer buitenkerkelijke traditie van Sola Scriptura en Sola Fide wordt die Bijbel nog steeds geloofd en geleefd. Meer daarover op de Contactdag in Apeldoorn op 13 mei. **Met verrassende Expositie "Tent en Traditie".***



Nederlands Bijbelstudie Circulaire

Uit de statuten: "De Stichting Nederlands Bijbelstudie Centrum stelt zich ten doel de kennis van de inhoud van de Bijbel, die zij beschouwt als Gods Woord, te verspreiden. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door getuigenis in woord en geschrift." In de praktijk wordt dit o.a. gedaan door het houden van bijbel-studie-avonden, tentcampagnes, contactdagen, collegedagen en conferenties, studiereizen; de uitgave van de lezingen op audio-cd's en cassettes; de uitgave van brochures en deze circulaire. *Financieel is het Nederlands Bijbelstudie Centrum afhankelijk van vrijwillige bijdragen.*

Correspondentieadres

Benny Goodmanstraat 40
1311 RA Almere
telefoon (036) 53 62 976
www.bijbelstudie.nl
info@bijbelstudie.nl

Giften

NL03 INGB 0005 5676 69
NL88 RABO 0308 7470 46
ten name van
Nederlands Bijbelstudie Centrum

Giften voor de tentevangelisatie

NL87 RABO 0103 5810 06
ten name van
N.B.C. Evangelisatie

**Beide stichtingen hebben een
ANBI goedkeuring**