



Nederlands Bijbelstudie Circulaire

20e jaargang nummer 4

December 2010

Vrijheid, blijheid

door Dr. G. Wasserzug-Traeder, 1962

Waar leven is, daar is verlangen naar vrijheid, want vrijheid is nodig tot levensontplooiing en levensvorming. Daarom gaat heden een geweldige kreet naar vrijheid door de volkeren. Zonder vrijheid is het leven niet levenswaard, het is een gebonden, gehinderd, besnoeid, kreupel leven. Desondanks is uiterlijke vrijheid niet het hoogste goed. Iemand kan uiterlijk vrij zijn, en innerlijk toch een slaaf der zonde, een door Satan gebundene, der wereld dienstknecht zijn. Maar ook kan iemand achter prikkeldraad, in uiterlijke boeien, koninklijk vrij zijn van alles, wat zijn ziel binden wil. De innerlijke vrijheid is hoger dan de uiterlijke vrijheid. En toch, hoe weinig verlangen de mensen naar die innerlijke vrijheid.

Deel 1: VRIJHEID

Het bekommert de meesten in 't geheel niet, dat zij slaven der zonde zijn en zich feitelijk in de macht van Satan bevinden. Dit geringe verlangen naar innerlijke vrijheid is een zeker teken van innerlijke dood. Alleen waar leven is, daar is verlangen naar vrijheid. Voordat wij van de ware, innerlijke vrijheid spreken, moeten wij een woord over het innerlijke leven zeggen.

Leven en dood

Wij laten ons niet misleiden door het feit, dat velen zich Christenen noemen en toch geen eeuwig leven hebben. Zij hebben misschien kennis van de Bijbel en Jezus Christus, maar hun ontbreekt het leven uit God.

De Bijbel maakt een duidelijk, absoluut verschil tussen die mensen, wier geest dood is, en dezulken wier geest door een scheppingsdaad van Jezus Christus, levend geworden is.

Wanneer wij niet op dit verschil wijzen, hangt heel onze prediking in de lucht, zijn wij ontrouw aan onze opdracht, en de mensen blijven gehuld in een nevel der onduidelijkheid, en in het duister van de dood.

De Bijbel tekent ieder mens, die geboren, wordt, als geestelijk dood. De geest, dit tere orgaan in de mens, waardoor hij in contact met God komen kan, is blind en doof voor God. Vandaar dat de mens geen contact met God, de bron van alle leven, heeft. In hem is een gapende leegte, een ernstig, onbevredigd gevoel, een onuitsprekelijk verlangen naar iets onbekends. Deze innerlijke armoede uit zich vaak in overgevoeligheid, prikkelbaarheid, opvliegendheid. De mens is met zich zelf ontevreden en daarom ook met de gehele wereld.

Vele mensen trachten deze innerlijke leegte met een surrogaat voor God aan te vullen. Kunst en Wetenschap moeten God vervangen, arbeid en geld worden tot een afgod, de mode of heel primitief genot moet het verlangen der ziel bevredigen. En toch kan niets en niemand God vervangen, de mens wordt door al het surrogaat voor God nog maar armer.

God ziet de nood van de mens. God heeft medelijden met de mens in zijn toestand van de dood, en Hij spreekt tot hem hetzelfde machtige Schepingswoord, dat Hij eens over het volk Israël sprak: "Als Ik bij U voorbijging, zo zag Ik u, vertreden zijnde

in uw bloed, en Ik zeide tot u in uw bloed: Leef!" ^{Ez. 16:6}

"Leef!" Dit woord van de Schepper wekt in ons het verlangen naar waarachtig, goddelijk, nieuw Leven - honger naar leven grijpt ons, gelijk de man, van wie wij in het begin van Bunyan's pelgrimstocht lezen: Hij loopt in wilde vlucht het huis uit. Zijn vrouw roept hem na, maar hij houdt beide oren dicht, en roept: "Leven, leven - eeuwig leven!" Kent U zulk een verlangen naar eeuwig leven? Roept u met de Psalmist: "Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, also schreeuwt mijn ziel tot U, o God!" ^{Ps.42:2}

Dan geldt U heden de boodschap van de levende God: "Leef!"

Leven in Christus

Dit nieuwe, eeuwige leven is niet iets onbepaalds, iets dat niet te definiëren is, maar de Bijbel laat ons het leven zien in een Persoon, in Jezus Christus zelf. Hij kan van Zich zeggen:

"Ik ben het leven." ^{Joh.14:6}

En nu, treedt onder het kruis van Jezus Christus. Daar vloeiende Zijn bloed en in Zijn bloed heeft Hij Zijn leven gegeven. Het kruis van Jezus Christus wordt daarom tot de bron van het eeuwige leven. Hij die gezegd heeft: "Ik stel mijn leven voor de schapen" ^{Joh.10:15} kan ook zeggen: "Ik geef hun het eeuwige leven." ^{Joh.10:28}

Wat Hij ons geeft, kunnen wij aannemen. Zoals ik de hand open, om een geschenk aan te nemen, zoals ik mijn

huisdeur open om een gast te ontvangen, zo kan ik ook mijn hart openstellen, om Jezus Christus toe te laten en met Hem het Leven, want: "Die de Zoon heeft, die heeft het leven." ^{1Joh.5:12} Wonder van de scheppingsmacht van God: een mens ontvangt van God nieuw, eeuwig leven! Het begin van dit nieuwe leven is het geschenk Gods, dat wij zonder enige voorwaarde, zonder enige inspanning, zonder enige verdienste ontvangen. Precies zoals wij het lichamelijke leven zonder ons toedoen ontvingen, zo ontvangen wij in hetzelfde ogenblik dat wij Jezus toelaten, het nieuwe, eeuwige leven! Wij kunnen nu zeggen: "Ik was dood en ben nu levend geworden." ^{Vgl. Luk.15:24}

Overwinning

Wanneer het begin van het nieuwe leven er is, zo moet het zich ontplooien. Jezus Christus geeft ons niet alleen het nieuwe leven, Hij schenkt ons ook de vrijheid die nodig is, opdat het zich kan ontplooien.

Vrijheid is het geschenk van de bevrijder. Elk volk dat bevrijd werd, eert de held van zijn bevrijding. Wanneer de volken heden naar vrijheid verlangen, zo roepen zij tegelijkertijd naar een bevrijder, die de macht bezit, hun die vrijheid te schenken. Jezus Christus is de bevrijder van het nieuwe leven. Hij is niet alleen de Gekruisigde, Hij is ook de Opgestane en Verhoogde - erkend in hemel en hel als Overwinnaar over alles. Hij is de Overwinnaar over de zonde, de duivel, en de wereld.

Laat ons over deze drievoudige overwinning, luisteren naar het getuigenis van de Schrift.

Hij heeft de zonde overwonnen

"Maar Deze, één slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Voorts verwachtende, totdat Zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank Zijner voeten." ^{Heb.10:12-13}

Ja, Hij is de overwinnaar over de zonde en heeft Zich als overwinnaar ter rechterhand Gods gezet.

Hij heeft de duivel overwonnen

"En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar ten toon gesteld, en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd." ^{Kol.2:15}

Hij is dus de Overwinnaar over de duivel en zijn machtige, helse legers, over alle demonen en boze geesten. Hij voert hen mee als gevangenen in Zijn triomftocht.

Hij heeft de wereld overwonnen

Hij heeft ook deze wereld, die door de duivel beheerst wordt, overwonnen en Hij kan zeggen:

"Maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen." ^{Joh.16:33}

Hij leeft - Hij zit ter rechterhand Gods als de Overwinnaar over alles, want: God heeft Hem gezet, "ver boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en alle naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomst; En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen." ^{Ef.2:21-22}

Jezus Christus wordt ons in de Schrift getoond als Heerser en Overwinnaar over alles. In Zijn hand is alle macht en alle kracht.

Wij moeten dit feit, dat ons het Woord Gods voor ogen houdt, eerst eens heel diep in ons hart opnemen. Wij kunnen er ons nooit te veel in verdiepen en Hem aanschouwen: Jezus, de Verhoogde, de Heer der heren en Koning aller koningen.

Onze gedachten, ons hart, ons gebed moet van Hem, de Overwinnaar, vervuld zijn, zodat Hij ons tot levende werkelijkheid wordt, midden in een Gode vijandige, Christus verwerpende omgeving: Jezus Christus is de sterkste, Die tegen de sterken opgewassen is. Jezus Christus heeft de sleutels der hel en van de dood. ^{Op.1:18} In Zijn hand is de ijzeren scepter der wereldheerschappij ^{Ps.2:9} en uit Zijn mond gaat een scherp tweesnijdend zwaard. ^{Op.1:16; Heb.4:12}

En nu komt deze Overwinnaar in ons leven en spreekt het heerlijke woord van verlossing en bevrijding: "Indien dan de Zoon U zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn." ^{Joh.8:36}

Wilt u vrij worden? Ik wil U de weg wijzen tot deze algehele bevrijding: U moet één worden met Jezus Christus de Gekruisigde; één met Jezus Christus, den Opgestane; één met Jezus Christus, de Verhoogde.

Twee worden één en hebben daarmee alles gemeen, dat is de weg tot volkomen vrijheid.

Bevrijd van de "oude mens"

U kunt vrij worden van de macht der zonde. In ons is het oude, zondige hart, de erfenis van Adam, dat wij bij onze geboorte mee ontvingen, en dat in ons blijft, tot wij sterven. Moet ik het nader omschrijven, dit oude Ik, dat ons en anderen het leven zo moeilijk maakt? Kennen wij het niet in zijn gevaarlijk, afstotend wezen tot in den treure?

De trots van het eigen Ik, die zich over anderen verheft, en zijn eigen daden roemt;
de jaloersheid van het Ik, die de ander de plaats misgunt die zij zelf innemen wil;
de geprikkeldheid van het Ik, die geen berisping verdragen kan;
de zelfzucht van het Ik, die het beste voor zich zelf hebben wil;
de ontevredenheid van het Ik, die niet verdragen kan, wanneer iets niet naar haar wil gebeurt;
de geest van kritiek van het Ik, die zich in de tekortkomingen van onze naaste verheugt, om zelf groter te schijnen.

Dit Ik is een vreselijke tyran over anderen en over ons zelf. Hoe erg kan het ons kwellen, wanneer het van een begeerte, van een verlangen, van onreine hartstocht vervuld is! Wat hebben wij niet geprobeerd om van die tyran los te komen! Wij hebben tegen hem gestreden, wij wilden zijn heerschappij afschudden, wij wilden hem stukje voor beetje teruggedrijven en hem vervolgens het terrein afnemen.

Wij hebben geweend, gebeden - alles tevergeefs. Dat wij toch eindelijk eens wilden inzien dat iedere eigen poging tot strijd tegen ons eigen Ik, hopeloos is - dat wij deze strijd maar eens wilden staken!

Er is geen andere weg, die waarlijk tot vrijheid leidt: twee worden één, dat is het geheim van de vrijheid. Wordt één met Jezus de Gekruisigten, dan geldt voor U het geweldige feit, waarvan Paulus schrijft:

"Indien één voor allen gestorven is, zo zijn zij allen gestorven." ^{2Kor.5:14}

Jezus is gestorven en dat is een onaanstbaar, historisch feit. En het Woord spreekt van het eveneens zekere feit: wanneer één voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. Dus kan een ieder, die in het geloof met Jezus aan het kruis verenigd wordt, zeggen: "Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is." ^{Rom.6:6}

Wanneer Hij gestorven is, dan ben ik met Hem gestorven. Laat ons begrijpen, wat dit wil zeggen. Aan het kruis van Jezus is de oude mens in ons van zijn macht beroofd, ons Ik is aan het kruis gebroken, zo zeker als het lichaam van Jezus Christus overgegeven werd, die als onze vertegenwoordiger aan het kruis hing. Neem dit feit in uw leven op. Het luidt heel praktisch: U bent niet meer onderworpen aan de tyran van het Ik, u heeft hem niet meer te gehoorzamen, u kunt tegen zijn eisen "neen" zeggen. U hoeft niet meer driftig te worden, u hoeft uw temperament niet meer

te beteugelen, u bent vrij van de heerschappij van uw vlees. Er is in de praktijk slechts één enkel feit van belang: U moet in het geloof uw Ik aan het kruis van Jezus Christus laten. Toen Jezus aan het kruis hing, hoorde Hij de raadgeving van de hel: "Kom af van het kruis!" Hij zou het gekund hebben maar Hij deed het niet. U zult dezelfde raad van de duivel horen, wanneer de verzoeking tot u nadert: "Kom af van het kruis!" Doe het niet, wordt doof voor deze uitdaging van de hel en van uw eigen Ik. Behandel uw oude Ik als aan het kruis afgedaan. Dat is de enige weg, om van ons tyrannieke zelf te worden bevrijd.

Bevrijd van de duivel

Groter en machtiger echter is de doodsvijand nummer 1, de duivel, die slechts één doel kent: de zielen van de mensen in het verderf te storten.

De duivel is een persoonlijkheid met een ontzettende macht. Hij is groter en machtiger dan de mens en door de zonde zijn wij allen in zijn hand en in zijn macht. Het is een vreselijk feit, dat heden ten dage angstwekkend in ons tot bewustzijn komt: deze wereld staat onder Satans macht. De demonie in de levens van de volkeren en in dat van het enkele volk is een vreselijke macht. Het is ook een feit, dat niemand in twijfel trekken kan, dat de demonische machten heden ten dage een schrikbarende invloed op de mensenzielen hebben. Wij willen het veel te weinig erkennen, dat er tegenwoordig honderden en duizenden be-

zeten midden in de Christenheid leven, mensen, die door de duivel ziek geplaagd worden, omdat zij zich in eigen macht hebben begeven. Hoeveel waarzeggers en kaartlegsters, hoeveel duistere geneeskracht hebben de duivel de buit toegedreven, waarop hij dan de hand gelegd heeft, die dikwijls zo zwaar is, zo drukkend rust.

Hoe groot is de macht van de twijfel, zelfs bij degenen, die Gods Woord lezen of zelfs verkondigen. Twijfel aan Gods Woord echter is de ingeving van de duivel, die de mensen toebijt: Is het ook, dat God gezegd heeft? ^{Gen.3:1}

Hoe vreselijk is het vernietigende werk van de duivel zelfs bij degenen, die aan de naam van Jezus Christus geloven. Zovelen luisteren naar de verpletterende aanklacht van de vijand, die hen hun zonde in onafgebroken volgorde toont en hen verzekert, dat zij verloren zijn en dat er geen genade meer voor hen bestaat. Wat een ontzettende leugen! Wat een belasten van het bloed van Jezus Christus, dat ons reinigt van alle zonde. ^{1Joh.1:7} Wat een miskennen van de liefde van Jezus Christus, die volkomen kan zalig maken. ^{Heb.7:25}

Geen mens kan de duivel wederstaan of hem overwinnen. Iedere poging, de strijd tegen de vijand op te nemen, moet in een jammerlijke nederlaag eindigen. Hoeveel mensen en hoeveel gelovigen zelfs, zijn tot schande geworden, omdat zij het waagden, op eigen kracht tegen de duivel te strij-

den. Maar wij hebben de Overwinnaar gezien - Jezus Christus, de Opgestane, Die triomfeert over alle geweld van de duivel en legerscharen der hel in zijn zegetocht meevoert.

Twee werden één, dat is ook hier de weg tot de vrijheid. Wanneer wij met Jezus aan Zijn kruis één zijn geworden, dan zijn wij ook met Jezus, de Opgestane, één geworden. Eén met Hem, Die als Overwinnaar uit het graf opsteeg, en aan Wie alle macht in hemel en op aarde gegeven is. ^{Mat.28:18} Wij worden deelgenoten aan Jezus Christus' overwinning op de duivel.

Wanneer de legers van een land de vijand bedwongen hebben en de overwinning uitgeroepen en door klokgelui verkondigd wordt, dan kan het kleinste kind in dat land zeggen: "Wij hebben overwonnen!" Het behoort tot de zegevierende natie en heeft daarom deel aan de overwinning met al zijn gevolgen. Dit kind zou niet op de gedachte komen, nog eens met gebalde vuist tegen de tanks en pantserwagens op te trekken en de strijd nog eens te wagen. Waarom ook? De overwinning, die de legers bevochten hebben, is immers volkomen voldoende, ook dit kind van de vijand te bevrijden. Het zou alléén niet kunnen overwinnen, maar het kan deelhebben aan de bevochten overwinning.

Dat is onze positie. Wij kunnen de duivel niet overwinnen, maar wij

kunnen deelhebben aan de overwinning van Jezus Christus. Wij behoeven niet nog eens tegen de vijand te strijden, de overwinning van Jezus Christus is volkomen voldoende voor ons. Wij zijn bevrijd van de macht van de duivel, zodra wij één met de Overwinnaar zijn geworden. Wij mogen op gezag van de naam van Jezus, in Wie wij geloven, de duivel als een overwonnen vijand behandelen en alle eisen, die hij aan ons stelt, het krachtige "neen" van de Overwinnaar voorhouden. Wij kunnen de duivel niet verhinderen ons aan te vallen en ons te onderzoeken, maar wij kunnen ons tegenover deze aanval als overwinnaar gedragen. Jezus heeft Zijn voet op de kop van de slang gezet, want alle beloften der Schrift zijn in Hem vervuld, ook het eerste woord der belofte uit Gods mond: "Datzelve zal u de kop vermorzelen." ^{Gen.3:15}

Wanneer wij nu één zijn geworden met de overwinnaar, dan mogen wij ook onze voet op het hoofd van de vijand zetten en de situatie van onze overwinning volledig uitbuiten, want er staat "Gode zij dank, Die ons allen tijd doet triomferen in Christus." ^{2Kor.2:14}

Neemt toch uw plaats aan de zijde van de Overwinnaar eindelijk in. Hij wil Zijn overwinning op de duivel met u delen. Geloof het vast, en gedraag u in het praktische leven eraan. Zegt voortaan "neen" tegen de duivel, waar U zijn stem hoort of zijn aanval bemerkt.

De wereld overwonnen

De duivel is de vorst van deze wereld, daarom staat alles wat tot deze wereld behoort, onder zijn invloed. Er werkt in onze omgeving een duistere kracht van beneden.

Hoeveel vergif is er in de gesprekken, die wij horen, in de muziek, die ons toeschettert, in de platen, die wij zien, in de boeken, die wij lezen, in de kranten, die wij ter hand nemen.

Hoeveel invloed van beneden baant zich een weg in de schouwburg, in de bioscoop, op het sportterrein, in de radio. De wereld is het grote net van de duivel, dat als een spinnweb, dikwijls fijn en onzichtbaar gesponnen is, en waarin de duivel als een spin op buit loert.

Hoeveel duizenden vliegen onschuldig in dit net, zij fladderen erin als een vlinder en zijn gevangen. De wereld, het door de duivel geregeerde rijk, heeft een duistere aantrekkingskracht op de mensen. Het plezier van de wereld is een grootmacht juist zoals het geld. De jeugd stroomt naar de plaatsen van vermaak en naar de sportterreinen en de duivel vergiftigt hen en zuigt hen de levenskracht uit. Arme, arme jeugd, die zich tevreden stelt met het klatergoud dezer wereld en de eeuwige waarheden, die God ons aanbiedt, terugwijst.

Maar niet alleen de jeugd staat onder heerschappij van de duivel, de vijand weet ook een val te zetten voor de

mannen en vrouwen die op het hoogtepunt van hun leven en in hun ouderdom zijn. Hoe lokt het geld de mens aan, hoe zet hij in onbezonnen arbeid zijn kracht in, rijk te worden; voor een zak vol hard, dood geld geeft een mens dikwijls zijn ziel weg. Slaven van de arbeid zijn slaven van de duivel. "Wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint, en lijdt schade zijner ziel?" Mat.16:26

Laten wij niet vergeten, dat de Heer zegt: "Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal den ene aanhangen en de anderen verachten; gij kunt niet God dienen en de Mammon." Mat.6:24

Waar is de wereld, die u tot zich lokt? Waar is de macht der wereld, die u beheerst? Wat is het lokaas, waarmee de duivel u vangt?

Wij kunnen ons niet zelf van de macht der wereld bevrijden. Wie het probeert, verstrikt zich nog vaster in haar net. Weliswaar keren velen teleurgesteld en vertwijfeld de wereld de rug toe, omdat zij het bedrog van de wereld moesten erkennen, maar dat is geen overwinning op de wereld en geen vrij zijn van de wereld. Zeer dikwijls openbaart zich de teleurgestelde of verdrongen wereldlust in diepe gedruktheid, ontmoediging of vertwijfeling.

Hoe kunnen wij waarlijk vrij worden van de knellende omarming der wereld? Wij hebben gezien, dat Jezus

Christus met koninklijke autoriteit zeggen kon: "Ik heb de wereld overwonnen." Joh. 16:33

Twee worden één. Dat is ook hier het geheim van de overwinning op de wereld. Jezus Christus is de Verhoogde. Hij zit aan de rechterhand Gods op de troon van de hoogste macht, ver boven alles, wat genaamd wordt in deze wereld. Ef.1:21

Wordt één met de Verhoogde. Dan mag u in het geloof en in alle realiteit reeds nu uw plaats bij Hem aan Gods rechterhand innemen, want "God heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus." Ef.2:6

Wie met Christus deze plaats inneemt in de hemel aan Gods rechterhand, verliest alle lust in de dingen der wereld. Wij hebben dan een ander tehuis dan deze arme besmette wereld. Wij hebben andere vreugden dan de vergiftigde genoegens van de wereld. Wie in het Vaderhuis thuis is, hoeft zich niet meer met de zwijndraf te voeden.

Wij staan met Christus ver boven alles, boven deze wereld met al haar lusten. Dit geloof aan de verhoogde Christus en aan onze woning bij Hem is "de overwinning die de wereld overwint". Joh.5:4

Is dat een leven in de wolken, dat niet opgewassen is tegen de eisen van iedere dag? Slechts de overwinnaars der wereld kunnen de wereld betugelen. Slechts degene, die er boven staat, gaat er niet in ten onder. Slechts degene, die met Christus in de

hemel is, breekt niet door de hardheid van dit leven. Slechts degene, die uit de kronkelingen van het net van deze wereld bevrijd is, kan anderen uit dit net bevrijden.

Jezus Christus, Die op de troon Gods zit, heeft nog geen aanspraak gemaakt op de heerschappij over deze aarde. Integendeel, Hij wacht op het uur, waarin Hij als Overwinnaar in grote macht en heerlijkheid verschijnen zal, om deze wereld uit Satans macht te bevrijden en tot Zijn koninkrijk te maken.

Hij neemt de Zijnen niet weg uit deze wereld, maar Hij zendt hen in deze wereld als dezulken, die anders zijn dan de wereld, opdat zij mensen uit deze wereld redden en tot de verhoogde Koning Jezus Christus brengen. Jezus zendt vrijgemaakte mensen in deze wereld, om gebonden te bevrijden. "Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van de boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben." Joh.17:15, 16

Wij hebben de heerlijke vrijheid van de kinderen Gods gezien, de vrijheid door Jezus Christus. En deze vrijheid wordt ons heden allen aangeboden door Jezus Christus. Er staat van ieder, die in de naam van Jezus Christus gelooft: "Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders." Gal.5:13

U bent tot vrijheid geroepen! U kunt nu vrij worden van Satans macht, vrij worden van de macht der zonde, vrij

worden van het eigen ijdele Ik, wanneer u één wordt met Jezus Christus, de Overwinnaar.

Dan bent u een bevrijd mens door Jezus Christus, bevrijd, om geheel voor Hem te leven, bevrijd, om een slaaf van Jezus Christus te zijn en Hem met vreugde te dienen, bevrijd om uw leven als een heilig brandoffer op het altaar te leggen, ter beschikking van Hem wanneer en waar Hij het gebruiken wil: Eén met de Overwinnaar, om te overwinnen!

Deel 2: BLIJHEID

Leven is altijd praktijk. Er moet niet slechts een nieuw leven aanwezig zijn, maar het moet worden geleefd. Dat vergeten wij zo vaak. Wij spreken zoveel van een nieuw leven, wij weten zo precies hoe het moet zijn - en leven dan het oude leven verder.

Maar natuurlijk moet het nieuwe leven eerst aanwezig zijn, voordat wij het kunnen leven. Niemand kan eisen stellen aan een mens, die nog niet is geboren. Evenmin kan men van een mens verlangen, een nieuw leven te leiden, als hij nog niet eens wedergeboren is. Bekering en wedergeboorte zijn de deur tot een nieuw leven. Het is voor ieder mens, die in een nieuw leven wil wandelen een onafwendbare noodzakelijkheid: "Gij moet wederom geboren worden!" Joh.3:3

Even zeker en waarachtig is echter ook het feit, dat u wedergeboren kunt worden, want Hij Die tot u zegt: "Gij moet wederom geboren worden",

spreekt ook dat andere woord: "Ik geef hun het eeuwige leven." ^{Joh.10:28}

Kom tot Hem, de Gekruisigde en Opgestane, Die in Zijn Bloed Zijn leven voor u gegeven heeft en neem Hem aan als uw persoonlijke Heiland. Dan hebt u het eeuwige, het nieuwe leven, zo zeker als Hij Zelf zegt: "Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe." ^{Joh.3:16}

Het eeuwige leven als een gave ontvangen, dat is het begin van het nieuwe leven. Het gaat er nu echter om, dat nieuwe leven uit te leven. Wij moeten in een nieuw leven wandelen! "Gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden." ^{Rom.6:4}

In een nieuw leven wandelen, dat is de praktijk. Wij allen, die het eeuwige leven hebben ontvangen, willen een nieuwe praktijk, een nieuwe wandel. Wij weten dat een nieuw leven onvoorwaardelijk nodig is om onzentwil, anders zijn wij niet bevredigd - om der wille van anderen, anders kunnen wij hen niet voor Christus winnen - vóór alles echter om Jezus' wil, anders zijn wij Hem tot schande.

God, de Heer, heeft het mogelijk gemaakt, dat wij in een nieuw leven kunnen wandelen.

Inwoning van de Geest

Vóór Zijn heengaan van deze aarde openbaart Jezus Zijn jongeren het geheim van dit nieuwe leven: "Wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken." ^{Joh.14:23}

En Hij geeft een nadere beschrijving van Hem, Die tot de gelovigen komen moet: "Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid. Hij zal in u zijn." ^{Joh.14:16, 17}

De dag van Pinksteren werd vervuld, de Heilige Geest kwam en Hij is er heden. Ieder, die Jezus, de Gekruisigde en Opgestane als persoonlijke Heiland aanneemt, ontvangt van de Vader deze wonderbare Gave des Heiligen Geestes.

Hij is God Zelf, die in ons woning maakt,
Hij is Christus, Die in ons is,
Hij is de Heilige Geest, die in onze geest nederdaalt.

Iedere gelovige heeft dus de Heilige Geest. De Schrift betuigt ons duidelijk en klaar: "In welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heiligen Geest der belofte." ^{Ef.1:13}

Konden wij het slechts recht verstaan, wat ons daarmede is geschonken. Wij zijn niet meer alleen, de innerlijke eenzaamheid en onmacht en hulpeloosheid is voorbij: wij zijn met ons tweeën! Twee worden tot één;

zo één, dat de levende, eeuwige God in ons Zijn tempel opslaat; zo één, dat Jezus Christus, de Heer over alles, in ons hart woont.

Hebben wij dit feit werkelijk en metterdaad in ons dagelijks leven aanvaard? Handelen wij daarnaar? Rekenen wij daarmee? Brengen wij dit in praktijk? "Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is des Heiligen Geestes, die in u is, dien gij van God hebt, en dat gij van uzelf niet zijt?" ^{1Kor.6:19}

Weten wij het werkelijk en metterdaad dat de Heilige Geest in ons woont? Laten we dan niet langer om de Heilige Geest bidden en smeken. Wij allen, voorzover wij wedergeboren zijn, hebben immers de Heilige Geest in het uur van onze wedergeboorte ontvangen. Wij zijn met de Heilige Geest gedoopt.

Hebt u uw Heer, uw Heiland, uw Vader in de hemel al eens echt van harte gedankt voor de Heilige Geest, die in u is? Als het niet zo is, doe het dan toch direkt en er zal een geheel nieuw licht in uw hart opgaan en uw dagelijks leven verhelderen. U weet dan dat u niet meer alleen bent. U draagt de Heerser over het heelal in u.

Nu staat u met z'n tweeën tegenover het leven met al zijn moeilijkheden, de mensen die u ontmoeten en waarmee u omgaat. De Heilige Geest en u - welk een macht! Een mens die niet wedergeboren is en dus de Heilige

Geest niet heeft, is helemaal alleen, verschrikkelijk eenzaam in leven en in sterven. Maar de wedergeboren gelovige mag zeggen: Christus leeft in mij. Dit feit verwerklijken, dit iedere dag en ieder uur omzetten in de praktijk, dat is het nieuwe leven.

Heer van ons leven

De Heilige Geest, die in mij woont, kan alles. Slechts één ding heeft Hij nodig: volledige vrijheid van handelen.

Beperk Hem niet tot enige terreinen van uw leven, terwijl de andere onder uw eigen heerschappij blijven. Bind Hem niet aan handen en voeten, dat zou niets anders zijn dan Jezus opnieuw kruisigen.

Maak Hem niet tot uw dienstknecht, die overeenkomstig uw bevelen moet handelen.

Hij wil uw Heer zijn en u moet Hem gehoorzamen en Zijn bevelen uitvoeren. Dat wij het maar meer verstonden, om volkomen met de Heilige Geest, Die in ons woont, één leven te leiden. Hoe geheel anders zou ons leven kunnen zijn.

Er is maar één plaats die wij Hem kunnen aanbieden: de eerste plaats in ons hart, de troon in ons inwendig en uitwendig leven, de plaats van directeur-generaal van ons leven.

Dat is het normale leven der gelovigen. Als wij het met een Bijbelse uitdrukking willen aanduiden, dan zouden wij het kunnen noemen: een leven vervuld met de Heilige Geest.

Dat is nu echter juist, wat ons gelovigen ontbreekt, en dáárom is ons leven zo arm en ellendig en onze dienst zo ontoereikend en vruchteloos. De Heilige Geest, Die in ons woont, beheerst ons niet. Hij heeft niet de eerste plaats in ons hart en Hij wacht erop, dat wij die Hem verlenen. Wij hebben de Heilige Geest op nonactiviteit gesteld en doen het werk alléén. Daarom komt er ook niets van terecht en leven wij steeds weer het oude leven.

Neem een wilde appelboom, hij brengt bloemen en vruchten uit eigen sap voort en de appels zijn klein en hard, groen, zuur en ongenietbaar. Wat moet ik doen, om de vrucht te verbeteren? Moet ik de vruchten rood verven of een weinig suiker toevoegen? Deze verbetering haalt niets uit. Er is slechts één manier om nieuwe, goede vruchten te verkrijgen: ik moet nieuw sap toevoeren. Ik neem een twijg van een gecultiveerde vruchtboom en ent die in de wilde appelboom. Heel spoedig krijgt het nieuwe, goede sap de overhand in de appelboom en brengt nieuwe, goede appels voort.

Precies hetzelfde gebeurt in ons leven, als wij de Heilige Geest, die in ons woont, toestaan te werken en te handelen, want "... zovelen als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods." Rom.8:14

En de zichtbare uitwerking is vrucht - vrucht overeenkomstig de aard van de Geest. Zoals de boom is, zo is ook

de vrucht. "Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen? Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen." Mat.7:16,18

Een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen, dat zou onnatuurlijk zijn - en toch, hoe vaak verlangen en verwachten wij van een mens, die niet wedergeboren is, goede vruchten? Maar even onnatuurlijk is het, dat een goede boom slechte vruchten voortbrengt. De Heer heeft er recht op bij een mens, dien Hij Zijn Heilige Geest geschonken heeft, goede vrucht te verwachten.

Vrucht van de Geest

De Schrift noemt ons deze heerlijke, negenvoudige vrucht, die de Heilige Geest, geheel overeenkomstig zijn natuur teweegbrengt in iedere gelovige, die Hem in zich laat werken.

"Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid." Gal.5:22

Deze negen werkingen van de Geest vormen één geheel zoals de vruchten van een druiventros. De Heilige Geest werkt de gehele negenvoudige vrucht in iedere gelovige, zonder uitzondering. Wij hebben dus in dit woord het nauwkeurig beeld van iedere normale gelovige, en wanneer een dezer vruchten niet in ons leven gevonden wordt, dan is er iets

niet in orde, dan is de Heilige Geest in Zijn werk gehinderd.

Hoe ook uw karakter zij, het is voor de Heilige Geest geen probleem, geen te broos of onbruikbaar materiaal, geen hopeloos geval. En wanneer u de ongeduldigste mens ter wereld zoudt zijn, bewerkt Hij in u geduld. En als u door erfelijkheid bestemd schijnt tot dronkenschap en onreinheid, de Heilige Geest bewerkt in u kuisheid.

Blijdschap

De Heilige Geest bewerkt ook de vrucht in ons, die eigenlijk een echt zeldzame verschijning in het leven der gelovigen is geworden: de blijdschap. Hoe zeldzaam de blijdschap ook is, toch is deze het noodzakelijke kenteken van de gelovige.

Ja, dat de liefde de eerste plaats in het nieuwe leven moet innemen, is ons allen duidelijk. Ook de vrede, het geloof, de kuisheid achten wij onvoorwaardelijk noodzakelijk. Maar de blijdschap? Is dat niet een extra vrucht van de Heilige Geest, die niet onvoorwaardelijk nodig is, ja, die zelfs in het nieuwe leven een beetje uitheems aandoet en wat naar de wereld zweemt? Vele gelovigen denken, dat het een bijzonder goede en vrome indruk maakt, als men heel ernstig en donker om zich heen ziet en zich zo volkomen belast gevoelt met de zonden van anderen en gebukt gaat onder de zorgen om deze arme wereld.

Ik kende een moeder van een groot gezin, die wel in Jezus geloofde, maar ze zag er steeds zo bezorgd uit, er lag altijd een donkere schaduw op haar gezicht. Er zijn overigens vele zulke moeders. Toen iemand aan deze moeder vroeg, waarom zij toch alle zorgen van het gezin meesleepte, antwoordde zij beledigd: "Er moet er toch één zijn die het doet." Zij rekende het haarzelve tot een grote deugd, dat zij de zorgen van het gezin op zich nam, en niemand kon toch van haar verlangen, dat zij daarbij blijdschap had. Men moest toch zien welk een groot offer zij aan haar gezin bracht, daarom bleef altijd het masker voor haar gelaat, dat juist zo drukkend werkte op het gehele gezin. Welk een verandering vond er in deze moeder plaats, toen zij ging inzien, dat de blijdschap een noodzakelijke vrucht van de Geest is en dat dientengevolge vreugdeloosheid zonde is.

In Gal.5:22 komt de vreugde in de tweede plaats, direct achter de liefde. Zij is dus een zeer belangrijke en onontbeerlijke vrucht van de Geest.

Geen blijdschap hebben, is een even grote zonde, als wanneer wij geen liefde hebben. Gebrek aan blijdschap in ons leven is van even grote betekenis als gebrek aan liefde.

Het is werkelijk verbazend, welk een grote plaats er in de Bijbel aan de blijdschap wordt gegeven. De blijdschap is een gebod Gods voor allen, die in Hem geloven.

De Heere gebiedt aan Jozua, zich te verblijden, toen deze daar waarlijk weinig reden toe had, want hij wilde het volk Israel over de Jordaan naar Kanaän leiden - een opdracht, die zelfs Mozes onvervuld heeft moeten laten. De Heere spreekt echter tot hem: "Alleenlijk wees sterk en hebt zeer goede moed. Heb Ik het u niet bevolen, dat gij sterk zijt en goede moed hebt?" ^{Joz.1:7, 9}

En in het Nieuwe Testament vinden wij niet alleen de oproep: "Hebt elkander lief", ^{Joh.13:34} maar ook het bevel: "Verblijdt u in den Heere te allen tijd, wederom zeg ik, verblijdt u." ^{Fil.4:4}

Ziel of geest

Als de Heer de Zijnen een dergelijk gebod geeft, dan is het ook mogelijk, het te vervullen. Gaan wij de oorsprong van deze blijdschap eens na. Het is de blijdschap in de Heilige Geest. Er is ook een blijdschap die uit onze ziel komt - het mag een edele, aan God gewijde blijdschap zijn, maar ze is niet blijvend. Ze is afhankelijk van het onderwerp der blijdschap en gaat teniet, als dit onderwerp der blijdschap tenietgaat. Daarom is het oud worden vaak zo moeilijk en de ouderdom zo vreugdeloos.

Er wordt ons zoveel ontnomen, wat onze blijdschap uitmaakte.

De mensen, die de vreugde onzes harten waren, gaan van ons heen en met hen verdwijnt ook onze blijdschap. Indien wij slechts de blijdschap der ziel zouden hebben, dan zouden we

steeds armer worden. De blijdschap, die de Heilige Geest ons schenkt, is geheel anders. Zij is onafhankelijk van al het vergankelijke en daarom blijft ze ook in alle verschrikkingen en lijden, die over onze ziel komen.

Deze blijdschap, die sterker is dan alle leed dezer aarde, is de eerste sterke indruk geweest, die ik van het Evangelie had. Ik was nauwelijks tien jaar, toen mijn jongere broer stierf. De wreedheid van de dood drukte bij de begrafenis van mijn broer eerst zwaar op mijn ziel. Toen hoorde ik de predikant uit de Bijbel voorlezen: "Verblijdt u in den Heer te allen tijd, wederom zeg ik, verblijdt u." Op dit moment een woord over de blijdschap? Er was in mijn hart een eerbiedige bewondering, voor de Christus, die een blijdschap schenkt, die sterker is dan de dood. Een dusdanige macht heeft inderdaad de vreugde in de Heer.

Iedere blijdschap heeft een inhoud. Ook de blijdschap, die de Heilige Geest schenkt, heeft een onderwerp. Het is steeds de opdracht van de Heilige Geest, Jezus te verheerlijken. ^{Joh.16:14} Daarom is Jezus Christus de inhoud der blijdschap, die ons de Heilige Geest schenkt. Welk een verheven, geweldig onderwerp onzer blijdschap: Jezus Christus Zelf. Wie zou de heerlijkheid van Jezus Christus ooit kunnen meten. Wij hebben een "onnaspeurlijke rijkdom" in Christus ^{EF.3:8} en zodoende een blijdschap, die in Hem volko-

men genoegdoening kan vinden. Onze Geest verdiept zich in Zijn schoonheid en een diepe blijdschap vervult ons. De Heilige Geest toont ons de volheid Zijner liefde, die zich als een oceaan aan onze ogen openbaart en wij worden blij.

De blijdschap in de levende God deed reeds in het Oude Testament het hart van de Psalmist sneller kloppen. Hij verradt ons het recept der blijdschap: "Ik ga in tot Gods altaar, tot de God der blijdschap mijner verheuging." Ps.43:4

En de profeet Jesaja jubelt: "Ik ben zeer vrolijk in den Heere, mijn ziel verheugt zich in mijn God." Jes.61:10

Als wij het Nieuwe Testament opslaan, dan klinkt ons dadelijk bij het begin het gezang der blijdschap tegemoet, dat de engelen zongen boven de kribbe van Bethlehem: "Ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere." Luk.2:10, 11

Christus, de Heiland, is de inhoud van de grote blijdschap, die over het gehele volk komen moet. En dezelfde blijdschap klinkt in het hart van Maria, die in verwachting van de Heiland zong: "Mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker." Luk.1:47

Jezus, mijn blijdschap. Is dat de innigste melodie van uw leven? Waarom zou het niet zo zijn, als u Jezus als uw Heiland hebt aangenomen? Met Hem is immers ook de blijdschap in uw hart gekomen?

Blijdschap is kracht

De uitwerking der blijdschap is kracht. Reeds de blijdschap over de aardse dingen, over mensen, die wij liefhebben, kan onze pas versnellen en onze arbeid verlichten. Welk een geweldige kracht werkt de blijdschap echter uit, die de Heilige Geest geeft. Zij verkwikt geest, ziel en lichaam.

"Mijn ziel is begerig tot de levende God." Ps.84:3

Hoe kende Nehemia deze krachtbron als hij zegt: "De blijdschap des Heeren, die is uwe sterkte." Neh.8:11

Hoe wonderlijk werd de eerste gemeente door de blijdschap in Jezus Christus gesterkt, zodat ze ondanks alle vervolging in de naam van Jezus Christus luid predikte. "Zij spraken het Woord Gods met vrijmoedigheid (Luther: met blijdschap)." Hand.4:31 "En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest." Hand.13:52

Blijvende blijdschap

Deze blijdschap is er voor ons allen. Zij is ons door het testament, dat Jezus in Zijn laatste verkondiging aan de discipelen gaf, gewaarborgd. "Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u blijve, en uw blijdschap vervuld worde." Joh.15:11

Waarom is deze volkomen blijdschap zo zeldzaam geworden als een zeldzame plant in de Alpen? Is werkelijk de moeilijke tijd daarvan de schuld? Legt de crisis ook een domper op onze blijdschap in de Heer?

De vroege Gemeente leefde waarlijk in een moeilijke tijd - het was de tijd van Nero - de gelovigen hadden dagelijks de dood voor ogen en waren toch vol blijdschap. Neen, niet de tijd heeft er schuld aan, niet de omstandigheden hebben er schuld aan, niet de omgeving heeft er schuld aan, als blijdschap in de Heilige Geest ontbreekt, maar de zonde heeft er schuld aan.

Vreugdeloosheid der gelovigen is een beslist teken dáárvan, dat er iets in het innerlijk leven niet klopt. De vreugde in de Heilige Geest is als een zeer gevoelig orgaan, als een fijn meetinstrument, dat de geringste storing weergeeft.

Wat heeft uw blijdschap in Jezus gestoord? Waarom is ze niet meer zo stralend als bij uw bekering? Ik wil u wijzen op enige belemmeringen in uw verhouding tot Jezus, die vaak de blijdschap van de gelovige kunnen vertroebelen.

Is uw hart niet meer onverdeeld op Jezus gericht? Is Hij u niet meer genoeg? Zoekt u ergens iets naast Hem? Dan is er een vreemd lichaam in uw vertrouwde omgang met Jezus binnengedrongen, de liefde van Jezus is bedroefd en uw blijdschap is verdwenen.

Of hebt u nagelaten, van Jezus open

en duidelijk te getuigen? Bedenk, dat het luidt: "Met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met de mond belijdt men ter zaligheid." Rom.10:10

Als u Jezus, misschien door zwijgen, hebt verloochend, dan is de blijdschap in de Heilige Geest gestoord, het is alsof er een sluier over ligt.

Of hebt u Jezus niet gehoorzaamd? Is er ergens een zonde in uw leven, die u aanklaagt? Heeft de Heilige Geest u reeds lang van een zonde overtuigd, u een gewoonte getoond, die Hem niet welgevallig is, die u moet opgeven - en u wilt eenvoudig niet begrijpen en niet gehoorzamen? Aan een ongehoorzame gelovige kan de Heilige Geest de stralende blijdschap in Jezus Christus niet geven. Bedoelt de Heer ook u, als Hij klaagt: "Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten." Op.2:4

Is met de eerste liefde ook de eerste blijdschap uit uw leven geweken? Keer dan nu tot uw Heiland terug als op de dag van uw bekering en leg alles onder Zijn kruis neer, wat u de blijdschap in Hem heeft ontroofd. Dan zal de nevel optrekken, die u de duidelijke blik op Jezus ontnam, u zult Hem in Zijn schoonheid voor u zien en de heerlijkheid Gods, die zich in Zijn aangezicht weerspiegelt, zal een helder schijnsel geven in uw hart en u vervullen met hemelse blijdschap.

Thema van de NBC tentcampagnes 2011:

Blij met de Bijbel

Verslag NBC–Studiereis Brittannië

door **Emilie Starmans**

Het weer was winderig en nat toen wij ons, in Schelluinen, bij de rest van het reisgezelschap voegden. Met een licht schoolreisjesgevoel, gevoed door onze chauffeur Rudolf, reden wij met de bus de nachtferry op. Een fantastisch schip met luxe hutten, hetgeen de nachtrust alleen maar ten goede kwam. Wat een verrassing toen het de volgende dag stralend herfstweer bleek te zijn en de komende tien dagen is dat ook zo gebleven. De speurtocht kon beginnen.

Voor mij is er geen twijfel over mogelijk dat onze Heere Jezus tussen zijn twaalfde en dertigste levensjaar deze "Eilanden Der Zee" aan "Het Einde Der Aarde" heeft bezocht. Dus het was meer een speurtocht naar aanwijzingen en bewijzen van mondelinge overleveringen.

Een prachtige tocht door Zuid Engeland bracht ons eerst naar Stonehenge, waar we hoorden dat sommige megalieten ons blijkbaar zeekaarten van de Foeniciërs presenteren. Maar wat een kermis: hordes mensen liepen op een pad om de stenen heen. Dus maar snel verder, via Warminster, op weg naar Wells in Somerset. In een echt Engels hotel, vol met bloemetjes, bloemetjes en bloemetjes, zouden we vier nachten blijven. De hotelkamers gaven een fantastisch uitzicht op de wereldberoemde kathedraal. Hierin bevindt zich een klok met een uitbeel-

ding van het planetarium volgens Ptolemeus met betrekking tot aarde, zon en maan. Gedurende drie dagen was Wells onze uitvalsbasis om Langport, Glastonbury, Pilton, en Weston bij Bath te bezoeken.

In Langport bezochten we de St. Mary Church en de All Saints Church.

In de St. Mary Church, een laag gelegen kerk aan de rivier Parrett, zijn fantastische glas in lood ramen. In een van deze ramen staat Jozef van Arimathea afgebeeld, herkenbaar aan twee kruikjes met het 'bloed en zweet' van onze Heere Jezus. In een ander raam staat een afbeelding van Simeon met zijn profetie dat de zaligheid eerst zou gaan naar de einden der aarde. Op een van de zijmuren bevindt zich een roundel met Christusfiguur in tuniek. Is dit een afbeelding van de gekruisigde Jezus of van de Heere Jezus als jongeling?

In de All Saints Church bevindt zich een glas in lood raam met een afbeelding van Jozef van Arimathea geflankeerd door Antonius, Gregorius en Clemens uit Fil.4:3.

Glastonbury is een mystiek stadje, waar het riekt naar een mengsel van wiet en wierook, met veel bedelaars, veel oosterse winkeltjes en zelfs een centrum van de maitreya. Oorspronkelijk het centrum van de Christelijke kerk, maar nu duidelijk vervuild door de tegenstander. Van de Abbey is niet veel meer over. Maria, de moeder van onze Heere Jezus, is hier begraven in de Mary's Chapel. Deze horden-kerk (van wilgentenen en leem) werd volgens Augustinus van Canterbury - letterlijk of overdrachtelijk - door de Heere Jezus zelf gebouwd. Ten oosten van de Mary's Chapel bevindt zich de Joseph's Chapel waarheen in 1345 het graf van Jozef van Arimathea werd verplaatst. In de Abbey bevinden zich tevens de graven van King Arthur en zijn vrouw Guinnevere. De avondmaalsbeker, ook bekend als de graal of de "Healing Cup", is via monniken in handen gekomen van de familie Powell in Nanteos, Wales, "until the church claims her own". In Glastonbury hebben we natuurlijk ook de Tor bezocht. Een hele klim naar boven, maar echt de moeite waard, ook omdat het zulk prachtig weer was. Vervolgens zijn we afgedaald naar de Chalice Well of Holy Well. Volgens de overlevering zou Jozef van Arimathea hier de avondmaalsbeker hebben verborgen,

waarna het water rood kleurde en sindsdien een genezende werking zou hebben. In de tuin om deze bron stonden veel appelbomen; Avalon, een oude naam van Glastonbury, betekent appel. Enkele zusters(!) konden zich niet bedwingen om een appeltje te plukken en uit te delen.

Natuurlijk hebben we ook de Holy Thorn bezocht. De enige doornstruik ter wereld die bloeit in mei en in december en daardoor tegelijk bloesem en vrucht draagt. Stiekem een stekje mee genomen, dus wie weet over een paar maanden ook in Hilversum. Volgens de legende plantte Jozef van Arimathea zijn staf toen hij arriveerde op Weary-all-Hill, maar volgens sommigen is het de staf van de Heere Jezus zelf.

In Pilton bekeken we in de Parish Church, ook een laag gelegen kerk, ditmaal aan de rivier Brue, een glas in lood raam met een afbeelding van Jozef van Arimathea. Er was ook een banner (vaandel?) aanwezig met een afbeelding van Jozef van Arimathea en de Heere Jezus in een boot.

In Weston, bij Bath, bezochten we de Weston Parish Church. Ook hier een glas in lood raam met Jozef van Arimathea maar nu met de bloeiende holy thorn.

Op woensdag 20 oktober verlieten we Wells om te vertrekken richting Truro. Onderweg zijn we gestopt bij Burrington Combe. Rond 1750 schreef de Rev. Augustus Montague Toplady, nadat hij

hier schuilde voor een zware donderstorm, het lied "Rock of Ages, cleft for me". En wij zongen het ter plaatse.

Ook hebben we een stop gemaakt bij Priddy. De gedocumenteerde uitdrukking van de plaatselijke bevolking: "As sure as our Lord was in Priddy" wijst ook naar deze overleveringen. In de St. Lawrence Church is een beroemde tekening te zien van "Jesus as a boy", een jongeling van rond de twintig jaar met krullend haar.

We verlaten Somerset en rijden Cornwall binnen om weg naar Tintagel castle. Om bij het fort van King Arthur te komen is het een hele klim naar boven, waar ik mij niet aan heb gewaagd. Maar, gelukkig, er reed ook een landrover heen en weer om toeristen naar boven te brengen. Voor velen is het verhaal van Arthur een sprookje of legende, maar het zet je toch aan het denken: de Heere Jezus met 12 apostelen, Jozef van Arimathea kwam met 12 gelovigen in Engeland aan, King Arthur met 12 ridders van de ronde tafel... allemaal 12 met een 13-de en dan 12 stammen met de 13-de, Efraïm.....

Na de lunch stoppen we in St. Minver, Rock, om de Jesus Well te bezoeken. Deze bron bevindt zich op St. Eneoc Golf course. Op een bordje bij de bron staat Joh.4:7: "Jezus zeide tot haar: Geef Mij te drinken." Vele jaren was deze bron een pelgrimsoord, vervolgens helemaal overwoekerd, maar gelukkig nu weer zichtbaar.

Na deze lange dag met veel kilometers komen we aan in ons hotel in Truro waar een heerlijk etentje op ons wacht. De volgende dag gaan we richting Feock. Naast het kerkje in Feock is een van de meerdere keltische kruizen te zien met een afbeelding van onze Heere Jezus in een tuniek, korte broek. Ook dit wijst op onze Heer als jongeling.

We rijden door naar Falmouth om daar op de boot te stappen richting St. Mawes. Vanuit St. Mawes gaan we met kleine bootjes naar Place. Het verhaal is dat Jozef van Arimathea en de Heere Jezus, toen zij de rivier de Fal wilden opvaren, schipbreuk hebben geleden en op Place hebben gewacht tot hun boot weer was gerepareerd. Voor mij was dit een van de meest bijzondere ervaringen van de reis. Te beseffen dat ik nu met broeders en zusters (12! want meer konden er niet in het bootje) over het water voer op dezelfde plek waar ook mijn Heere Jezus en Jozef van Arimathea hadden gevaren, raakte mij diep. Allemaal erg indrukwekkend!

Op de terugreis naar het hotel zijn we nog gestopt in St. Just in Roseland om daar, volgens mij, het mooiste kerkje van de hele reis te bezoeken. Tussen stenen met daarin graveerde bijbelteksten - waaronder weer de profetie van Simeon - daal je af naar het kerkje aan de oever van St. Just Pool. Alweer een Holy Well bevindt zich iets hoger gelegen op het kerkhof.

Vrijdag 22 oktober zijn we na een heerlijk engels ontbijt, dat er trouwens iedere dag was, vertrokken richting St. Michaels Mount bij Marazion. Op dit getijdeneiland staat een klooster dat daar is gesticht omdat St. Michael daar zou zijn verschenen, maar ook omdat de Heer daar zou zijn geweest. Daar het eb was konden we er heen lopen, bij vloed gaat het met bootjes. Het klooster zelf heb ik niet bezocht omdat het te ver lopen was, maar de tuinen er omheen zijn ook werkelijk prachtig. De warme Golfstroom is er echt merkbaar want de tropische planten groeien er vol. De mosseltjes die wij daarna op een terrasje in het zonnetje aten, smaakten heerlijk.

Na deze lunch vervolgden wij onze weg richting Ding Dong Mines. Onderweg nog de Lanyon Quoit bezocht. Opgerichte stenen, waarschijnlijk daar door de Foeniciërs neergezet. Of door Efraïm.

De Ding Dong Mines zijn de oudste van Cornwall. Ook hier gaat het verhaal dat de Heere Jezus deze mijn heeft bezocht. Daarom heet deze in de volksmond "Wheal Jesus", de mijn van Jezus.

Eind van de middag rijden we door naar Land's End, het einde der aarde. Heerlijk winderig, de zee botst op de rotsen, indrukwekkend om te zien en te ruiken. We keren weer terug naar Truro om de volgende dag te vertrekken richting Chichester. Onderweg gestopt in Looe. In het stadswa-

pen van Looe staat een bootje met een grote en een kleine man. Het schijnt ooit een familiewapen te zijn geweest. Maar van wie? Volgens de plaatselijke VVV is het een afbeelding van Jozef van Arimathea en de Heere Jezus.

Voor de kust van west Looe is een klein eilandje: Looe Island of Lamana Island. Lan Anna betekent heilige plaats van Anna, de moeder van Maria, de moeder van de Heere Jezus. Op het vasteland zijn nog de restanten van de Lamana Chapel te vinden. In Chichester hebben we de Chichester stone met inscriptie van Pudens bezichtigd. We blijven in een hotel in Chichester slapen.

Zondag 24 oktober zat de speurtocht er op. We stappen in de bus om de lange reis naar Dover te maken. De reis zit er op en het zonnetje ook want onderweg begint het te regenen. 's Middags stappen we op de veerboot naar Calais en laten de white cliffs of Dover achter ons. Nog een afscheidsetentje in Nazareth, vlak bij Gent en dan zit het er echt op.

Een heerlijke reis, niet alleen door de bezichtigingen en het mooie weer, maar ook het samen zijn met broeders en zusters. Dit verslag is beslist niet compleet, we hebben veel meer dingen gezien. En alle heerlijke gesprekken, gezellige etentjes, en drankjes bij de open haarden in de hotels heb ik maar over geslagen.

Met grote dank aan Ab, Eef, Celeste en Bert. Het was echt genieten!

NBC-Studiereis naar Brittannië 2011

Waar was de Heere Jezus tussen Zijn twaalfde en dertigste levensjaar? Hoewel de Bijbel ons geen direct antwoord geeft op deze vraag, impliceert deze wel degelijk, dat Hij lange tijd buitenslands reisde en predikte, en daar ook werd geëerd. In vele overleveringen worden landen genoemd waar Hij zou hebben verbleven, maar nergens zijn die tradities zo sterk als in het zuiden van Engeland. Wie er voor het eerst van hoort, haalt zijn schouders op, maar wie er zich in verdiept, wordt - buiten de mondelinge overleveringen - geconfronteerd met tientallen specifieke locaties en zichtbare herinneringen aan de vroege vestiging van het Christendom in dit oude Brittannië. Niet voor niets heeft de R.K. kerk altijd bevestigd, dat Brittannië het eerste land was, dat officieel het Christelijk geloof aanvaardde, door de prediking van de apostelen. Maar wist u, dat dit 'gewoon' vervulling is van Bijbelse profetie en een essentieel onderdeel is van Gods 'eeuwig voornemen'?

Reeds in september 1996 organiseerde het NBC een indrukwekkende groepsreis naar een deel van deze historische plaatsen en in oktober 2010 opnieuw. Een kort verslag kunt u elders in deze circulaire aantreffen. Omdat het aantal deelnemers moest worden beperkt tot 51 personen, moesten wij velen teleurstellen. Daarom hebben wij gemeend ook in 2011 nog eenmaal een reis te ondernemen en wel

van vrijdag 7 t/m zondag 16 oktober 2011

Wie hiervoor interesse heeft nodigen wij uit om dit zo snel mogelijk aan ons te laten weten, waarna wij contact met u opnemen. Helaas moet de inschrijving reeds binnen enkele weken worden gesloten, omdat accommodatie voor een groep als de onze nu eenmaal ruim tevoren moet worden besproken.

De deelnameprijs bedraagt 1229 euro. Dat is tot onze spijt wat hoger dan het afgelopen jaar, maar conjunctuur en wisselkoersen hebben wij niet in de hand. Wel krijgen wij dit keer (nog) betere hotels. Dus: haast u en laat deze gelegenheid voor een onvergetelijke reis niet voorbij gaan!



Nederlands Bijbelstudie Centrum

"De Stichting Nederlands Bijbelstudie Centrum stelt zich ten doel de kennis van de inhoud van de Bijbel, die zij beschouwt als Gods Woord, te verspreiden. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door getuigenis in woord en geschrift." (uit de statuten)

In de praktijk wordt dit werk sinds 1981 gedaan door het houden van bijbelstudieavonden, contactdagen, collegedagen en conferenties, studiereizen; de uitgave van de lezingen op audio-cd's, audio cassettes en andere audio formaten; de uitgave van brochures en deze circulaire. En daarnaast zijn er dan nog de intensieve tentcampagnes.

Zonder de onschatbare ondersteuning van talloze broeders en zusters in Christus zouden deze activiteiten niet mogelijk zijn. Daarbij wordt zeer veel arbeid achter de schermen verricht. Financieel zijn wij al die jaren in hoofdzaak afhankelijk geweest van de vaste maandelijkse bijdragen die wij spontaan mochten ontvangen.

Niet geheel zonder reden vragen wij hiervoor nu toch uw aandacht. Onze accountant liet ons weten dat wij inmiddels al jaren interen en dat er nu iets moet gebeuren. Mogen wij als bestuur op uw steun rekenen?

Correspondentieadres

Benny Goodmanstraat 40
1311 RA Almere
telefoon (036) 53 62 976
www.bijbelstudie.nl
info@bijbelstudie.nl

Giften en betalingen

Rabobank 30 87 47 046
ten name van
N.B.C. Almere
IBAN: NL88RABO0308747046
BIC/SWIFT: RABONL2U

Giften voor de tentevangelisatie

Rabobank 10 35 81 006
ten name van
N.B.C. Evangelisatie, Almere

Agenda van Ab Klein Haneveld

- ALKMAAR donderdag 20 jan,
3/17 feb, 3/17/31 mrt, 14/28 apr,
12/26 mei; 19:45 uur;
"Delta", Oude Kanaaldijk 2,
Zoonschap en Erfrecht
- APELDOORN zondag 26 dec,
13 feb, 24 apr; 10:30 uur,
"Kindervreugd"
P. Saenredamstr. 15
- BEVERWIJK zondag 27 feb, 22 mei,
17 jul; 10:00 uur; B.H.K.-gebouw,
Groenelaan 74
- BOLSWAARD zondag 23 jan, 20 feb,
20 mrt, 17 apr, 15 mei, 12 jun,
10 jul; 10:00 uur; "Oranje-Kapel",
Grote Dijklakker 41;
De tweede brief aan Thessalonica
- DRACHTEN donderdag 27 jan,
10/24 feb, 10/24 mrt, 7/21 apr,
5/19 mei; 20:00 uur;
Rode Kruis gebouw,
De Geeuw 31; Het boek 2Samuel
- DRACHTEN zondag 13 mrt, 6 nov;
10:00 uur, Rode Kruis gebouw,
De Geeuw 31
- EMMEN maandag 24 jan, 7/21 feb,
7/21 mrt, 4/18 apr, 2/16 mei;
19:30 uur; Ichthuskerk,
Walstraat 21,
Het boek Handelingen
- 's HERTOGENBOSCH woensdag
19 jan, 2/16 feb, 2/16/30 mrt,
13/27 apr; 20:00 uur;
Wederkomstkerk, Rijnstraat 20.
De wederkomst van Christus
- LEERDAM zondag 9 jan, 6 feb,
6 mrt, 3 apr, 1/29 mei, 26 jun;
10:00 uur;
Patrimonium, Jeekelstr. 40a,
De 2de brief aan Korinthe
- LINSCHOTEN maandag 17/31 jan,
14/28 feb, 14/28 mrt, 11 apr,
9/23 mei; 20:00 uur; "Bij de tol",
Nieuwe Zandweg 12,
Het Evangelie van Markus
- NIEUWEGEIN woensdag 26 jan,
9/23 feb, 9/23 mrt, 6/20 apr,
4/18 mei; 20:00 uur;
"De Bron", Buizerdlaan 1,
Koningschap & Eerstgeboorterecht
- OLDEBROEK dinsdag 18 jan,
1/15 feb, 1/15/29 mrt, 12/26 apr,
10/24 mei; 20:00 uur;
Stationsweg 43,
Christus in de Psalmen
- OLDEBROEK zondag 9/23 jan,
6/20 feb, 6/20 mrt, 3/17 apr,
1/15 mei; 17:30 uur;
L.H.N.O. gebouw,
Van Sytzamalaan 3
- OUD-BEIJERLAND zondag 16 jan,
10 apr, 8 mei; 10:00 uur;
Boezemsingel 9
- URK dinsdag 25 jan, 8/22 feb,
8/22 mrt, 5/19 apr, 3/17 mei;
20:00 uur; 't Jeugd, Richel 4,
De 1e brief aan Korinthe
- URK zondag 30 jan, 27 mrt, 19 jun;
10:00 uur;
Rode Kruisgebouw, Wijk 8-2

't LOO (Oldebroek) zaterdag 15 jan,
12 mrt, 7 mei; 10:00 to 16:00 uur;
Beltgravenzaal,
Landgoed 't Loo, Looweg 47
Nederlands Bijbelstudie Contactdag
Onderwerp voor 15 januari:

"Paulus de Apostel"

