



# Nederlands Bijbelstudie Circulaire

18e jaargang nummer 3

september 2008

## *Het normale christelijke leven*

Abnormaal en normaal in één week. Onder abnormale omstandigheden begon de conferentie over 'Het normale christelijke leven', van 26 juli tot en met 2 augustus 2008. Het was de twintigste jaarlijkse happening van het Nederlands Bijbelstudie Centrum (NBC) op het jubilerende CVJM-vormingsoord Bundeshöhe in Wuppertal. Dat bestond 50 jaar. Maar die conferentie kwam in het nieuws doordat kort voor de eerste samenkomst veertien deelnemers op het bij het complex behorende kampeerterrein werden getroffen door de bliksem. Twee van hen vrij ernstig, maar als door een wonder overleefden allen het incident.

De conferentie was vooral gericht op heel basale bijbelse informatie over het wezen van het christenleven. Dat begint met wedergeboorte, kan niet gedijen onder de wet, impliceert vrijheid door genade in Christus, aan Wie men zich overigens wordt verondersteld vrijwillig als dienstknecht te offeren. Aan te bieden, c.q. te offeren. Het normale, eeuwige leven van de christen houdt dienstbaarheid in, waartoe hij zijn aardse lichaam beschikbaar stelt aan het Hoofd van de Gemeente.

Het was een reeks studies die vooral jonge gelovigen zich ter harte konden nemen, maar ook voor wie de Heer al langer kennen van fundamenteel belang voor hun wandel. Elke bijbelstu-

die, gegeven door Ab Klein Haneveld, werd – inmiddels traditiegetrouw – weer door Johan Th. Bos in een lied of declamatie samengevat, met orgelbegeleiding door Ad M. de Weger.

Van de vele coupletten die Johan schreef, zong hij er doorgaans maar enkele. Maar zijn complete gedurende de week ontstane 'oeuvre' is te vinden in deze brochure. Die is dus vollediger dan wat ten gehore werd gebracht. Opnieuw bieden wij de teksten aan ter herinnering aan een heel zegenrijke conferentie, waarin mensen tot geloof en/of dieper inzicht in de Schrift kwamen. Overigens zijn integrale opnamen van alle samenkomsten op CD of audiocassette beschikbaar.

De samenstellers

**Zaterdagavond 26 juli 2008**

Openingssamenkomst  
(Voorgedragen)

Het normale christenleven  
Dat is echt iets wat bestaat  
Watchman Nee, die schreef erover  
't Is geen wet, maar toch: het laat  
Onverlet dat er zijn normen  
Maar primair is dat de Heer  
In de Bijbel Zich bekend maakt  
Door 't Woord ken je Hem steeds meer

Waarmee houdt God Zich nou bezig?  
Dat is wat Hij demonstreert  
In Zijn werk, niet onze normen  
Zijn waarmee men Hem echt eert  
Een systeem van wet en regel  
Kan niet 't nieuwe leven zijn  
Mozes' wet die is vervuld nu  
Christus schonk ons nieuwe wijn

Heel de wet leert zonde kennen  
Is rechtvaardig, recht en goed  
Maar bleek geen profijt te bieden  
Wat die wet slechts deed en doet  
Is fungeren als een spiegel  
Maar je hebt er weinig aan  
Wet is niet meer het beginsel  
Nu de Heer is opgestaan

Iemand die gelooft in Christus  
Op Hem en Zijn Woord vertrouwt  
Leeft niet normloos 't nieuwe leven  
Hij leeft in wie op Hem bouwt  
'k Word geacht de Heer te dienen  
En Hij heeft geopenbaard  
Hoe nieuw leven ook te leven  
't Is in brieven ons verklaard

't Gaat niet over wetten, regels  
Niet om de huichelarij  
Van op afroep stichtelijk wezen  
Iedereen beseft daarbij  
Het moet vroeg of laat wel fout gaan  
Wat er blijft is slechts het Woord  
Dat doet ons op afstand lachen  
Om de wereld, heb 'k gehoord

De norm is wedergeboorte  
Niet meer dan te zijn een knecht  
In zo iemand wil Hij werken  
Dat is norm, wordt uitgelegd  
Niet in cursussen en workshops  
Maar het Woord dat spreekt ervan  
Het geheim is op te geven  
"Heer, hier ben ik," zeg je dan

Mozes, Samuël en and'ren  
Waren er toen God hen riep  
Dat was soms bij nacht en ontij  
Bijvoorbeeld als iemand sliep  
't Gaat erom of je bereid bent  
Op te geven als Hij 't vraagt  
"Neem mij, breek mij, vul mij, zend mij"  
Zeggen tot Wie jou graag draagt

**Zondag 27 juli 2008**

Ochtendsamenkomst  
(Melodie: O, Heer ik weet)

Tot Jezus kwam eens Nicodémus  
En dat gebeurde in de nacht  
Het illustreert de situatie  
Waarin de wereld is gebracht  
Ondanks de hoogmoed van de mensheid  
Is die nog steeds in duisternis  
En dat geldt ook voor 't Joodse volk dat  
Nu aan de nacht gewend al is

Hij wist niet veel, dat hoefde niet want  
Hij was alleen maar religieus  
't Wil zeggen: jij moet je gedragen  
Voorschriften houden, zonder keus  
Voor 't echte leven, voor de Bijbel  
En voor geloven in dat Woord  
Zo komt het dat men, hoe godsdienstig,  
Nog bij de duisternis behoort

De tekenen van onze Heiland  
Die ondersteunden juist Zijn leer  
Want daarvan waren zij steeds teken  
Dus illustratie gaf de Heer  
Het koninkrijk dat is niet zichtbaar  
Voor wie nog niet kwam tot het licht  
Dus nog niet is wedergeboren  
Dat is geen religieuze plicht

Is Hij misschien ook de Messias?  
Vroeg Nicodémus zich eens af  
Het was een nogal tactloos antwoord  
Dat onze Heer Zelf daarop gaf  
Je moet eerst zijn wedergeboren  
Is het geheim altijd geweest  
De Waarheid wordt geopenbaard dan  
Door 't Woord van God, dus door Zijn Geest

Het is de mensen veel te simpel  
Om aan te nemen wat er staat  
't Daagt intellectueel niet uit, maar  
Is waardoor jij Hem kennen gaat  
De wereld zegt: er is geen waarheid  
Daar iedereen de leugen dient  
Dat heet dan: ieder heeft zijn waarheid  
Maar wie niet luistert, wordt niet ziend

Wij hebben niet de geest der wereld  
Ontvangen, maar Waarheid door Geest  
Daarmee is alles ons gegeven  
Maar het is dikwijls zo geweest

Dat men niet wist wat is ontvangen  
Doordat het Woord niet is gekend  
Of niet geloofd wat openbaar werd  
Neem aan toch, wat je in Hem bent

De mens begrijpt niet van nature  
Wat tot de Geest van God behoort  
Hij kan het onderscheid niet maken  
Van wat bekend werd door het Woord  
Helaas er zijn er die geloven  
Maar toch zich richten op gevoel  
En denken dat het heel erg vroom is  
Maar 't is juist vlees en mist dus 't doel

De mens die Gods Geest heeft ontvangen  
Opnieuw geboren is en leeft  
In de praktijk dat nieuwe leven  
Beseft wat hij ontvangen heeft  
Wij zijn hier niet om leer te leren  
't Is Bildung waar het om moet gaan  
God heeft niet meer om u te geven  
Maar om wat Hij gaf te verstaan

Je moet het vlees niet activeren  
Dat is niet wat de Heer nu doet  
De duivel wil de oude schepping  
Verbeteren en daarom moet  
De mens zich aan de wet ook houden  
Als het aan hem ligt, maar de Heer  
Maakte ons deel van nieuwe schepping  
Wie d' oude dient, geeft satan eer

### **Avondsamenkomst**

(Melodie: Welk een Vriend)

Wie uit Geest niet wordt geboren  
Gaaf het Koninkrijk niet in  
Vlees is wat uit vlees ook voortkwam  
Dat was een zichtbaar begin

Maar wat Geest is, is onzienlijk  
Adem wordt gemoduleerd  
Tot het Woord dat is het Leven  
Is als wind, werd ons geleerd

Dat God spreekt is niet bijzonder  
't Wordt bijzonder als Hij zwijgt  
Sinds 't begin heeft Hij gesproken  
Woord waaruit men Leven krijgt  
Maar de mens wilde niet luist'ren  
Naar Hem Die heeft voortgebracht  
Eerst wat zichtbaar was en daarna  
Wat onttrekt zich(t) aan de nacht

Zaligmakende genade  
Is wat voor de mens verscheen  
Wel of niet kun je 't aanvaarden  
Maar 't verscheen voor iedereen  
Wij ontvingen 't nieuwe leven  
Dat geboren is uit Geest  
En voordat wij nog geloofden  
Dus niet in ons is geweest

Mensen kiezen zelf hun leugen  
Die vervolgens waarheid heet  
't Woord der Waarheid dat negeert men  
Denkend dat men 't beter weet  
Licht kwam eenmaal in het duister  
De begreep en greep het niet  
Daardoor komt het dat de wereld  
Leugen voor waarheid aanziet

Wie het Woord heeft aangenomen  
Kreeg juridisch ook het recht  
Om een kind van God te worden  
Dat is eeuwenlang voorzegd  
Waar de hoop al was verdwenen  
Zoals eens bij Abraham  
Toen uit wat al was onvruchtbaar  
Toch nieuw leven voort nog kwam

Uit de aarde aards was Adam  
Niet om heel lang te bestaan  
De vergankelijke schepping  
Is de nieuwe voorgegaan  
God kent maar twee soorten mensen  
Nieuwe mens en Adamiet  
Wie geboren werd in Christus  
Is wie Zijn heerlijkheid ziet

Meld je bij Hem, is de oproep  
Bij Hem Die nieuw leven geeft  
Niet het oude te verbeet'ren  
Is wat zin en toekomst geeft  
Christus was de eerstgeboorne  
In het gloednieuwe verbond  
Davids Zoon ontving het leven  
Toen Hij uit de dood opstond

't Was de Geest van Gods belofte  
Die de Heer eenmaal ontving  
Leven van oudsher beloofd al  
Die nu in vervulling ging  
Als een mens nu tot geloof komt  
Wordt hij daarmee ook Gods kind  
Nee, dat hoef je niet te voelen  
Zorg maar dat je voeding vindt

Dat het leven dat geplant is  
Groeit naar de volwassenheid  
Is altijd nog Gods bedoeling  
Wat is jouw prioriteit?  
Christus heeft van God gekregen  
Wat Hij heden aan ons geeft  
Onze hoop is de verlossing  
Van vlees dat nog aan ons kleeft

Slechts door Gods Woord te ontvangen  
Zijn wij met Hem opgestaan  
Waarna wij het nieuwe leven  
Door het Woord ook voeden gaan

Christus was de Eerstgeboorne  
En na Hem kwamen dus wij  
Dat is in de Schrift te lezen  
Hij zei: 'daarin volgt gij Mij.

**Maandag 26 juli 2008**

Ochtendsamenkomst  
(Melodie: Er is zoveel veranderd)

Het nieuwe leven wordt uit Woord  
En uit de Geest geboren  
Uit 't geestelijke water  
Nicodémus moest 't al horen  
Het water en de Geest die  
Synoniem in feite zijn  
En door het levend water  
Worden wie geloven rein

De hele schepping is eenmaal  
Uit water voortgekomen  
't Was eigenlijk herschepping  
Maar dat wordt niet aangenomen  
Door velen, maar de Bijbel  
Toont ons Gods onwrikbaar plan  
Dat Hij heeft vastgesteld en daar  
Wijkt Hij ook niet meer van

Refrein:

Er is wedergeboorte altijd vooraf gegaan  
Aan het normale leven van wie is opgestaan  
Met Christus, eerst geboren, en het Woord  
Is de voeding en het bracht dat Leven voort

Het nieuwe leven is altijd  
Gekomen uit het oude  
Dat zag je al bij Abraham  
Die op de Heer vertrouwde  
De Here Jezus liet Zich  
Onderwijzen door het Woord  
Dat kende Hij en daarom zei Hij:  
"Hebt gij niet gehoord?"

Hij die niet eens bereid is  
Aardse dingen te geloven  
Hem gaat wat hemels is  
Natuurlijk verreweg te boven  
De kernvraag is en was destijds:  
Waar blijft het Koninkrijk?  
Van onbegrip daarover  
Geeft ook menig christen blijk  
(Refrein)

De kerk is niet het Koninkrijk  
Zoals velen beweren  
Die ook aan politiek doen  
Maar de Bijbel kan je leren  
Dat juist buiten de legerplaats  
Het leven zich afspeelt  
Dus zeg maar: buiten Babel  
Waar machtswellust wordt gestreeld

Als nu het Koninkrijk als kerk  
Er werkelijk zou wezen  
Dan hoeft 't niet meer te komen  
Op de aarde - en het vrezen  
Voor heel het chiasme is  
Wat daarmee te maken heeft  
Hoewel de Bijbel op het  
Komend rijk toch uitzicht geeft  
(Refrein)

Aan Christus werd de macht in  
Hemel en op aard gegeven  
Op aarde nog niet openbaar  
Dat duurde dus nog even  
Maar 't hemels koninkrijk is  
Waar men veel moeite mee heeft  
't Normale christenleven  
Wordt primair hemels geleefd

De Zoon des mensen is eens  
Onder Mozes' wet geboren

Dat Hij verhoogd zou worden  
Toonde God al van tevoren  
Met de verhoogde slang  
Van Zijn verrijzenis een beeld  
't Doel was niet dat de wereld  
(Door Hem) zou worden veroordeeld  
(Refrein)

Wie in de Heer gelooft  
Zal niet veroordeeld nu nog worden  
Helaas negeren velen Hem  
En zullen grote horden  
Verloren gaan omdat zij niet  
Vertrouwen op het Woord  
De wijsheid is verdwenen  
Die niet met evolutie spoort

Niet weten waar vandaan je komt  
En waar je straks zult wezen  
Dat maakt de mens kapot  
Hoewel je 't in de Schrift kunt lezen  
Maar God verbergt vandaag de dag  
Nog wel Zijn aangezicht  
't Is duister in de wereld  
Maar Hij geeft wie geloven licht  
(Refrein)

**Avondsamenkomst**  
(Melodie: Lichtstad)

Tot het christendom bekeren  
Dat is niet waar het om gaat  
Daar slechts door wedergeboorte  
Eeuwig, nieuw leven ontstaat  
Wij bewegen tot geloven  
Dat is wat ons Paulus schreef  
Allen zijn eenmaal gestorven  
Door geloof is 't dat ik leef

Eén is voor allen gestorven  
Daardoor zijn dus allen dood

God doet niets meer aan de wereld  
Zijn rechtvaardigheid is groot  
Zoon van Adam, Zoon des mensen  
Kon de Losser zijn alleen  
Opgestaan maakte Hij levend  
Want Hij ging door dood eens heen

Wie geloven zouden leven  
Zijn uit dood dus opgestaan  
Dat nu is de blijde boodschap  
Waarop ieder in kan gaan  
Ja Hij stierf voor alle mensen  
Maar Hij leeft voor wie gelooft  
Aan hem schenkt Hij eeuwig leven  
Die door d' eeuwen was beloofd

Niet meer eigen ego leven  
Maar het leven van de Heer  
Daar heeft Paulus op gehamerd  
In Korinthe onder meer  
Wij zijn in Christus verbonden  
Door Zijn liefde aan elkaar  
In Hem zijn wij nieuwe schepping  
't Is dus niet: stil maar, wacht maar

Uit genade zijn wij zalig  
Uit genade werkt Zijn kracht  
Als wij daarvoor ruimte geven  
Wordt die kracht in ons gebracht  
Nu wij dood zijn, dus gestorven  
Kwam een eind aan heerschappij  
Van de zonde die geheerst heeft  
Strijd niet tegen dood, zegt Hij

't Is niet christelijk te strijden  
Tegen zonde die de Heer  
Zei al niet meer te gedenken  
't Is onchristelijk veeleer  
Leren leven uit genade  
Dat is waar het nu om gaat  
En als ons hart ons veroordeelt  
God is meer, is wat er staat

Groter kracht dan die van zonde  
Is die van des Heren Geest  
Zouden wij in zonde blijven?  
Is wat j' in Romeinen leest  
Nee, dat kan niet, want gestorven  
Christus' deelgenoot zijn wij  
Met Hem opgestaan ten leven  
Hogepriester, Die is Hij

**Dinsdag 29 juli 2008**

Ochtendsamenkomst  
(Voorgedragen)

In de nieuweid van het leven  
Zij de wandel van ons want  
Eén met Hem in Zijn dood zijn wij  
Opgestaan en ook één plant  
Net als Hij zouden wij leven  
Tot des Vaders heerlijkheid  
D' oude mens die is gekruisigd  
Niet meer aan zonde toegewijd

De verbinding is verbroken  
Tussen de mensheid en God  
Dat heet dood, Hij heeft geen boodschap  
Meer aan haar, maar in dat lot  
Kwam een keer voor wie geloven  
Zij zijn 't leven ingegaan  
Voor de zonde is ons lichaam  
Door Zijn dood teniet gedaan

Gerechvaardigd van de zonde  
Zijn wij; uit de slavernij  
D' oude baas kan naar ons fluiten  
Door Gods vrijspraak zijn wij vrij  
Iemand wordt slechts gerechvaardigd  
Als hij ook rechtvaardig is  
Mocht dat niet zo zijn, dan is er  
Met de rechtspraak dus wat mis

Voor God is de schuld vereffend  
Die wij hadden, want gekruist  
Zijn wij en dus niet meer slaven  
Nu de kracht Gods in ons huist  
En de Geest van Christus in ons  
Is gericht op heerlijkheid  
En tot niets gemaakt voor zonde  
Zij 't lichaam Zijn dienst gewijd

De bedoeling van verlossing  
Is dat men een and're Heer  
Dan gaat dienen, want een dienstknecht  
Is de mens steeds, zonder meer  
Hij moet blijkbaar bezig blijven  
Dienen doet hij dus altijd  
Maar de vraag is wie de baas is  
Met de onze deel ik heerlijkheid

Van de zonde vrijgesproken  
Is men niet meer slaaf daarvan  
Je kunt wel of niet Hem dienen  
't Beste is 't te doen, want dan  
Geniet je ook de bescherming  
Van Hem Die jou alles geeft  
Wat je nodig voor Zijn dienst hebt  
Als je 't nieuwe leven leeft

Christus sterft niet meer nadat Hij  
Opgewekt is uit de dood  
Die niet over Hem kan heersen  
Dus niet over ons, Hij bood  
Ons het nieuwe eeuwig leven  
Als dit lichaam eens bezwijkt  
Slaan wij 't oog op in de hemel  
Daar 't leven nooit meer van ons wijkt

Ons doel is en blijft Hem dienen  
Vrijheid dus tot slavernij  
Van de Here Jezus Christus  
Roeping is 't van u en mij

Voor de zonde nu gestorven  
Zij 't voor God nu dat ik leef  
Je hebt een and're Baas gekregen  
Hoewel je een dienstknecht bleef

Dat wij zondig naar het vlees zijn  
Mag het wel of mag het niet?  
Is dan steeds de redenering  
Is wat je in praktijk dan ziet

Kind'ren Gods zijn wij geworden  
Om te wand'len in het licht  
Voor door Hem bereide werken  
Op wat wij zijn geeft 't Woord zicht  
Niet meer dood zijn wij dus heden  
Leven in kracht doen wij wel  
En dat is nou dat bewuste  
Leven met hoofdletter L

Alles mag, schreef aan ons Paulus  
Maar de vrijheid die ik kreeg  
Is er om de Heer te dienen  
Christus bracht iets nieuws teweeg  
In Hem zijn wij uitverkoren  
Dat is wat de Bijbel leert  
Eens was ik vervloekt in Adam  
Nu tot zoon gepredestineerd

**Dinsdag 29 juli 2008**

Avondsamenkomst  
(Melodie: Aan de voetem)

Houdt het daarvoor dat gij dood zijt  
Voor de zonde, maar gij leeft  
Nu voor God in 't nieuwe leven  
Dat Hij u gegeven heeft  
Over 't sterfelijke lichaam  
Heeft zonde geen heerschappij  
Stel dan ook uw lichaamsdelen  
In de dienst van mij, zegt Hij

Als wij Christus leren kennen  
En ook Zijn opstandingskracht  
Wordt over onszelf ook kennis  
Tegelijk ons bijgebracht  
Hem beter te leren kennen  
Is het waar het steeds om gaat  
Want Zijn roeping is de onze  
'k Deel in Zijn hemelse staat

Altijd tegen zonde strijden  
Heeft, dat blijkt, totaal geen zin  
Ga gewoon de Here dienen  
Maar niet tegen zonden in  
Eén ding kun je tegelijk doen  
Onderwerp je aan de Heer  
Strijden tegen zonden helpt niet  
Maar God dienen des te meer

Christus is aan de gemeente  
Nu gegeven als het Hoofd  
Hogepriester ook geworden  
Voor een ieder die gelooft  
Dood door misdaden en zonden  
Zijn wij allen eens geweest  
't Zijn beginselen der wereld  
Is wat je in de Bijbel leest

Als ik onder wet blijf leven  
Heerst de zonde over mij  
Die te inventariseren  
Dat bepaalt ons steeds erbij

't Is de god van deze eeuw die  
Nu de wereld nog steeds leidt  
Niemand anders dan de satan  
Die bepaald geen licht verspreidt  
Duister is het in de wereld  
En de mensheid die is dood  
Levend werden wij in Christus  
Gods barmhartigheid is groot



In de opstanding van Christus  
Daar ligt onze zaligheid  
Daarvoor werd je met Hem levend  
Deel je in Zijn heerlijkheid  
In de hemel zijn wij met Hem  
Door genade ook gezet  
Dat is nu onze positie  
Hemels wordt op ons gelet

**Woensdag 30 juli 2008**

Ochtendsamenkomst  
(Voorgedragen)

Uit genade zijn wij zalig  
En dat door geloof alleen  
Rusten met Hem in de hemel  
Die met ons ging door dood heen  
Rust opdat Hij zou betonen  
Hoe rijk Zijn genade is  
Demonstratie zijn wij daarvan  
Delend in de erfenis

Sinds wij zijn in Christus Jezus  
Gaaf het om 't leven daarna  
Ook in toekomstige eeuwen  
Die ik nu nog met Hem ga  
Vele christenen die leven  
Altijd nog onder de wet  
Daarmee hebben zij in feite  
't Nieuw verbond opzij gezet

Twee eeuwen die overlappen  
Naar wij weten nog elkaar  
Tegenwoordige en toekomst  
Maar door Christus zijn wij daar  
Waar ook Hij al is, Hij bracht ons  
Uit het duister naar het licht  
Dus de toekomst is begonnen  
En 'k heb toekomst nog in zicht

Paulus heeft altijd herhaald wat  
Stond in 't oude testament  
Maar destijds nog was verborgen  
Dat bleef zo tot het moment  
Dat het nieuwe was gekomen  
Christus bracht het Nieuw Verbond  
Eersteling der nieuwe schepping  
Toen Hij uit de dood opstond

Onderdanig is de schepping  
Aan de Schepper, dus de vrouw  
Is dat aan de man, daar zij ook  
Zonder hem niet baren zou  
Ons geloven is vertrouwen  
Dat is waardoor 'k zalig ben  
Uit genade, uit mijzelf niet  
Gave die 'k door grijpen ken

Niet gegeven maar verwekt wordt  
Het geloof door 't Goddelijk Woord  
Dat Zijn kracht is, daarom moet het  
Door de mens worden gehoord  
In de wereld wordt ons zoveel  
Steeds weer op de mouw gespeld  
Als je wilt dan kun je alles  
Geloven wat wordt verteld

Niet uit werken zijn wij zalig  
Maar Zijn maaksel dat zijn wij  
Een volledig nieuwe schepping  
Zijn we in Christus en Hij  
Maakte die om te gebruiken  
Maar God dienen wil men niet  
In de oude dode wereld  
Die bewust geen Schepper ziet

Tot de heerlijkheid des Vaders  
Zijn wij eenmaal duur gekocht  
Niet door werken, door genade  
Ieder die de Waarheid zocht

Zou die vinden, zegt de Bijbel  
En wie eenmaal Christus vindt  
Zou verheerlijken de Vader  
Als uit Geest geboren kind

Wij zouden de loopbaan lopen  
Die de Heer heeft voorgesteld  
Kiezen voor de goede werken  
Word ons in de Schrift verteld  
Daarvoor zal Hij alles geven  
Wat er ook maar nodig is  
't Geeft een rijk gezegend leven  
Op de weg naar erfenis

#### **Avondsamenkomst**

(Melodie: Heer, vergeef)

Geen verschil kan er meer wezen  
Tussen heidenen en jood  
Als zij christen zijn geworden  
Door genade die God bood  
Zijn zij allen één in Christus  
Kregen toegang door één Geest  
Tot de Vader, ook degene  
Die bijwoner was geweest

Van 't huis Gods maken wij deel uit  
't Is gebouwd op 't fundament  
Door apostelen gelegd eens  
Op wie 't volk als Hoeksteen kent  
Jezus Christus is het Hoofd nu  
En de stenen die zijn wij  
Heel bekwaam samengevoegd en  
Hoofd des hoeks, de top, is Hij

Wij zijn een heilige tempel  
Priesterlijk huis van de Heer  
Verantwoord'lijkheid zou 'k dragen  
In de wandel tot Zijn eer  
Het normale christenleven  
Is ook tot het huis beperkt  
Daarin individueel ook  
Nu de Heer door Zijn huis werkt

Wij zouden ons lichaam stellen  
In dienst van gerechtigheid  
Met de Here één geworden  
Dat is doop, maar heeft geleid  
Tot nogal onjuiste uitleg  
Van wat Geestesdoop ook heet  
't Is gewoon wedergeboorte  
't Werk dat dus de Geest ook deed

Door één Geest gedoopt tot 't Lichaam  
Eenheid in verscheidenheid  
Wij zijn één lichaam geworden  
Daarin kost het toch wat tijd  
Om volwassene te worden  
En die groei die is normaal  
Aangesteld zijn wij als priester  
Eén familie, allemaal

Het gebed van onze Heiland  
Om de éénheid is vervuld  
Maar degenen die 't ontkennen  
Hebben eerst de Schrift verhuld  
Elke kerkmuur die doet afbreuk  
Aan de eenheid die er is  
Wij zijn leden van één Lichaam  
Dat is ons getuigenis

Wij die Gods kind zijn geworden  
Kennen de autoriteit  
Van Gods Woord, 't verdraagt geen inspraak  
Want dan raak je 't uitzicht kwijt  
Van gerechtigheid te dienen  
Is leven het resultaat  
In praktijk zorgt werelds leven  
Dat men naast gemeenschap staat

Je zult ruimte moeten geven  
Aan het werk van Christus' Geest  
Die in ons is komen wonen  
Dat proces lijkt nog het meest

Op de opvoeding van kind'ren  
Leren denken door het Woord  
Dat ze lezen, bestuderen  
Of gewoon hebben gehoord

Wat wij denken is bepalend  
Voor de wandel die wij gaan  
En ook om in de gezindheid  
Van de Heer te leren staan  
Wij zijn navolgers van Christus  
Zo vervullen wij Gods wet  
Geef de Heiland 't roer in handen  
Zo werd 't ooit uiteen gezet

**Donderdag 31 augustus 2008**  
Ochtendsamenkomst  
(Gezongen noch gelezen\*)

Wij zijn toegevoegd aan Christus  
En met onze Heer één plant  
Maar wat moet je in Zijn huis doen  
Als je daar dan bent beland  
Als je weet: ik ben gestorven  
En ook met Hem opgestaan  
Komt het wel op de praktijk, dus  
Op de uitwerking nog aan

't Gaat er om dat jij je lichaam  
Tot een levend offer stelt  
Dat heeft Paulus in Romeinen  
Ons heel duidelijk verteld  
Christus offerde Zijn Lichaam  
De Gemeente en ook wij  
Zouden priesterlijke dienst doen  
Hogepriester, Die is Hij

Nee Zijn kruis, dat was geen altaar  
Waarop Hij Zijn offer bracht  
Want het was alleen de slachtbank  
Als een Lam werd Hij geslacht

Maar Hij is de Hogepriester  
Vader Zelf stelde Hem aan  
Zijn nieuw Lichaam heet Gemeente  
Want de Heer is opgestaan

Wie als Eersteling bekwaam werd  
Voor het gloednieuwe Verbond  
Ging het hoogst' heiligdom binnen  
Toen Hij uit de dood opstond  
Daarmee kwam het nieuwe leven  
Tijdperk van de wet voorbij  
Velen focussen op kruisdood  
Maar d' Opgestane, Dié is Hij

Naar de Hogepriester toegaan  
Dat houdt in: verlaat de stad  
Waar de wet en wereld heersen  
Consequentie is wel dat  
Je als Hij smaadheid zult lijden  
Waarheid wordt hier omgemaaid  
Binnenkort worden de rollen  
Voor altijd toch omgedraaid

't Eerste werd steeds weggenomen  
En iets nieuws daarna gesteld  
't Was ook zo toen Christus opstond  
Want dood hield Hem niet omkneld  
Wie gelooft is in Hem heilig  
Door wat met Hem is gebeurd  
En geen man kan heilig maken  
Die steeds over bloemen zeurt\*\*

Wie gelooft is nu op voorhand  
Aan de dienst van God gewijd  
Binnen 't Lichaam, de Gemeente  
Waar hij binnen is geleid  
Maar Godslasterlijk is bezig  
Wie van dag tot dag probeert  
Nieuw bij 't oude aan te passen  
Twee verbonden combineert

Nee, er is totaal geen reden  
Om niet in Zijn dienst te staan  
Nu één offer ons volmaakt heeft  
Wie gelooft, zou dienen gaan  
Met het geven van je tiende  
Kom je er heus niet vanaf  
Als je helemaal van Hem bent  
Die aan jou nieuw leven gaf

Het normale christenleven  
Komt op overgave neer  
En je hebt niets te verliezen  
Geef toch alles aan de Heer  
Blijf niet altijd maar weer bezig  
Met je menselijk gedoe  
Stel je maar voor Hem beschikbaar  
Hij roept j' in Zijn Woord daartoe

\* Met dank aan Gretha....

\*\* Bedoeld is de paus

### **Avondsamenkomst**

(Voorgedragen)

Voor zover wij zijn Godsdienstig  
Stellen wij eens voor altijd  
Onze lichamen ten offer  
Anders is het geveinsdheid  
't Gaat niet om wat buitenkant is  
Maar om vernieuwing van gemoed  
Van het innerlijk, het denken  
In het Engels: om the mood

Onze Heer, Hij ziet het hart aan  
Daarmee bedrieg je Hem niet  
Door wat innerlijk verandert  
Komt dat je ook anders ziet  
Zoals dat wij zijn gestorven  
Dat leer je slechts door Gods Woord  
Hoe je tegen 't leven aankijkt  
Is wat bij de groei behoort

Je leert door het Woord beseffen  
Wat is de realiteit  
En dan roep je tot de doden:  
Kom er uit; je wordt geleid  
Buiten d'oude legerstede  
Daar gaat 't om de binnenkant  
Wereldbeeld wordt gans veranderd  
Je gemoed en je verstand

Voor je in praktijk bekwaam bent  
Gaat daar tijd wel overheen  
't Is niet om wat te bereiken  
Maar om Hem dienen alleen  
Na verandering van denken  
Komt het nieuwe leven pas  
Wij zouden ons niet meer richten  
Op wat d' oude mens dus was

Wij zouden niet alles eten  
Wat zoal op tafel staat  
Selectief je voeding nemen  
Is waar 't geestelijk om gaat  
Door het Woord word je gereinigd  
Van wat kwaad geweten heet  
Opdat je ook kunt gaan proeven  
Volop van genade weet

Ieder van ons moet wel weten  
Wat de Here van hem vraagt  
Het betekent dat je daarvoor  
Verantwoord'lijkheid ook draagt  
Pas op dat je niet gaat missen  
Wat de Heer in petto heeft  
Voor jou, omdat als je weigert  
Hij die taak een ander geeft

Je moet worden onderwezen  
Uit de Schrift, opdat je leert  
Wat de norm is voor je leven  
Als je dat dan toch negeert

Remt dat geestelijke groei en  
't Is gewoon gehoorzaamheid  
Zoals waar het om de doop gaat  
't Gaat steeds weer om dienstbaarheid

De loopbaan die wij ontvangen  
Is niet die van klusjesman  
Als j' eens op Zijn weg wat doen mag  
Weet je ook of je het kan  
Onze Heer heeft ons niet nodig  
Maar ons wel bekwaam gemaakt  
Om de zaal te mogen vegen  
Waarmee je ook in Zijn dienst raakt

Niet alleen het eeuwig leven  
Is wat je krijgt van de Heer  
Hij geeft je ook iets te doen maar  
't Gaat er wel om dat ik leer  
Wat voor mij de juiste plaats is  
Hij maant ook tot matigheid  
En niet tot een carrière  
Die tot hoge bloeddruk leidt

Ferrari was onbetrouwbaar  
Ook al reed ie nog zo hard  
Dat is niet het beeld van 'n christen  
Christus vult zelfs 't kleinste vat  
Maar 't moet wel beschikbaar wezen  
Open staan voor wat Hij doet  
Dat is wat een dienstknecht primair  
Op zijn loopbaan weten moet

**Vrijdag 1 augustus 2008**

Ochtendsamenkomst  
(Melodie: O, Heer, ik weet)

Het kenmerk van hen die geloven  
Is wat de Schrift noemt matigheid  
Je hebt in rust ook wat te dragen  
Het lichte juk door Hem bereid

Niet ieder krijgt dezelfde lasten  
En Paulus dankt voor wat hij kreeg  
God achtte hem blijkbaar betrouwbaar  
Geloof brengt ministry tweeg

Over de geestelijke gaven  
Zoals bijvoorbeeld tongentaal  
Bestaan er heel veel theorieën  
't Gaat vaak om kunstjes allemaal  
God geeft ons door Zijn Geest een loopbaan  
Maar Zijn rijk is niet openbaar  
Hij doet in deze tijd geen wond'ren  
Zichtbaar nu voor ons allemaal

Aan gaven is altijd verbonden  
Gewoon ook verantwoord 'lijkheid  
De gave die je krijgt is loopbaan  
Nieuw leven tot in eeuwigheid  
Wij moeten ons realiseren  
Al wat wij doen, zij voor de Heer  
Doe dat dan ook met overgave  
Want daarmee breng je Gode eer

Als wij wat doen als voor de Heere  
Verandert ons dat, wat je ook doet  
Je gaat er voor, leert lijdzaamheid en  
Doet lijdzaam al wat je doen moet  
Zo is 't normale christenleven  
Dat is de kracht van 't Woord, de Geest  
Als je op leiding steeds blijft wachten  
Is vaak je kans er reeds geweest

Een loopbaan heb je om te lopen  
Niet om steeds stil te blijven staan  
Zodat dit leven maar voorbij gaat  
Het komt gewoon op passie aan  
Oprecht beleving van nieuw leven  
Die maakt actief in dienstbaarheid  
De Heer, Hij geeft ons wat te doen wat  
Tot rust en straks tot loon ook leidt

De leden van het ene Lichaam  
Doen allemaal hetzelfde niet  
Maar dienen allemaal het Hoofd is  
Wat j' in Romeinen 12 dus ziet  
Wij zijn één unie, 't ene Lichaam  
Maar hebben niet dezelfde baan  
Die krijg je altijd naar de mate  
Van trouw om in Zijn te staan

't Normale christelijke leven  
Begint met het aanvaarden van  
Wat onze Heer voor jou gedaan heeft  
Wedergeboorte dus en dan  
Begint daarmee ook heel je loopbaan  
Een leerlingstelsel van de Heer  
Dan wordt getest of je ook trouw bent  
Al dragend ben je in de leer

**Vrijdag 1 augustus**

Avond(maal)dienst  
(Niet gelezen of gezongen –  
Zie slotlied)

Veins niet dat je elkaar lief hebt  
Als dat niet zo is, oprecht  
Liefde is niet af te dwingen  
Lijkt wat ons Romeinen zegt  
Hebt een afkeer van het boze  
En onttrek je daar maar aan  
Soms zul je broeders en zusters  
Uit de weg ook moeten gaan

Laat ons elkaar respecteren  
Ieder gaat zijn eigen baan  
En vertrouw op de belofte:  
Dat de Heer Zijn weg zal gaan  
Met een ieder in het Lichaam  
Maar je hebt verantwoord'lijkheid  
Wandel waardig onze roeping  
Dien de Heere t' allen tijd

Tot levende hoop geboren  
En op weg naar erfenis  
Zullen wij beschaamd niet worden  
Was Paulus' getuigenis  
Ook gebed is Christus dienen  
Daar je onderworpen bent  
Aan Hem tot Wie je mag bidden  
Die je als de Hoogste kent

Wij zouden voor elkaar zorgen  
Dat is mededeelzaamheid  
Ook dat doe je voor de Heere  
Zegen wie tegen jou strijdt  
Maar toch zijn er soms wel grenzen  
Het kan ook ten koste gaan  
Van je geestelijke leven  
Waar je zelf voor in moet staan

Streef niet naar de hoge dingen  
Op aarde, is wat Paulus zei  
Blijf maar nederig en dienstbaar  
Wreek jezelf ook niet, zei hij  
Er bestaat in deze wereld  
Totaal geen werkelijk recht  
Waarom zou je ervoor strijden  
Tot de Hoge Raad 't gevecht?

Onze Heer zal het vergelden  
God is werkelijk ons recht  
Wij zullen worden gelasterd  
Is ons in Gods Woord voorzegt  
Vallen wij ten prooi aan laster  
't Maakt niet uit, dus laat maar, want  
Je bent 't eigendom des Heeren  
En wij leven uit Zijn hand

Wie zou tegen ons nog wezen  
Nu God Zelf toch voor ons is  
Dien je vijand; dat ook stapelt  
Vurige kolen, 't is gewis

Streef alleen het goede na dus  
Als je Hem echt dienen wilt  
Zal Hij zeker voor jou zorgen  
Die jou boven 't aardse tilt

Zoek Zijn koninkrijk als eerste  
En vertrouw maar op Zijn Woord  
Dat zegt: Hij zal voor je zorgen  
Als je bij Zijn kudde hoort  
Hij leidt naar grazige weiden  
En zorgt dat ons niets ontbreekt  
Hij brengt mij waar ik moet zijn en  
Is ook die Zelf tot ons spreekt

Doe als voor Hem wat j' ook doen zult  
Werp op Hem bekommernis  
Wees maar niet zo assertief, weet  
Dat de beste plaats toch is  
Aan de voeten van de Heiland  
Leg je zorgen, licht of zwaar  
Daar maar neer, zoals een lied leert:  
Breng ze en laat ze ook daar

't Is normaal dat wie gelooft ook  
In verdrukking komen zal  
Maar er is een Hogepriester  
Ook al ga je door een dal  
In Zijn dienst mogen wij staan en  
Hij is ooit als wij verzocht  
Bleef getrouw, maar weet van alles  
Wat op jouw pad komen mocht

Laten wij vrijmoedig toegaan  
Tot de troon van onze Heer  
Meld je bij Hem voor een loopbaan  
'Hogepriester, ik offreer  
Nu mijzelf met lege handen'  
Hij die priesterhanden vult  
Gaat dat zeker ook bij jou doen  
Als je dienstbaar wezen zult

Als Hij 't nodig vindt dan helpt Hij  
Doe maar rustig handeling  
Tot Zijn komst, passend in 't plan dat  
Hij eenmaal dus trekken ging  
Hij belooft te zullen helpen  
Jou ook te bekwamer tijd  
Maar je leert Hem beter kennen  
Dwars door dalen en door strijd

In een vijandige wereld  
Te volharden is de baan  
Die begint met Hem te kennen  
Deel aan Hem krijgen moet je gaan  
Soms beseffen wie geloven  
Zich die status helaas niet  
't Komt door uiterlijke dingen  
Waarop men dan teveel ziet

Als je echt de Heer wilt dienen  
Trekt Hij je heus wel door  
Uitzichtloze situaties  
Hij leidt jou naar 't lichtend spoor  
Dat de wereld mist, omdat die  
Is gehuld in duisternis  
Weet dat brood van Melchizek  
Als Zijn wijn voor jou er is

Colofon  
Teksten: Johan Th. Bos, vrij naar Ab  
Klein Haneveld.

@ 2008 NBC / Gospel Productions  
Alles uit deze uitgave mag worden  
overgenomen, mits met bronvermel-  
ding.

**Slotlied**

(Melodie: Heer, vergeef)

Op de tafel van de Heer staat  
Alles wat er nodig is  
Om Hem steeds te kunnen dienen  
Op de weg naar erfenis  
Brood en wijn, het nieuwe leven  
En gemeenschap die Hij geeft  
Daarvan is dit maal een teken  
Voor wie 't nieuwe leven leeft

Leven wij dat nieuwe leven?  
Dat voor 'n christen is normaal  
Heel de week ging er daarover  
En het beeld van 't Avondmaal  
Zegt: de Here gaf ons alles  
Wat voor dienen nodig is  
Ben je dat al gaan beseffen?  
Kreeg 't voor jou betekenis?

Onder wet kun je niet leven  
Nu je dood al bent verklaard  
Wie gelooft, leeft uit genade  
Is uit Woord, de Geest gebaard  
Als je bent wedergeboren  
Werd ook jij van knecht tot knecht  
'Neem mij, breek mij, vul mij, zend mij'  
Heb je dat wel eens gezegd?

Niet het strijden tegen zonden  
Kan 't normale leven zijn  
Van een christen, want in Christus  
Is hij door genade rein  
Ja, wij zijn een nieuwe schepping  
Niet meer onder heerschappij  
Van de zonde die geheerst heeft  
Strijd niet tegen dood, zegt Hij

Het normale christenleven  
Heeft alleen wie Christus kent  
Doe jij dat: weet jij ook dat je  
Deel al van Zijn lichaam bent  
Ben ooit jij met lege handen  
Als een zondaar naar Hem gegaan  
'Heer, hier ben ik' mag je zeggen  
Ik neem wat u aanbiedt aan

(Herhaling laatste vier regels:)

Zei jij ooit met lege handen  
'k Ben beschikbaar, Heer voor U  
Als jij dat nog nooit gedaan hebt  
Waarom doe je 't dan niet nu?



## In Vrijheid Hem Te Dienen

Conferentielied 2008

Tekst: Johan Th. Bos, 2008

Muziek: Ab Klein Haneveld



Ge - roe - pen tot de vrij - heid, en daar - in ook te staan  
Te blij - ven in de Waar - heid, het rei - ni - gen - de Woord  
Dat waar - dig on - ze wan - del zal zijn van dag tot dag



Zij ons nor - ma - le le - ven: de weg naar zoon - schap gaan.  
Waar - mee zich ie - der rei - nigt die bij het Li - chaam hoort;  
Op - dat het vol - le loon ons ten deel ook val - len mag



In vrij - heid Hem te die - nen, Die ons de vrij - heid geeft  
Als ran - ken in de wijn - stok, ge - snoeid en ge - kas - tijd  
Te le - ven naar dat uit - zicht tot aan Zijn rech - ter - stoel



Is on - ze ho - ge roe - ping die Hij ge ge - ven heeft.  
Tot vrucht: dat zij ons le - ven aan Chris - tus' dienst ge - wijd.  
Is 't wa - re chris - ten - le - ven: Te ja - gen naar dat doel.

Refrein:



In vrij - heid Hem te die - nen, Die ons de ruim - te geeft:



Is het nor - ma - le le - ven, het nieu - we, eeu - wig le - ven,



Dat nú al zij ge - leefd.

## ***Studie-vakantiereis naar Egypte, Jordanië en Israël***

Het grote enthousiasme na onze groepsreis in 2007 naar Israël en Jordanië, waarbij ook een bezoek werd gebracht aan de overblijfselen van Sodom en Gomorra, heeft ons doen besluiten opnieuw een reis te organiseren. Deze keer beginnen wij in Egypte, om daarna de woestijnreis van Israël uit Egypte te volgen tot aan de locatie van de doortocht door de Schelfzee. Na hier een dag te hebben doorgebracht reizen wij verder per boot naar Akaba en van daar weer per bus naar Petra voor het traditionele bezoek van drie dagen aan die plaats. Vervolgens staan nog Jeruzalem en Galilea op het programma. Het volledige programma van 16 t/m 28 maart 2009 werd in de voorgaande Circulaire gepubliceerd, en is ook apart bij ons aan te vragen.

### **Deelname**

Door allerlei onzekerheden in de reiswereld, die de laatste tijd ook uitgebreid in het nieuws zijn geweest, en de forse verhogingen van alle tarieven in Jordanië, valt de deelnameprijs helaas niet laag uit. Bovendien is dit niet een vakantiereis uit een catalogus, maar een door en voor ons zelf samengestelde studiereis. Niettemin is het ons gelukt de definitieve deelnameprijs te beperken tot • 1945,00 pp. op basis van half pension, inclusief luchthavenbelasting van ca. • 255, en uitreisbelasting van ca. • 12,50. Nadere informatie en opgaven **graag zo spoedig mogelijk** bij br. Klaas Boersma, Pater Schuurmanstraat 6, 8701 CX Bolsward. 0515-573468

---

Onderwerp voor de Contactdag op 27 september:

## ***Paulus op de Areopagus***

---

Onderwerp voor de Collegedag op 25 oktober:

## ***Het Oude en het Nieuwe Testament***

*Agenda van Ab Klein Haneveld*

ALKMAAR donderdag 2/16/30 okt,  
13/27 nov, 11 dec, 19:45 uur;  
"Delta", Oude Kanaaldijk 2,  
Bijbelse Bedelingen

APELDOORN zondag 14 sep,  
21 dec, 10:30 uur,  
P. Saenredamstr. 15

BEVERWIJK zondag 7 dec,  
10:00 uur; B.H.K.-gebouw,  
Groenelaan 74

BOLSWARD zondag 7 sep, 5 okt,  
2/30 nov, 10:00 uur;  
Ontmoetingscentrum Petra,  
Burg. Praamsmalaan 18A,  
De brieven aan Thessalonica

BOLSWARD zaterdag 25 okt,  
20 dec, 11 apr, 10:00 uur;  
Ontmoetingscentrum Petra,  
Burg. Praamsmalaan 18A  
**Nederlands Bijbelstudie College**

DRACHTEN donderdag 9/23 okt,  
6/20 nov, 4/18 dec, 20:00 uur;  
Rode Kruis gebouw,  
De Geeuw 31; Samuel en zijn tijd

DRACHTEN zondag 26 okt,  
10:00 uur, Rode Kruis gebouw,  
De Geeuw 31

EINDHOVEN woensdag 1/15/29  
okt, 12/26 nov, 10 dec,  
20:00 uur; C.Huygens College,  
Strausslaan 1

EMMEN maandag 6/20 okt, 3/17  
nov, 1/15 dec, 19:30 uur;  
Ichthuskerk, Walstraat 21  
Het boek Handelingen

't HARDE zaterdag 27 sep, 22 nov,  
17 jan, 28 feb, 9 mei, 10:00 uur;  
't Poshuis, Munnikenweg 58  
**Nederlands Bijbelstudie Contactdag**

LEERDAM zondag 21 sep, 19 okt,  
16 nov, 14 dec, 10:00 uur;  
Patrimonium, Jeekelstr. 40a,  
De brieven van Johannes

LINSCHOTEN maandag 29 sep,  
13/27 okt, 10/24 nov, 8 dec,  
20:00 uur; "De Vaart",  
J. Barneveldstraat 24,  
Het Evangelie van Markus

OLDEBROEK dinsdag 30 sep, 14/28  
okt, 11/25 nov, 9 dec, 20:00 uur;  
Stationsweg 43,  
Christus in de Psalmen

OLDEBROEK zondag 21 sep,  
5/19 okt, 2/16/30 nov, 14 dec,  
17:30 uur; L.H.N.O. gebouw,  
Van Sytzamalaan 3

OUD-BEIJERLAND zondag 9 nov,  
10:00 uur,  
Karel Doormanstraat 11

URK dinsdag 7/21 okt,  
4/18 nov, 2/16 dec, 20:00 uur;  
Rode Kruisgebouw, Wijk8-2

URK zondag 28 sep, 23 nov,  
10:00 uur;  
Rode Kruisgebouw, Wijk8-2

Geliefde lezer,

Zij werd 97. De Prediker kon haar niet vinden, maar zij was er één uit duizend.

*Pred. 7:28* Zij was het, die met haar sterke en liefdevolle persoonlijkheid rugdekking verleende aan haar man, die "als een goed krijgsknecht van Jezus Christus" levenslang betrokken was in de geestelijke strijd. En een strijd was het. Maar zij stond biddend achter hem, zodanig dat velen haar niet eens opmerkten. Maar dat kleine vrouwtje was de grote kracht in zijn leven. Samen hadden zij maar één wens: Jezus Christus, hun Heiland, steeds meer te leren kennen en Hem levenslang te dienen. En terwijl hij op de voorgrond trad, was zij dienstbaar op de achtergrond. Niet alleen had zij met een krappe beurs de zorg voor de grote huishouding maar ook voor de opvoeding van acht soms bepaald niet gemakkelijke kinderen.

Haar beheersing van vele talen, waaronder Hebreeuws, Grieks en Latijn kwam hem uitstekend van pas bij de studie van de Bijbel. Evenals haar kennis van de klassieke mythologie, filosofie, astronomie, etc. En toen zijn gezondheid achteruit ging had zij haar medische kennis hard nodig om hem op de been te houden. Zijn overlijden beschouwde zij als het einde van haar aardse taak. Niettemin kreeg zij nog 20 jaren om te doen wat zij naast het spelen (en zingen) van Chopin of Schubert van jongsaf het liefste deed: bijbelstudie en luisteren naar muziek. Ziedaar een blijmoedige vroede vrouw wier veelzijdige eruditie haar niet in het minst hinderde in dienstbaarheid aan haar Heer en haar man haar levensvulling te vinden.....

Hoe ik dat zo zeker weet? Ik was erbij.

Zij is mijn moeder.

  
Ab Klein Haneveld



### Nederlands Bijbelstudie Centrum

Uit de statuten: "De Stichting Nederlands Bijbelstudie Centrum stelt zich ten doel de kennis van de inhoud van de Bijbel, die zij beschouwt als Gods Woord, te verspreiden. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door getuigenis in woord en geschrift."

In de praktijk wordt dit o.a. gedaan door het houden van bijbelstudie-avonden, tentcampagnes, contactdagen, collegedagen en conferenties, studiereizen; de uitgave van de lezingen op audio-cd's en cassettes; de uitgave van brochures en deze circulaire. Financieel is het Nederlands Bijbelstudie Centrum afhankelijk van vrijwillige bijdragen.

#### **Correspondentieadres**

Benny Goodmanstraat 40  
1311 RA Almere  
telefoon (036) 53 62 976  
telefax (036) 54 68 644

#### **Internet**

[www.bijbelstudie.nl](http://www.bijbelstudie.nl)  
[info@bijbelstudie.nl](mailto:info@bijbelstudie.nl)

#### **Giften**

Postbank 55 67 669  
Rabobank 30 87 47 046  
ten name van  
Nederlands Bijbelstudie Centrum  
Bolsward

#### **Giften voor de tentevangelisatie**

Rabobank 10 35 81 006  
ten name van  
NBC Evangelisatie, Bolsward