



# Nederlands Bijbelstudie Circulaire

15e jaargang nummer 1

april 2005

*"Uw arbeid is niet ijdel in den Heere."*

door H. C. Voorhoeve, Jzn. 1879

"Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel (nutteloos) is in den Heere. <sup>1Kor. 15:58</sup>

Wij zijn dienstknechten van God, omdat wij kinderen van God zijn; eerst kinderen, daarna dienstknechten. Dit is ons voorrecht en onze eer. Met de Heer Jezus, de volmaakte Dienstknecht, verbonden, vinden wij rust en zegen. Want Zijn juk is zacht en Zijn last is licht. <sup>Mat. 11:30</sup> Waarachtige dienst vloeit voort uit een gesloten betrekking en een bewuste gemeenschap. De goddelijke volgorde is ongetwijfeld: vrede, gemeenschap en dienst.

Elke vraag van het geweten, met betrekking tot onze eeuwige zegeningen moet beantwoord zijn, eer wij vrede met God kunnen hebben. Het geweten moet gereinigd zijn door het bloed van Jezus, <sup>Heb. 9:14</sup> zullen wij geen bewustzijn van zonden meer hebben. <sup>Heb. 10:2</sup>

Wij moeten Christus kennen eer wij voor Christus kunnen leven. Wij moeten ons bewust zijn, dat wij kinderen Gods zijn, eer wij als kinderen Gods kunnen wandelen. Weten wij dit, dan kunnen wij gemeenschap hebben met de Vader en met Zijn Zoon, en daaruit vloeit voort een gewillige en gelukkige dienst.

Evenwel een goed deel van hetgeen in onze dagen dienen van God genoemd wordt, is, wanneer het beschouwd wordt bij het licht van Gods Woord, geen ware, Gode welgevallige dienst. Menigeen, bij voorbeeld, denkt in oprechtheid, dat hij de Heer dient, wanneer hij geld vraagt aan onbekeerde mensen, om daarmee de kosten van zendingsarbeid en weeshuizen te bestrijden.

Nu vermaant ons de Schrift niet alleen om uit het midden der ongelovigen uit te gaan en ons van hen af te scheiden, maar zij prijst uitdrukkelijk die christenen, die voor de naam van de Heer Jezus zijn uitgegaan, "niets nemende van die uit de volkeren". <sup>3Joh. 7</sup>

Vele andere voorbeelden welke eveneens tegen de Schrift zijn, zouden we kunnen noemen doch dit éne is voor ons tegenwoordig doel genoeg. Wij zien eruit, hoe nodig het is dat wij door de Heilige Geest geleid worden, opdat wij uit Gods Woord leren verstaan wat in overeenstemming met de wil des Heeren is, opdat wij dienen welbehagelijk den Heere en in zijne vreeze.

Wij dienen de Heere Jezus omdat Hij ons lief had, en Zichzelf voor ons overgaf. <sup>Tit. 2:14</sup> Indien evenwel onze dienst, in plaats van Jezus, het voorwerp van onze beschouwing wordt, dan zullen wij zeker falen en ten slotte moedeloos neerzigen. Wie heeft hiervan geen droevige voorbeelden gezien? Wie heeft er zelf niet iets van ondervonden? Al is onze dienst nog zo goed en schriftuurlijk, als ons oog en ons hart op onze dienst, in plaats van op de Heer gevestigd is, dan zijn wij van de bron der kracht verwijderd, en gaan voort in de kracht der natuur en niet in de kracht des geloofs. Wij moeten "sterk zijn in de Heer, en in de kracht zijner sterkte." <sup>Ef. 6:10</sup> Een andere kracht hebben wij niet; daarom staat er geschreven: "Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is." <sup>Ps. 84:6</sup>

Al onze hulpbronnen zijn in Hem. Maaken wij dus onze dienst tot het voorwerp van onze beschouwing, dan dwaalen wij van de Heer af, en dan spreekt het vanzelf, dat onze dienst alleen werktuigelijk en als blote vorm wordt voortgezet, en dat wij, over kort of lang, moedeloos worden en er mee ophouden. De volmaakte Dienstknecht kon zeggen: "Ik stel de Heer geduriglijk voor mij," en "Mijn spijs is, dat ik doe de wil Desgenen, Die mij gezonden heeft, en zijn werk volbrengt." <sup>Ps. 16:8; Joh. 4:34</sup>

Het is een heerlijke waarheid, dat alle gelovigen dienstknechten zijn, dat wij allen ons werk hebben te doen, totdat de Heer komt. Hij gaf aan een ieder Zijn werk. Hij riep Zijn tien dienstknechten en gaf hun tien ponden (aan ieder een pond), en zei tot hen: "Doet handeling, totdat Ik kom." <sup>Luk. 19:13</sup> Ieder lid van het lichaam van Christus heeft zijn werk. "Aan een iegelijk onzer is de genade gegeven naar de maat der gave van Christus." <sup>Ef. 4:7</sup>

De opbouw van het gehele lichaam hangt af van de getrouwheid van ieder lid. Wij hebben dus allen ons werk. Hoedanig het karakter en de maat van dit werk is, kan alleen de Heer, die het ons te doen gegeven heeft, ons zeggen; en Hij zegt dit aan ieder die op Hem wacht. En zodra wij het werk kennen dat Hij ons te doen gegeven heeft, moeten wij het doen met al onze macht, tot Zijn verheerlijking. Wij lezen van sommigen, die

zich "overgegeven hadden" aan hun bediening, en zo moeten wij ook doen. Dezulken gevoelen hun afhankelijkheid van de Heer, en geven zichzelf, gelijk de Apostelen aan het gebed en daarna aan het werk. Zij rekenen op God, en kunnen niet in verwarring gebracht worden. Zij kennen hun doel en gaan er op af, zeker dat de Heer met hen zal zijn.

Een sterk bewijs voor de zwakke geestelijke toestand van vele Christenen is het onstandvastig, veranderlijk, doelloos karakter van hun werkzaamheden. Zij zijn gelijk aan de vlinders, die rusteloos van de ene bloem naar de andere vliegen. Het tegenovergestelde is de wil van God. De Apostel vermaant ons standvastig te zijn, onbewegelijk, altijd overvloedig in het werk des Heeren. <sup>1Kor. 15:58</sup>

In dezelfde brief had hij hen onderrecht omtrent de verschillende gaven en werkingen van de Heilige Geest; en nadat hij hun de verborgenheid van onze verandering bij 's Heeren komst had geopenbaard, <sup>1Kor. 15:51 e.v.</sup> vermaant hij hen om "standvastig te zijn, onbewegelijk, altijd overvloedig in het werk des Heeren, opdat wij met het oog op 's Heeren spoedige komst de gelegenheden zouden gebruiken om Hem te dienen in deze boze wereld.

Hebben wij onze plaats in het lichaam van Christus ingenomen, en hebben wij begrepen welke dienst de Heer ons gegeven heeft, dan moeten wij daar-

in met alle ijver "standvastig" bezig zijn. Elke dag moeten wij vol ijver onze weg vervolgen. Wij moeten bidden en werken, werken en bidden. En als wij zien op de Heer en met een voornemen des harten aan Hem ons vastklemmen, dan zal Hij ons leiden en besturen, gelijk Hij hen leidde, die naar Bithynië poogden te gaan, hetwelk hun evenwel door de Geest van Jezus niet toegestaan werd. <sup>Hand. 16:7</sup>

Door sommigen gevleid, door anderen koel bejegend, door de duivel verzocht, in gevaar om door de moeilijkheden, aan de bediening verbonden, moedeloos, of door de gezegende vruchten op ons werk opgeblazen te worden, moeten wij altijd "onbewegelijk" zijn. Zolang wij hier beneden vertoeven eindigt onze dienst niet. <sup>1Pet. 4:2</sup> De Heer dienende en de goede strijd des geloofs strijdende, <sup>2Tim. 4:7</sup> volhardden wij tot het einde. En het is 's Heeren bedoeling, dat wij de gelegenheid goed gebruiken, <sup>Rom. 13:11</sup> de tijd uitkopen, <sup>Ef. 5:16</sup> vele vruchten dragen, <sup>Joh. 15:5</sup> altijd overvloedig zijn in het werk des Heeren. <sup>1Kor. 15:58</sup>

Voorzeker, er zijn vele werkzaamheden die voor een dienen van de Heer doorgaan, doch die de toets van Gods Woord niet kunnen doorstaan. Voorzeker, het werk des Heeren wordt helaas dikwijls door menselijke instellingen, plannen en beschikkingen gehinderd. Doch dit mag er ons niet toe brengen om in het tegenovergestelde uiterste te vervallen, en nu, uit vrees van de dingen ver-

keerd te doen, niets te verrichten. Het is de duivel om het even, op welke wijze hij de gelovigen verhindert het werk des Heeren te doen. Of men het werk bederft door menselijke instellingen, of dat men het werk laat liggen, uit vrees voor menselijke plannen, de uitkomst is hetzelfde: het werk des Heeren wordt niet verricht. Een ieder onderzoekt zichzelf nauw, en oordele zich voor God!

Het werk des Heeren heeft een tweeledig doel: ten eerste, de opbouw van Gods kinderen, en ten tweede, de prediking van het evangelie aan onbekeerden. Ieder gelovige is, min of meer, voor beiden bekwaam. Want hij bekleedt zijn plaats in het lichaam van Christus voor de opbouw van dat lichaam, en hij is geroepen om in deze wereld van Christus te getuigen.

Welk een tal van zegeningen kunnen wij, door 's Heeren genade, rondom ons verspreiden! Er behoeft geen enkele dag voorbij te gaan, waar wij niet een kanaal zijn van zegen voor anderen. Als wij maar niet aan onszelf denken of onszelf bedoelen. Nooit zullen wij verlegen staan om werk. Nee, er is veel meer te doen dan wij allen te zamen doen kunnen. Slaan wij slechts onze blik om ons heen, onder de gelovigen met wie wij verkeren, met wie wij dagelijks in aanraking komen, hoeveel gelegenheid is er om wel te doen, geestelijk en lichamelijk! Hoeveel armen, hoeveel lijdenden, hoeveel bedroefden en beproefden, hoeveel onkundigen en verdwaalden. Ja, waarlijk, er is werk genoeg in het

lichaam van Christus! Doet gij wat uwe hand vindt om te doen? Deedt gij het vandaag?

En dan in de wereld! Hebt gij het evangelie aan dezen of genen verkondigd? Hebt gij traktaten verspreidt? Hebt gij uw gaven, uw talenten, uw middelen gebruikt om van de Heer te getuigen, en anderen tot Hem te trekken? Hebt gij dit vandaag gedaan? Waarlijk, niemand kan in een goede, gezonde zielstoestand zijn, die niet op de een of andere wijze gemeenschap heeft met de Heere Jezus in het evangelie. Jezus toch had zondaars lief, predikte zondaars het evangelie; bad voor zijne snode moordenaars, stierf voor goddelozen, stortte zijn bloed voor Gods vijanden, en zendt nu Zijn dienstknechten uit met de blijde boodschap: "Die dorst heeft kome, en die wil, neme het water des levens om niet." <sup>Op. 22:17</sup> Wilt gij gemeenschap met Jezus hebben, dan moet gij gezind zijn, gelijk Hij het was.

Velen van hen die deze regels lezen, zijn ijverige en ernstige dienaren van onze Heer Jezus Christus; doch allen moesten het zijn. Niemand moest moedeloos of traag terneer zitten, zich verbeeldende, dat hij niets vermag te doen. O, mocht er meer ijver, meer volharding, meer getrouwheid in het werk des Heeren zijn! En hoe kan dit geschieden? Alleen door het genieten van Gods volmaakte liefde in Christus, en door gebed en geloof in de verwachting van Jezus' heerlijke komst.

Doch bedenken wij wel, het moet des Heeren werk zijn, dat wij verrichten, en niet het werk van 's mensen godsdienstigheid of van 's mensen aanmatiging. Geen werken uit gewoonte en opvoeding, maar uit gehoorzaamheid aan 's Heeren Woord en uit onderwerping aan Zijn wil, geleid door de Geest van God. Deze dingen kenmerken de ware dienstknecht, de volgeling van Hem, die gezegd heeft: "Ik ben van de hemel neergedaald, niet opdat ik Mijn wil zou doen, maar de wil Desgenen, die Mij gezonden heeft." Joh. 6:38 De Heer schenke ons genade om Hem te dienen, gedenkende aan Zijn heerlijke woorden: "Zo iemand Mij dient, die volge Mij; en

waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienstknecht zijn. Zo iemand Mij dient, de Vader zal hem eren." Joh. 12:26

En hoe vertroostend is de bijvoeging van de Apostel: "wetende, dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer." Hoe moedgevend! Zijn wij overtuigd dat onze arbeid een arbeid is in de Heer, welnu, dan kunnen wij zeker zijn, dat zij niet tevergeefs wordt verricht. De heerlijke vruchten zullen zich, vroeg of laat, tot Zijn verheerlijking en tot onze vreugde vertonen. Hij, Wiens eer wij bedoelen, Wiens wil wij betrachten, Wiens werk wij verrichten, is vóór ons, altijd en overal. Rom. 8:31 En Hij zal er voor zorgen, dat onze arbeid in Hem niet ijdel wezen zal.

---

*Vast staat dat hij geen moment heeft overwogen de brui te geven aan het maken van tournees met de tent door de lage landen. Daarvoor was hij teveel evangelist. En hij was diep overtuigd van de effectiviteit van de prediking onder het linnen dak. Tenslotte had hij een jarenlange ervaring daarmee. "Dat er mensen tijdens bijeenkomsten in zalen worden behouden maak ik bijna nooit mee", vertelde hij eens. "Maar in de tent gebeurt dat veel vaker. Als een tent-tournee voorbij is zijn er altijd veel zichtbare resultaten. En we hebben dikwijls heel volle tenten," meldde Jacob Klein Haneveld mij een week voor zijn overlijden in 1988.*

Johan. Th. Bos in zijn biografie van Jacob Klein Haneveld, 1988

---

*Een van de voornaamste dingen van tent-evangelisatie is, dat deze op een goede plaats wordt opgezet. Midden in een volkswijk of ergens op een plein, waar veel mensen langs komen. Natuurlijk moet het ook weer niet zo'n drukte zijn, dat je je niet verstaanbaar kunt maken. Een tentweek is een zaaiweek. En God maakte één ding heel duidelijk: Zijn Woord heeft levenwekkende kracht. Niet door ons, maar door de werking van de Heilige Geest. Met die zekerheid mochten wij aan tent-evangelisatie doen, niet in de eerste plaats vragend om zichtbare vrucht, maar ervarend dat Gods Woord nooit ledig terugkeert, maar zal doen wat Hem behaagt. Jes. 55:11*

Joh. H van Oostveen in zijn autobiografie "In dienst van de Meester", 1979

---

# *Jagen naar het doel*

door Jb. Klein Haneveld, 1952

"Niet dat ik het alreeds gekregen heb, of alreeds volmaakt ben; maar ik jaag er naar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben." Fil. 3:12

Deze tekst is geen tekst van armoede. Paulus staat daar niet zonder geloof. Dit blijkt ook overduidelijk uit de slotwoorden van de tekst waar Paulus uitsprekt hoe gewis hij er van is, van Christus gegrepen te zijn. Alleen een gelovige, een overtuigd kind van God, een die er zeker van is met Christus in levende gemeenschap te staan, kan zo spreken.

Maar wel spreekt deze tekst van de strijd, die de mens op aarde in en door het geloof heeft. Meermalen vergelijkt Paulus de geloofsweg met de loopbaan, de renbaan, waar ieder die om de prijs strijdt zich in te spannen heeft alsof er maar één is, die de prijs winnen kan. 1Kor. 9:24 Waar ieder zonder om te zien, vergetende wat achter is en spannende naar wat voor is, te jagen heeft naar den prijs der roeping Gods in Christus Jezus. In een renbaan is de uiterste krachtsinspanning vereist. Het is jagen, spannen naar het doel. Het is een zich tot het uiterste concentreren op wat bereikt kan worden. Zó ziet Paulus de geloofsstrijd. Zo kent hij die strijd ook zelf. En tot zulk een spanning wekt hij op.

Paulus acht niet, dat hij het alreeds gekregen heeft, nl. het doelwit, de

prijs der roeping. Ook voor hem strekt zich nog een loopbaan, een renbaan uit, op welke hij geen dag, geen uur stil kan gaan staan. Hij heeft zich in te spannen zoveel hij kan. En hij spant zich in. Hij jaagt er naar of hij het ook grijpen mocht, waartoe hij van Christus gegrepen is. Hij zet er alles op, om de prijs der roeping, welke aan het eind van zijn loopbaan hem wenkt ook te mogen winnen. En hij weet dat dit kan, want Christus, die hem in het hart gegrepen heeft, heeft hem op deze loopbaan geplaatst en die roeping gegeven. Hij zal niet ijdel strijden. In de Heer is de uitkomst gewis.

Het christelijk geloofsleven is nimmer een leven van rust, van zelfvoldaanheid, van welgedane zekerheid over alles wat men aan rijkdom bezit. Er mag zelfs geen tijd genomen worden om te zien op alles "wat achter is". Want er is nog zo ontzaglijk veel te doen. Christen te zijn is iets ontzaglijk hoogs en waarachtig Christendom is zo zeldzaam op de wereld. Als zelfs Paulus, de uitverkoren apostel, een der grootsten in het koninkrijk Gods, moet zeggen dat ook hij na zulk een

leven, dat opbrandde in de dienst des Heeren, het nog niet gegrepen heeft, maar er nog naar jagen moet, hoezeer zal de onvolmaaktheid, gebrekkigheid, beplektheid van ons christen-zijn dan wel op ons, nietige stervelingen, drukken. Wij zijn zeker ontzaglijk veel bij zulk een Paulus ten achter. En als hij zó in de renbaan te jagen had, hoe wij dan?

De vraag rijst bij ons, bij u en mij: is er wel een hijgen om de prijs te gewinnen? Lezer, zet u eens een ogenblik in stilte neer om deze vraag ernstig aan uw eigen hart vóór te leggen. Gelijkt ons leven ook maar in de verte op dat zichzelf vergetende, alleen van Christus vervulde leven dat Paulus dreef tot de uiterste inspanning? Laten we deze vraag niet te gemakkelijk parea-ren met de uitvlucht: Ja, maar Paulus was een apostel en ik ben maar een gewoon arbeider of boekhouder of onderwijzer of vul maar in, lezer. U voelt het wel met mij, dat is geen antwoord op de vraag die Paulus ons thans na 2000 jaar, nog voorlegt.

Het gaat er bij deze vraag om: Waarvan is ons leven vervuld?

Van een intens streven naar een goede positie, het zoeken van eer, het sloven voor onze kinderen - en dat alles afgewisseld door een zondagse kerkgang, om de relatie met het Koninkrijk Gods voor alle zekerheid toch ook te bewaren - óf is de hoofdzaak het kampen om te grijpen datgene waartoe wij ook van Christus gegrepen zijn? Als we waarlijk Pinksterfeest hebben gevierd, zullen we bereid zijn met die vraag ons in de stilte terug te trekken. Want het antwoord dat wij daarop geven is van beslissende betekenis. Jagen wij niet naar de prijs, dan worden wij gesteld bij de lauwen waarvan de Heiland een afkeer heeft! Op. 3: 16 Lezer, nu kunt u zich voor de mensen misschien nog redden met een uitvlucht. Maar morgen, misschien nog heden, zult u een antwoord moeten geven aan Hem, voor Wie geen uitvluchten baten. Geef dan nu reeds het antwoord: Ja, Heer, ik wil er naar jagen, in Uw kracht!

---

Onderwerp Contactdag op 23 april in 't Harde:

## *Een levend lichaam*

---

In verband met de startende tentcampagnes is de voorgenomen Collegedag op 28 mei komen te vervallen.

---

De laatste gegevens aangaande onze tentcampagnes worden gepubliceerd op onze internetsite:

*[www.bijbelstudie.nl](http://www.bijbelstudie.nl)*

# *Nederlands Bijbelstudie Centrum*

## *start met tentcampagnes*

ALMERE – Omdat Stichting Het Morgenrood na 58 jaar is gestopt met haar jaarlijkse tentcampagnes, heeft het Nederlands Bijbelstudie Centrum (NBC) besloten daarmee te starten.

Het NBC is de organisatie van bijbel-leraar Ab Klein Haneveld, zoon van de stichter van Het Morgenrood. Er is een gloednieuwe ovale 'circustent' in de maak in Duitsland.

Doordat het NBC in het door Het Morgenrood veroorzaakte vacuum stapt, komt de 'prediking onder het linnen dak' terug bij de dynastie die daarmee vele decennia was verbonden. "Wij nemen niet het werk van Het Morgenrood over," zegt Klein Haneveld. "Maar dat die ermee stopte is wel de directe aanleiding voor ons er nu mee te beginnen."

Een poging het materiaal over te nemen lukte niet, omdat Het Morgenrood al met andere gegadigden in onderhandeling was. Overigens denkt Klein Haneveld een voor het doel beter geschikt tentontwerp te hebben gevonden. Het wordt uitgevoerd in de bijbelse kleuren blauw en rood.

Voor de organisatie van de campagnes gebruikt het NBC haar bestaan-

de netwerk. Vrijwel dagelijks houdt de stichting ergens in het land een bijbellezing. Daardoor zijn in veel plaatsen lokale medewerkers voor de campagnes beschikbaar.

Eind mei gaat de eerste tournee van start in Oldebroek. Volgens Klein Haneveld, die zelf de meeste spreekbeurten voor zijn rekening neemt, bestaat er in zijn achterban veel enthousiasme voor de plannen. Hij is de zoon van wijlen Jacob Klein Haneveld, die vanaf 1947 met Frits Niemeijer jaarlijks met een tent door het land reisde, Het Morgenrood stichtte en ook de eerste directeur was van de Evangelische Bijbelschool. Later werd daar ook zoon Ab docent. Die legt zich nu uitsluitend toe op het geven van bijbelstudies (lezingen, conferenties, studiedagen enzovoort).

Ab Klein Haneveld, die opgroeide met tentwerk, geeft toe dat nostalgie een rol speelt, nu hij in het door Het Morgenrood achtergelaten 'gat' stapt.



"Maar de belangrijkste reden is dat wij tentcampagnes nog steeds een goede manier vinden voor de verkondiging van het Woord van God. Zolang Het Morgenrood ermee bezig was, zagen wij hierin geen taak voor ons. Maar nu die ermee stopt, wat wij zeer betreuren, willen wij dat stokje overnemen. **Lokale comités en gemeenten, die tot nu toe campagnes met het Morgenrood organiseerden, kunnen een beroep op ons doen.**"

Toen evangelist Jan Kits Sr. stopte met zijn "Openlucht- en Tentevangelisatie in Nederland" was het Jacob Klein Haneveld, die als voormalig medewerker van Kits dit werk in 1947 onder dezelfde naam nieuw opzette en in 1968 onderbracht in zijn stichting Het Morgenrood. Kits zelf was deze arbeid begonnen in 1928, nadat de "Nederlandsche Tentzending", in 1906 opgericht door o.a. Johannes de Heer, in 1927 was opgeheven. Daarmee is het komende seizoen het honderdste jaar van tentevangelisatie in Nederland, inmiddels onder de vlag van het Nederlands Bijbelstudie Centrum.

In elk geval wil het NBC met de nieuwe activiteit helemaal aansluiten bij wat het al sinds jaar en dag doet.

Klein Haneveld: "De Bijbel zal ook in de tent centraal staan, al richten we ons daar op een breder publiek dan de vaste bezoekers van onze studies. Wij willen de mensen in contact brengen met het Woord van God, waarin Christus centraal staat. Je leert Hem kennen door het Woord, alle moderne manieren om volle zalen te trekken ten spijt. Terug naar de Bijbel, zou een motto kunnen zijn. Er is zoveel verwarring, ook in de evangelische wereld, waar de prediking van het evangelie vervangen is door marketing, met de ene laagdrempelige nieuwigheid en 'wind van leer' na de andere, dat het tijd wordt volop aandacht te vragen voor 'het tweesnijdend zwaard'. Er heerst een schrikbarend gebrek aan bijbelkennis onder gelovigen. Wij merken dat mensen die écht op zoek zijn naar de Waarheid, juist op bijbelstudie afkomen. In dat opzicht zie ik geen enorme kloof tussen evangelisatie en bestudering van de Bijbel. Geloof is uit het horen en het horen uit het Woord van God. Uit die bron komt nu eenmaal het nieuwe leven. Uit niets anders," aldus Klein Haneveld.

Johan Th. Bos

---

*De gedachte dat je "mee moet doen" om zodoende anderen te winnen, is even absurd als de gedachte dat je op een zinkend wrak moet springen, naast de mensen die in gevaar zijn. Nee, vanuit de reddingsboot een touw of een boei gooien, dát is de opdracht en de enige mogelijkheid om anderen te helpen.*

Jan Kits Sr. in zijn autobiografie "Dit is pas leven....." 1978

Reeds jaren heb ik het ontbreken van direkte evangelisatie in mijn bediening als een gemis ervaren, niet wetende hoe ik een dergelijk werk zou moeten doen. Publiekelijk heb ik mij hiervoor ook wel eens geëxcuseerd. Toen mij in januari jl. het bericht bereikte dat Het Morgenrood zou stoppen met haar tentevangelisatie, opgezet door mijn vader in 1947, was mijn eerste reactie die van ongelof. Toen dit bericht juist bleek te zijn was er weliswaar teleurstelling, maar vervolgens meende ik dat het op mijn weg lag dit werk, waarmee ik immers ben opgegroeid, over te nemen. Na overleg met broeder en medestrijder Klaas Boersma en vervolgens enige andere broeders, bleek niets dit voor-nemen in de weg te staan, want binnen twee weken waren voldoende mede-werking en financiële middelen toegezegd om te kunnen starten. Sindsdien zijn wij druk met de technische en organisatorische voorbereiding van dit veel-omvattende werk voor de komende zomer.

Nog niet alle vergunningen zijn binnen, maar het voorlopige programma is als volgt:

<b>Zondag 29 mei</b>	<b>t/m vrijdag 3 juni</b>	<b>Oldebroek</b>
<b>Maandag 6 juni</b>	<b>t/m vrijdag 10 juni</b>	<b>Urk</b>
<b>Zondag 12 juni</b>	<b>t/m vrijdag 17 juni</b>	<b>Emmen</b>
<b>Zondag 19 juni</b>	<b>t/m vrijdag 24 juni</b>	<b>Apeldoorn</b>
<b>Zondag 26 juni</b>	<b>t/m vrijdag 1 juli</b>	<b>Tiel</b>
<b>Zondag aug</b>	<b>t/m vrijdag 2 sept</b>	<b>Meppel</b>
<b>Zondag 4 sept.</b>	<b>t/m vrijdag 9 sept.</b>	<b>Oud-Beijerland</b>
<b>Zondag 11 sept.</b>	<b>t/m vrijdag 16 sept.</b>	<b>Katwijk</b>
<b>Zondag 18 sept.</b>	<b>t/m vrijdag 23 sept.</b>	<b>Raalte</b>
<b>Zondag 25 sept.</b>	<b>t/m vrijdag 30 sept.</b>	<b>Bolsward</b>

Andere campagnes zijn nog in voorbereiding. Het enthousiasme van alle be-trokkenen heeft mij zeer geroerd en bemoedigd. Blijkbaar zijn velen zich be-wust van de grote verantwoordelijkheid die wij als kinderen Gods hebben om in de eerste plaats de prediking van het Woord te bevorderen. Ik hoop en ver-trouw dat ook u met ons dit belangrijke werk wilt dragen. Wij kunnen dat niet alleen. En wilt u in uw woonplaats of elders een campagne organiseren? Laat het ons weten!

*Ab Klein Haneveld*

# Agenda

Bijbelstudies o.l.v. Ab Klein Haneveld worden D.V. en onder voorbehoud gehouden in de volgende plaatsen:

ALKMAAR donderdag 7/21 apr,  
19 mei, 19:45 uur; "Delta",  
Oude Kanaaldijk 2,  
De brief aan Efeze

LEERDAM zondag 10 apr, 8 mei, 5  
jun, 3 jul, 28 aug, 10:00 uur;  
Patrimonium, Jeekelstr. 40a,  
Brief aan de Romeinen

AMSTERDAM zaterdag 16 apr,  
15:00 uur; Postjesweg 150

LINSCHOTEN maandag 4/18 apr,  
2 mei, 20:00 uur; "De Vaart",  
J. Barneveldstraat 24,  
Het boek Handelingen

BOLSWARD zondag 24 apr, 22 mei,  
19 jun, 17 jul, 10:00 uur;  
Brief aan de Romeinen  
Christen Ontmoetingscentrum  
Petra, Burg. Praamsmalaan 18A

OLDEBROEK dinsdag 5/19 apr, 3/  
17 mei, 14/28 aug,  
20:00 uur; Stationsweg 43;  
Offers & Offerdienst

DRACHTEN donderdag 14/28 apr,  
12/26 mei, 20:00 uur;  
Rode Kruis gebouw,  
De Geeuw 31, Bijbelse Dromen

OLDEBROEK zondag 10/24 apr,  
8/22 mei, 5/19 jun, 3/17 jul,  
14/28 aug, 17:30 uur;  
L.H.N.O. gebouw,  
Van Sytzamalaan 3

EINDHOVEN woensdag 6/20 apr,  
4/18 mei, 20:00 uur;  
Emmaüskerk, Barriereweg.

URK dinsdag 12/26 apr, 10/24 mei,  
20:00 uur; Eurozalm,  
Burg. Schipperkade 10.  
De brief aan de Hebreëën

EMMEN maandag 11/25 apr,  
9/23 mei, 19:30 uur;  
Ichthuskerk, Walstraat 21  
Brieven aan Timotheüs

URK zondag 15 mei,  
10:00 uur; R.Kruisgebouw, Wijk8-2

<p><b>'t HARDE zaterdag 23 apr; 10:00 uur; 't Poshuis, Munnikenweg 58 Nederlands Bijbelstudie Contactdag</b></p>
--

Tentcampagnes: kijk op [www.bijbelstudie.nl](http://www.bijbelstudie.nl)

*Wist u dat de kerk filialen heeft, die elke zondag open zijn? Het is wat ik laatst las, vermoedend dat de vers gefuseerde kerk zichzelf ziet als een handelshuis met filialen, waarvoor propaganda moet worden gemaakt door een vindingrijk reclamebureau. Ik gebruik nog steeds geen nieuwe vertaling - ik heb de oude nog niet uit - maar mijn Bijbel zegt: "Zij zullen..... met gemaakte woorden van u een koopmanschap maken." <sup>2Pet.2:3</sup> Kunstig verdichte fabels <sup>2Pet. 1:16</sup> als basis voor een business.*

*Elders heeft men terwille van de omzet de toevlucht genomen tot marketing goeroes. Onder het motto: Het geeft niet wat we verkopen en aan wie, als we de prognose maar halen. Want economie moet groeien.*

*En dan is daar nog die kerk met de "sedes vacante", de heilige maar lege stoel, omdat het hoofd van die kerk is overleden.*

*Maar over ónze Kerk maak ik me geen zorgen. Die is geen bedrijf of organisatie, maar een organisme, een levend lichaam. Een lichaam bovendien dat zijn hoofd niet kan verliezen. Van Christus is geschreven dat God Hem aan de Gemeente heeft gegeven tot Hoofd. <sup>Ef. 1:22</sup> En Hij wordt niet door de dood verhinderd te blijven! <sup>Heb. 7:23-25</sup>*

*Onze Kerk kent ook geen lege stoel, want Jezus Christus is - als onze Hogepriester - in eeuwigheid gezeten op de troon aan de rechterhand Gods. <sup>Heb. 10:12</sup>*

*Ook gebruikt onze Kerk geen propaganda of marketing. Wij noemen het Evangelisatie: De prediking van het onvergankelijke Woord, de kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. <sup>Rom. 1:16</sup> Wilt u zich bij onze Kerk voegen? Wij zijn altijd open!*

  
Ab Klein Haneveld



## Nederlands Bijbelstudie Centrum

Uit de statuten: "De Stichting Nederlands Bijbelstudie Centrum stelt zich ten doel de kennis van de inhoud van de Bijbel, die zij beschouwt als God Woord, te verspreiden. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door getuigenis in woord en geschrift."

In de praktijk wordt dit gedaan door het houden van bijbelstudie-avonden, contactdagen, collegedagen en conferenties, met als vervolg de uitgave van de lezingen op audio-cd's en cassettes en de uitgave van brochures en deze circulaire. Financieel is het Nederlands Bijbelstudie Centrum in hoge mate afhankelijk van vrijwillige bijdragen.

*Correspondentieadres*  
Benny Goodmanstraat 40  
1311 RA Almere

telefoon (036) 53 62 976  
telefax (036) 54 68 644

*Internet*  
[www.bijbelstudie.nl](http://www.bijbelstudie.nl)  
[info@bijbelstudie.nl](mailto:info@bijbelstudie.nl)

*Giften*  
Postbank 5567669  
Rabobank 308747046

*ten name van*  
Nederlands Bijbelstudie Centrum  
Bolsward