



Nederlands Bijbelstudie Circulaire

13e jaargang nummer 2

september 2003

Het evangelie van het Ik

door Philip Mauro, 1907

Wat de eerste vrouw en man er toe bewoog de verboden daad te begaan, was het verlangen naar volmaking van het eigen ik (self-improvement). De belofte toch luidde: dat zij zouden wezen als God. ^{Gen.3:5} En wanneer wij in ons en om ons zien, dan moet het ons wel treffen dat de mensheid nog steeds wordt gedreven door deze zelfde prikkel.

Het Evangelie van het ik, en vooral dat van de volmaking van het Ik dóór het Ik, wordt met kracht verkondigd. Niet alleen door de leiders der wereldbewegingen die generlei godsdienst belijden, maar ook door "uitnemende godgeleerden". Verbeter u zelf, streef onophoudelijk voorwaarts en opwaarts, maak iets uit uzelf, tracht naar het hoogste dat voor u te bereiken is, verzamel kennis, wees als goden! Is dit niet de voornaamste inhoud van alle vermaningen en aansporingen die de mensen aanhoudend in de oren worden gebazuind?

De wijsbegeerte verklaart nadrukkelijk hoe een daad, eenmaal begaan, makkelijk wordt herhaald, en dat de

herhaling van een daad leidt tot de vorming van een gewoonte. En kunnen wij een meer voldoende, meer aannemelijke verklaring geven van dit tot gewoonte geworden streven naar zelfverbetering dan die van de Bijbel, namelijk: dat het, door talloze herhalingen heen, terug te voeren is tot een daad, gepleegd toen de mensheid nog zó jong en vormbaar was dat de invloed er van haar gehele verdere ontwikkeling beheerste?

Stel hiertegenover het even treffende feit dat de Bijbel het éniige Boek is dat rechtstreeks in verzet komt tegen dit evangelie van zelfkennis en zelfverbetering, en we hebben de gegevens waaruit een geest die niet geheel en

al door de zonde van streek is gebracht, het Goddelijk auteurschap van de Bijbel logisch zou kunnen afleiden. Verondersteld dat ongeïnspireerde mensen in stáát zouden zijn een verzameling geschriften voort te brengen die allen te zamen één enkele centrale leer verkondigden, vierkant ingaande tegen de diepstgewortelde menselijke neigingen, dan ware er nóg een uitoefening van Kracht uit de Hoogte ^{Luk. 24:49} nodig om aan dat Boek een invloed te schenken die de invloed overtrof van alle andere bestaande boeken te zamen!

Waar kwam dan toch dat Evangelie van het Ik vandaan, dat zo lijnrecht staat tegenover het Evangelie van Jezus Christus? Het bestaan van het Evangelie der zelfvolmaking is een feit, en het ligt op de weg der wijsbegeerte dat feit te verklaren. Maar wederom staan wij hier niet voor een keuze uit verschillende verklaringen waarvan ieder op zich zelf de ware zou kunnen zijn. Of dit evangelie werd de mensen overgeleverd in de persoon hunner eerste ouders, óf wij weten niets omtrent zijn oorsprong.

En blijkt de Goddelijke oorsprong van het Evangelie van onze Heer Jezus Christus niet uit zijn rechtstreeks verzet tegen het evangelie van de natuurlijke mens? De leer van onze Heer is: het zelf (het Ik) te verloochenen, ^{Mat. 16:24; Luk. 9:23} inplaats van het op te heme-len of te volmaken. Zijn leer is: niet te zijn gelijk goden, zelfs niet "een mens te maken van zichzelf", maar te worden gelijk de kinderkens". ^{Mat. 18:3}

Hij leert geen zelfvertrouwen, maar zelfwantrouwen, en vertrouwen op God alleen. Naar Zijn onderwijzingen hebben we niet onze vermogens te ontwikkelen tot het uiterste, maar onze leden die op de aarde zijn te doden. ^{Kol. 3:5} Zijn getuige is altijd bereid te zeggen: "Ik moet minder worden", ^{Joh. 3:30} tot de letterlijke uitroeiing van het Ik toe, tot hij blij kan uitroepen: "Niet meer ik, maar Christus leeft in mij". ^{Gal. 2:20}

Zoals het werd gepredikt in Eden, zo werd het evangelie der zelfvolmaking verkondigd door de eeuwen heen, en wordt heden ten dage verkondigd in de naam van God Zelf en door hen die voorgeven te spreken als Zijn Apostelen. Voor dit alles zijn wij behoorlijk gewaarschuwd: "Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder, want de Satan zelf verandert zich in een Engel des lichts; zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid: van welke het einde zal zijn naar hun werken." ^{2Kor. 11:13-15}

De wereld is tegenwoordig vol aanbidders van de "vooruitgang" en van de "bestemming" der mensheid; een vooruitgang die moet worden teweeg gebracht en moet worden vervuld door dezelfde middelen die Satan onze eerste ouders aanbeval. Zelfs zij die trachten te leven naar het Woord van God, zijn niet vrij van de neiging om de mens lof en eer te geven voor zijn wonderbare verrichtingen, en voor het veronderstelde succes van zijn

streven naar vooruitgang in de richting, gekozen door de eerste mens op aansporing van Satan.

Wanneer wij in ogenschouw nemen het samengestelde wereldsysteem, dat de vrucht was van het ijverig naleven gedurende een tijdperk van zesduizend jaren van de satanische leer van zelfvolmaking door het verkrijgen van kennis, moet het ons niet verwonderen dat hier en daar een stem wordt vernomen die roept om "eenvoudig leven". En, gelijk het zo juist werd uitgedrukt: "Wat is eenvoudig leven anders dan Christus te volgen?" De ware mens Gods was altijd de mens van de tent en het altaar. Hij heeft geen deel aan, noch belangstelling voor, de verschillende zaken, beredderingen, belangen en vermaken van het wereldsysteem. Zijn burgerschap is in de hemelen, ^{Fil. 3:20 N.B.G.} en hij ziet altijd uit naar "de stad die fundamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is". ^{Heb. 11:10} En de enige Volmaakte Mens die ooit deze aarde betreden heeft is er Een, Die in dit wereldplan niet eens iets had waar Hij Zijn hoofd op neer kon leggen. ^{Mat. 8:20} Hij was afgesneden en bezat niets. ^{Dan. 9:26 grondtekst} En aan de anderen kant kon Hij zeggen: "De Overste dezer wereld komt en heeft aan Mij niets." ^{Joh. 14:30} De Overste dezer wereld had aan Hem niets, en Hij was afgesneden en bezat niets in deze wereld waarvan Satan de overste is. De Zijnen zijn tevreden met te zijn gelijk Hij in "deze tegenwoordige boze wereld", ^{Gal. 1:4} waaruit Hij hen zou redden.

Een engel des lichts ^{2Kor. 11:14}

Toen Adam en Eva de leer aannamen, hun door Satan verkondigd en omschreven in Gen. 3:5, werd Satan de geestelijke en religieuze leider van het menselijk geslacht. En hij is nog, en is alle eeuwen door geweest, de religieuze leraar van ieder Adamskind dat niet werd wedergeboren in de laatste Adam. ^{1Kor. 15:46}

Gewoon als wij zijn om de vorst dezer wereld voornamelijk te vereenzelvigen met al wat slecht en bedorven is, en met de zonden en misdaden waaraan het lager gehalte der mensheid ten prooi valt, zien wij allicht een geheel andere zijde van Satans karakter over het hoofd, en verstaan wij de aard van zijn plannen voor en met zijn onderdanen geheel verkeerd. Wij betwijfelen zeer of de Duivel van het Christendom, zoals hij gewoonlijk wordt voorgesteld, ooit enig overwicht over het mensdom had kunnen verkrijgen. Maar de Duivel der Schrift, de hoogste van alle geschapen intelligenties, indertijd hoger in aanzien zelfs dan de Aartsengel Michaël, ^{Jud. 9} is een geheel andere persoonlijkheid. En het laatste is méér nodig ter verklaring van de toestanden en de geschiedenis der mensheid en van de tegenstrijdigheden en mysteriën der menselijke natuur, dan de ether is ter verklaring der verschijnselen van licht en electriciteit.

Niet alleen is het geloof in het bestaan van zulk een geestelijk wezen een volkomen redelijk geloof, maar het zou juist onredelijk zijn daaraan niet te geloven. Nooit is een verklaring te

berde gebracht die afdoende reken-schap geeft van de toestanden, de tegenstrijdigheden en de mysteriën waarop wij wezen, behalve die welke Genesis 3 ons biedt.

Zodra wij het ware karakter inzien van dat wezen, waarmede onze eerste ouders hun verbond sloten, krijgen wij licht over de grootste problemen die de menselijke ziel verbijsteren. Door gebruik te maken van zijn recht tot kiezen, leverde de eerste mens het ras over aan Satans leiding. En Satan deed en doet al zijn best, niet om de mensen néér te halen, maar om ze op te heffen en hen te helpen de beste en gelukkigste uitkomsten voor hen te verkrijgen. Het feit dat hij zo goed geslaagd is, bewijst zijn grote wijsheid en macht. Het feit dat hij niet beter geslaagd is, bewijst dat zijn wijsheid en macht niet die der Godheid zijn. Dit feit bewijst meteen dat God noodzakelijk is voor het leven en welzijn der mensen. Dit is de eerste les voor de individuele mens.

Ongetwijfeld was Satan ten volle overtuigd van de deugdelijkheid van zijn systeem, en van zijn bekwaamheid om dit nieuw geschapen ras te brengen tot een toestand van zelfvoldoening en zelfgenieting. Op grond van deze veronderstelling mogen wij gerust geloven dat de verdorvenheid, de vlekken en feilen die overal te voorschijn treden, hem verdrieten en teleurstellen, en dat hij zich geweldig ergert over de dwaasheid en de slechtheid van zijn volgelingen, die zonde, misdaad en bedrog verkiezen boven "hoge idealen" en "edele strevingen".

God kennende op een geheel andere wijze dan wij, kon hij een begroting maken van zijn kansen en gelegenheden bij het aanvaarden der leiding van het menselijk geslacht, gesteld dat hij er in slagen mocht het aan zich te verbinden. Wat hij niet kon voorzien was, ten eerste: de dwaasheden waartoe de arme, hulpeloze menswezens vervallen zouden, zodra zij be-roofd waren van de gemeenschap met God; en, ten tweede, het bewonderenswaardige verlossingswerk dat Oneindige Wijsheid zou ontwerpen en dat Oneindige Liefde zou ten uitvoer brengen.

En neem nu eens in ogeschouw de uitkomsten van deze grote proefneming, dit vennootschaps-avontuur van Duivel en mens, zoals ze voor onze ogen liggen ten toon gespreid! Zeker, ze zijn groot en indrukwekkend in hun overvloed en verscheidenheid; en niettegenstaande alle mislukkingen, alle teleurstellingen, alle ondergang, en alle droeve, duistere en lelijke trekken die onmogelijk te verbergen zijn, moeten we aannemen dat "de god dezer wereld" ^{2Kor. 4:4; Ef. 2:12} een persoonlijkheid is van groot vernuft, wie het niet aan hulpbronnen ontbreekt.

Het wereldsysteem, afgescheiden van Gods krachten en Gods volk, die in doch niet ván de wereld zijn, ^{Joh. 17:14, 15} is bewonderenswaardig in zijn samenstel en in zijn onderdelen, zowel als in de aard en de verscheidenheid van zijn werkzaamheden. Zijn grootsheid is onloochenbaar en eist onze bewondering; ofschoon wij overal in de verschillende delen van het systeem een

ongeneeslijke neiging ontwaren om in ontredde en wanorde te geraken, ja, in elkaar te storten.

Dit wondervolle stelsel heeft werelden in werelden. Wij horen immers van: de zakenwereld, de staatkundige wereld, de modewereld, de wereld waar men zich vermaakt, de sportwereld, de wetenschappelijke wereld, de financiële wereld, de muziekwereld, de toneelwereld, de letterkundige wereld, de handelswereld, de sociale wereld, de wereld der industrie, de godsdienstige wereld. Voor elk wat wils!

Dit wonderbaarlijke wereldsysteem omvat monarchieën, republieken, despotische regeringen, wetten, gewoonten, tradities, corporaties, syndicaten, trusts, banken, clubs, broederschappen, leerstoelen, schouwburgen, renbanen, speelzalen, vakverenigingen, liefdadigheidsgenootschappen, kroegen, huizen van ontucht, tehuizen en sanatoria voor dronkzuchtigen, andere sanatoria, verbeteringsgestichten, matigheidsgenootschappen, gevangnissen, bibliotheken, kerkhoven, krankzinnigengestichten, gerechtshoven, wetgevende machten, wachtkamers, geldmarkten, verzekeringsmaatschappijen, nieuwsbladen, weekbladen, auto's, wijsgerige stelsels, modes, erediensten, fabrieken, spoorwegen, violen, legers, ontplofbare stoffen, gezantschappen, vredestribunalen, hypotisme, spiritualisme, Christian Science, Hogere Kritiek, Nieuwe Gedachte, en godsdienstige stelsels zoveel als er schakeringen van meningen zijn. Aan al deze en andere rusteloze, prikkelende, koortsachtige

bemoeienissen, organisaties en uitvindingen, heeft men de indrukwekkende titel van "Beschaving" gegeven, en háár glorievolle roeping is het, voorwaarts te streven en de aarde te veroveren voor de mens.

In zulk een stelsel vindt natuurlijk iedereen zijn gading. Daar is iets voor de zedelijke mens, iets voor de godsdienstige mens, iets voor de denker, iets voor de goedgezinde, iets voor de eierzuchtige, iets voor de vlijtige, iets voor de beschaafde, iets voor de leegloper, iets voor de bedorvene, kortom, daar is iets voor iedereen, met één enkele uitzondering: In het gehele stelsel is er niets voor Gods Volmaakte Mens. Voor Hem had dit stelsel niets: geen plaats in de herberg, geen plaats waar Hij Zijn hoofd kon nederleggen; niets dan een kribbe, een kruis, en een graf. Tussen Hem en dit wereldstelsel was er niets gemeenschappelijks. Daarom, toen het tijd was voor Hem om te zeggen: "Dit is uw ure en de macht der duisternis", ^{Luk. 22:53} toen werd Hij door de leiders en vertegenwoordigers van de beschaving, het doorzicht, de vooruitgang, de macht en de godsdienst der wereld, plechtig en met inachtneming van de vorm "buiten de legerplaats" ^{Hebr. 13:12} gevoerd en aan het kruis genageld. "En zij, nederzittende, bewaakten Hem aldaar." ^{Mat. 27:36}

En nu, geduldige lezer die mij tot dusverre gevolgd zijt - misschien enkel uit nieuwsgierigheid, om te zien hoe de schrijver een voor u wellicht nieuwe bewering volhoudt - laat mij u in diepe ernst deze vraag mogen stellen:

Wat denkt u van "deze wereld", u, die zich wellicht noemt naar deze Gekruisigde? Bent u er wel heel zeker van dat u niet iemand bent uit die godsdienstige massa die destijds (en sedert altoos), Hem nooit enige aandacht hebben geschonken, behalve dan dat u, in een ledig uurtje en op uw gemak gezeten, er de tijd eens toe genomen hebt om het schouwspel van zijn doodsstrijd gade te slaan? Hoe diep zijn uw hoop en uw belangen verwickeld in deze boze wereld, wier oversten Hem dáár brachten; en hoe groot is uw liefde voor die wereld? Hoe veel zou er van uzelf te gronde gaan indien op dit ogenblik dit wereldstelsel van de aarde werd weggevaagd? Is het misschien mogelijk dat u, óók u, een onverschillig toeschouwer bent van het toneel dat op Golgotha werd afgespeeld? Dat toneel waarin zowel de ware aard der wereld als de omvang van Gods liefde openbaar werden?

En u, alle anderen, die uzelf niet "Christenen" noemt, maar die toch niet, wat u ook doet, vermijden kunt die gestalte te zien, vastgenageld aan het kruis, gaat het u niet aan, u "allen die voorbijgaan?" *Mat. 27:39* Voorwaar, het gaat u aan! Het is alles voor u!

Dat was, in waarheid, hun ure en de macht der duisternis. Zijn ure was nog niet gekomen; naar zij is komende. Even zeker als wij Satans heerschappij hebben gehad en de allerbeste wereld die de mensen op zijn beginselen konden bouwen, even zeker zullen wij Jezus Christus krijgen, en een wereld, gebouwd op en heerst door Zijn beginselen. "Zo zijt

dan lankmoedig, broeders, tot de toekomst des Heeren." *Jak. 5:7*

Vijgebladeren

De belofte van Satan begon dadelijk in vervulling te komen, maar waarlijk niet zoals de bedrogenen hadden begrepen en verwacht. De vrouw at van de vrucht en de man, die er gedurende de samenspraak vermoedelijk had bij gestaan (want het verhaal zegt: zij gaf ook haar man met haar *Gen. 3:6*), volgde onmiddellijk haar voorbeeld. Klaarblijkelijk was de man voorzichtig, en wilde hij de samenspraak tussen de vrouw en de eerste "hogere kritikus" van Gods Woord wel aanhoren, zonder er echter deel aan te nemen. Klaarblijkelijk nam hij de vrouw waar; en ziende dat haar proefneming geen zichtbaar onheil te weeg bracht, volgde hij haar voorbeeld. Hebben wij hier een verklaring van de invloed der vrouw over de man in geestelijke zaken en in dingen waarin de liefde een woordje meespreekt? Het gevolg was, inderdaad, een onmiddellijk verkrijgen van kennis: "Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar dat zij naakt waren." *Gen. 3:7*

Meer nog: de nieuw verkregen kennis werd onmiddellijk in praktijk gebracht en het menselijk geslacht sloeg dadelijk het pad der bedrijvigheid in: "En zij hechtten vijgeboombladeren zamen en maakten zich schorten." *Gen. 3:7*

In dit korte zinnetje kan de Goddelijke oorsprong van het verhaal duidelijk worden nagespeurd door allen die ogen hebben om te zien. De twee be-

knopte mededelingen in deze volzin wijzen op de subjectieve en objectieve gevolgen van 's mensen ontrouw jegens God en zijn aanvaarden van Satans leiding. Deze korte volzin, ten enenmale vrij van alle kommentaar, en met bovenmenselijke eenvoud gesteld, is een kort begrip van de natuur en de geschiedenis van de mens. Wat de man en de vrouw onmiddellijk verkregen, was de nu overheersende trek van zelfbewustheid. "Zij werden gewaar dat zij naakt waren." Vroeger waren zij ook naakt, maar "zij schaamden zich niet". Gen. 2:25

De Godbewustheid is nu verloren en in de plaats daarvan kwam de zelfbewustheid; en nu voortaan zal zelfbeschouwing het kenmerk en het verderf der mensheid zijn, en de grondslagen leggen voor die innerlijke gevoelens of geestelijke toestanden, die aangeduid worden met de uitdrukking "ramp-zaligheid", en voor al die uitwendige strevingen om een betere toestand te scheppen. En wat zijn al die pogingen en bedrijvigheden anders dan een voortzetten van het streven van onze eerste ouders, ons op die wijze door de geschiedenis medege-deeld, nadat zij de eerste schrede hadden gezet op het pad van zelfvertrouwen, vertrouwen op eigen kracht? Is het niet duidelijk dat de hier meege-deelde handeling de kiem is van alle volgende menselijke bedrijvigheden? Bewust geworden van zich zelf en zijn tekortkomingen, niet langer in 't bezit van een altijd tegenwoordige God om in al zijn behoeften te voorzien, en daarenboven verkerend in de

waan van mogelijke verbetering van toestand, begint de mens te zinnen en uit te vinden. Hij maakt voor zichzelf een schort om zijn naaktheid te bedekken: en dat is tot op dit ogenblik de bezigheid van zijn nakomelingen. Die bezigheid, aldus van het ene geslacht op het andere overgedragen, vertoont een grote afwisseling van vormen, maar desondanks blijft de aard en de bedoeling van die bezigheid steeds dezelfde.

De mens was klaarblijkelijk niet bestemd voor zelfbeschouwing, maar veeleer om van zich zelf af te zien. Dit blijkt zelfs uit zijn anatomie. De mens is, wat betreft al zijn levensorganen, feitelijk een verborgenheid voor zichzelf. De belangrijke verrichtingen van het lichaam worden volbracht door verborgen apparaten en werktuigen, wonderen van samenstelling, wier werkingen en processen nog op heden, na al deze eeuwen van zelfonderzoek, onoplosbare mysteriën blijken. De processen van den geest zijn volstrekt ondoorgrondelijk voor den geest zelf. De zintuigen zijn erop ingericht om de mens in te lichten omtrent de uitwendige dingen; maar omtrent zich zelf, of omtrent de wijze waarop zij de indrukken van buiten overbrengen, kunnen zij hem feitelijk niets meedelen. Het bewustzijn, die geheimzinnige vergaderplaats, waarin alle menselijke kennis tezamen vloeit, bevat geen kennis hoegenaamd omtrent zijn eigen aard. Wat een ramp dus voor een zó bewerktuigd wezen, om zelfcentrisch te worden en verslaafd aan zelf-beschouwing!

Alle ziekelijke, verderfelijke en neerdrukkende geestelijke toestanden mogen tot deze oorzaak worden teruggebracht. Dit wordt algemeen erkend; en toch, in spijt van al zijn pogen, en in spijt van al de veelvuldige middelen waarover de wereld beschikt, hoe moeilijk is het voor de natuurlijke mens om niet tot zelfbeschouwing te vervallen! En in waarheid: waar hij niets hogers, beters en belangrijkers kent dan zijn zelf, moeten 's mensen gedachten van nature wel dáárheen getrokken worden, als naar een middelpunt, zodra zij ontsnapt zijn aan het bestuur van de wil. Is er wel iets zo aantrekkelijk als het kind in zijn frisheid en onbewustheid? Maar niet zodra begint het zich bewust te worden, of de bekoring verdwijnt. En zien wij hierin niet de diepe reden waarom de Heere Jezus Christus ons wees op de "kinderkens" als op het toonbeeld dergenen die Zijn koninkrijk zullen bevolken? Mat. 19:14

En wat is het dat de mensen aanspoort en drijft langs de vele lijnen van menselijke bedrijvigheid? Is het niet dezelfde subjectieve toestand die onze eerste ouders drong tot het maken van schorten van vijgebladeren, namelijk: 's mensen besef dat hem iets ontbreekt, en het verlangen daaraan door eigen kracht te voldoen? Dit is niets anders dan een nieuwe vorm van de zo dikwijls aangehaalde prikkel tot menselijke krachtsinspanning, namelijk: de zogenaamde "plicht" van het individu om alles wat in hem is te ontwikkelen, en zodoende te geraken tot het "hoogste wat hij bereiken kan".

Voorzeker (en dit mag niet worden over het hoofd gezien, omdat het van God Zelf komt), er bestaat een andere reden van bedrijvigheid van 's mensenzijde, namelijk: de dagelijks terugkerende behoeften van het lichaam. God verklaarde het één der gevolgen te zijn van 's mensen ongehoorzaamheid, dat hij zijn brood zou eten in het zweet zijns aanschijns. Gen. 3:19 Maar dit is niet de lijn, noch lag het opgesloten in de lijn, die door Goddelijke voorzienigheid aan de mens werd gewezen. Integendeel, het is primair de straf voor zijn afwijken van de Goddelijk voorgeschreven loopbaan. De mens neemt niet uit natuurlijke aandrift, en ook niet zonder protest, het "evangelie van de arbeid" aan. Het is niet Gods Woord dat de mens verklaart geschapen te zijn om eindeloos te werken en te zwoegen. Dit is óók al een leer die uit een geheel andere bron vloeit.

En dan: het is één ding, te werken voor de behoeften van het sterfelijke lichaam, en een ander, heel verschillend, te werken voor het welslagen van Satans wereldplan. Als we de stroom der menselijke geschiedenis, die zijn oorsprong nam in de Hof van Eden, slechts een klein eindje volgen, dan merken wij al dadelijk op dat het Kaïns afstammelingen waren die een stad bouwden, metaalarbeid uitvonden, muziek-instrumenten uitdachten, en het eerst gedichten samenstelden, alles tot lof van de menselijke bezigheden. Gen. 4:17-24

Zij wier bezigheid het is "de levende en machtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten"

1Thes. 1:9, 10 hebben geen deel aan de bezigheid die de grote massa der mensheid in beslag neemt, namelijk: de ijdele poging om voor de mens de aarde te maken tot een behagelijk verblijf buiten God om. Ziende dat de proef waaraan Adam zijn geslacht onderwierp een poging was om zich een bestemming te scheppen onafhankelijk van Goddelijke bijstand, begrijpen zij die die waarheid Gods in hun harten hebben ontvangen en daardoor wijs zijn geworden tot zaligheid, ^{2Tim. 3:15} dat het einde zal wezen een bankroet, dat in het licht van Zijn tegenwoordigheid door allen zal worden erkend, én de vernietiging van al de werken die de mensen zo ijverig hebben tot stand gebracht.

De allereerste woorden van God tonen ons Hem als zoekende zijn gevallen schepsel. "Waar zijt gij?" luidt de vraag. ^{Gen. 3:9} En vanaf dat ogenblik tot op de huidige dag zien wij de verlossing van de mens verkondigd als Jehovah's doel, dat zou worden vervuld in de persoon van de Heere Jezus, Die kwam "om te zoeken en zalig te maken wat verloren was". ^{Luk. 19:10} Hij kwam ook om de werken des Duivels te verbreken; ^{1Joh. 3:8} en daar het van de Duivel was dat de mens leerde welke weg hij te gaan had, verwondert het ons niet te vernemen dat Gods wegen geheel verschillend zijn: "Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de Heere." ^{Jes. 55:8} En daarom vraagt Hij ons niet langer te schouwen naar ons zelf, maar te "zien op Jezus";

Heb. 12:2 "aan te merken de Apostel en Hogepriester onzer belijdenis, Christus Jezus"; ^{Heb. 3:1} en "niet aan te merken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet." ^{2Kor. 2:18} Hij vraagt ons af te zien van de ijdele poging tot verbetering der oude natuur, die niet kán worden geschikt gemaakt voor de tegenwoordigheid Gods, maar die hopeloos verdorven én ter dood veroordeeld is. En in plaats daarvan biedt Hij allen een nieuwe natuur aan, "geboren niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad". ^{1Pet. 1:23} Want "indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel." ^{2Kor. 5:17} Hij vraagt ons op te houden met de ijdele poging om tegemoet te komen aan onze eigen tekortkomingen en ons te bedekken met onze eigen gerechtigheid; want "Christus is ons geworden rechtvaardigheid Gods". ^{1Kor. 1:30}

Hij zou wensen dat wij allen, gelijk Zijn dienstknecht Paulus, alle dingen die de wereld ons bieden kan, achtten schade te zijn, opdat wij Christus mochten gewinnen en in Hem mochten gevonden worden, niet hebbende rechtvaardigheid die uit de wet is maar die uit God is door het geloof, opdat wij Hem mochten kennen en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende. ^{Fil. 3:8-10}

In één woord: Gods redmiddel tegen de verwoesting, door de eerste Adam te weeg gebracht, is Christus, de laatste Adam, in Wie alle bedoelingen Gods met de schepping van de mens zullen worden vervuld, en in Wie alle beloften Gods ja en Amen zijn. ^{2Kor. 1:20}

Het onderwerp van de volgende College-dag
in Bolsward op 18 oktober 2003 is:

De Tempel

Het onderwerp van de volgende Contact-dag
in 't Harde op 15 november 2003 is:

De Rode Vaars

Onze volgende **doopdienst** is op 5 oktober 2003 in Bolsward

Opbouwend, ontspannend en heel gezellig.

Bijbelstudie-Weekend
voor 20-plussers (t/m ± 35 jaar)
van 31 oktober t/m 2 november 2003
in het conferentiecentrum "De Bron" bij Dalfsen.

Het onderwerp is:

"Tot vrijheid geroepen"

De Bijbelstudies worden gegeven door br. Ab Klein Haneveld

Voor opgave en vragen kun je bellen, faxen of e-mailen met
Margriet de Bruin-Boersma,
tel: 0515-572919 / fax: 0515-576961 / e-mailadres:
m.w.de.bruin@hccnet.nl

Agenda

Bijbelstudies o.l.v. Ab Klein Haneveld worden D.V. en onder voorbehoud gehouden in de volgende plaatsen:

ALKMAAR donderdag 9/23 okt, 6/20 nov, 4/18 dec, 29 jan, 19:45 uur;
"Delta", Oude Kanaaldijk 2,
De brief aan Efeze

AMSTERDAM zaterdag 27 sep, 25 okt, 29 nov, 20 dec, 15:00 uur;
Postjesweg 150

BEVERWIJK zondag 7 mrt, 10:00 uur; B.H.K.-gebouw,
Groenelaan 74

BOLSWARD zondag 12 okt, 9 nov, 7 dec, 10:00 uur;
Het boek Openbaring
5 okt, 14:00, Doopdienst
Christen Ontmoetingscentrum
Petra, Burg. Praamsmalaan 18A

BOLSWARD 18 okt, 13 dec, 7 feb, 3 apr, 29 mei, 10:00 uur;
Ontmoetingscentrum Petra,
Burg. Praamsmalaan 18A
Nederlands Bijbelstudie College

DRACHTEN donderdag 2/16/30 okt, 13/27 nov, 11 dec, 22 jan, 20:00 uur; Rode Kruis gebouw,
De Geeuw 31, Maleachi

DRACHTEN zondag 16 nov, 14:00 uur; Rode Kruis gebouw,
De Geeuw 31

EINDHOVEN woensdag 8/22 okt, 5/19 nov, 3/17 dec, 28 jan, 20:00 uur;
Emmaüskerk, Barriereweg.

OUDLEUSEN 31 okt t/m 2 nov,
Jongerenweekend

EMMEN maandag 29 sep, 13/27 okt, 10/24 nov, 8 dec, 19 jan, 19:30 uur;
Ichthuskerk, Walstraat 21
Brieven aan Timotheüs

't HARDE zaterdag 15 nov, 10 jan, 6 mrt, 1 mei; 10:00 uur; 't Poshuis, Munnikenweg 58
Nederlands Bijbelstudie Contactdag

LEERDAM zondag 28 sep, 26 okt, 23 nov, 21 dec, 18 jan, 10:00 uur;
Patrimonium,
Jeekelstr. 40a.
Het boek Openbaring

LINSCHOTEN maandag 6/20 okt, 3/17 nov, 1/15 dec, 26 jan, 20:00 uur;
"De Vaart", J. Barneveldstraat 24,
Het boek Handelingen

OLDEBROEK dinsdag 7/21 okt, 4/18 nov, 2/16 dec, 27 jan, 20:00 uur;
Stationsweg 43;
De wederkomst van Christus

OLDEBROEK zondag 28 sep, 12/26 okt, 9/23 nov, 7/21 dec, 4/18 jan, 17:30 uur;
L.H.N.O. gebouw,
Van Sytzamalaan 3

URK dinsdag 30 sep, 14/28 okt, 11/25 nov, 9 dec, 20 jan, 20:00 uur;
Staartweg 22a
De brief aan de Hebreëen

URK zondag 5 okt, 30 nov, 10:00;
Staartweg 22a

Geliefde lezer,

Waar enerzijds christelijk en evangelisch Nederland door prediking en publicaties wordt opgeroepen tot nederigheid en verootmoediging wordt anderzijds grote propaganda gemaakt voor cursussen, opleidingen, leerboeken, seminars en scholen, die gelovigen moeten bekwamen tot "christelijk leiderschap". Liefst gebrevetteerd. Kennelijk is het de bedoeling dat in deze tijd van democratie, waarin iedereen zich met iedereen bemoeit, toch de aloude verdeling van de christenen in ondergeschikte "leken" en heersende "geestelijkheid" staande blijft. Stelt men dan zo weinig vertrouwen in het Leiderschap van de Overste Herder, Die Zelf Zijn Gemeente zou bouwen waarvan Hij Zelf het Hoofd is. En die tot Zijn discipelen en apostelen zei: "Eén is uw Meester, en gij zijt allen broeders", en "de minste onder u zal de meeste zijn."

De Overste Leidsman Zélf beloofde door Zijn Woord en Geest de gelovigen te heiligen, te reinigen, te leiden, te vervolmaken en te bekwamen tot Zijn dienst en daarmee tot dienst aan de Gemeente die Zijn Lichaam is. Wat gemeenteleden nodig hebben is niet "dominerende" leiders, maar "bedienaars des Woords", zoals zij ooit werden genoemd. Want alle werk Gods, ook in de Gemeente en haar leden, komt tot stand door het Woord Gods.



Ab Klein Haneveld



Nederlands Bijbelstudie Centrum

Uit de statuten: "De Stichting Nederlands Bijbelstudie Centrum stelt zich ten doel de kennis van de inhoud van de Bijbel, die zij beschouwt als God Woord, te verspreiden. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door getuigenis in woord en geschrift."

In de praktijk wordt dit gedaan door het houden van bijbelstudie-avonden, contactdagen, collegedagen en conferenties, met als vervolg de uitgave van de lezingen op audio-cd's en cassettes en de uitgave van brochures en deze circulaire. Financieel is het Nederlands Bijbelstudie Centrum in hoge mate afhankelijk van vrijwillige bijdragen.

Correspondentieadres
Benny Goodmanstraat 40
1311 RA Almere

telefoon (036) 53 62 976
telefax (036) 54 68 644

Internet
www.bijbelstudie.nl
info@bijbelstudie.nl

Giften
Postbank 5567669
Rabobank 308747046

ten name van
Nederlands Bijbelstudie Centrum
Bolsward