



Nederlands Bijbelstudie Circulaire

19e jaargang nummer 2

juli 2009

Geloof u in Jezus Christus?

door Albert Ramaker, ca. 1948

Wanneer wij zo het drukke, woelende leven aanschouwen, waarin wij ons dag aan dag voortbewegen, dan vragen wij onszelf wel eens af: "Welke waarde heeft dit alles?"

Daarom willen we eens een ogenblik rustig deze vraag met elkander behandelen zoals die hierboven reeds is gesteld: Geloof u in Christus Jezus? Voor hen die eerlijk en oprecht deze zaak onder de ogen willen zien, willen we in het kort deze dingen duidelijk maken.

In de eerste plaats: Vergeet een ogenblik alles wat u omringt en stel u in het Licht van het eeuwige woord van God. Dan zal Hij door Zijn Geest uw ogen ook verlichten "opdat gij zien moogt". ^{Op.3:18}

Wij hebben, om dit alles te bespreken, slechts één gids, en die is ook zeker en veilig: De Bijbel, het geïnspireerde woord van God.

Vooreerst willen we dan aantonen, dat het persoonlijk geloof in Jezus Christus absoluut noodzakelijk is en waarom. Als de Apostel Paulus in Athene de Grieken predikt, spreekt hij door de Geest:

"De God, die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde de Heer des Hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt, en wordt ook van mensenheden niet gediend, als iets behoevende, alzo Hij Zelf allen het leven en de adem en alle dingen geeft. En Hij heeft uit één bloede het ganse mensdom gemaakt..... opdat zij Hem zouden zoeken..... Deze God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren." ^{Hand.17:24-30}

Dat is in korte woorden de Boodschap die tot alle mensen komt. Ook tot u die dit leest, wie u ook bent.

God, die ons geschapen heeft en nog dagelijks door Zijn zegeningen het leven geeft, moest eigenlijk als zodanig ook door alle schepselen worden geëerd en geprezen.

Doch helaas, daar waar God ons alles schenken wil, kiest de mens, als hij gesteld wordt voor de keuze, niet God, doch de Satan tot zijn heer en meester.

Daarom zegt de Schrift ook dat alles onder de macht der zonde ligt en alle mensen God haten. ^{Rom.3:9-20}

Wij zijn in Adam allen gestorven en voor eeuwig verloren, ^{Rom.5:12} maar Gode zij dank, er is een weg ter behoudenis, er is een mogelijkheid om uit de dood over te gaan in het leven ^{1Joh.3:14; Joh.5:24} en zo gered te worden uit onze verloren toestand.

Wij zijn verloren en moeten gered. Dan vraagt het hart: "Wat moet ik doen om gered te worden?" Uit Gods woord mogen wij u dan antwoorden: "Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden"! ^{Hand.16:30, 31}

De schuld, die scheiding maakt tussen God en ons is ontzettend groot, maar dit is de weg om weer tot Hem te komen: geloven in de Zaligmaker die Hij gezonden heeft, Jezus; Hij alleen.

O, mijn vriend en vriendin, is het al eens tot u doorgedrongen dat Jezus Zelf met verlangen wacht op u, of u geloven wilt? Hij stond daar eens, met uitgebreide armen, en riep het uit: "Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven." ^{Mat.11:28}

Ook nu is Hij nog die Heiland, God zelf heeft ons in Hem Zijn genade betoond, door deze éne weg.

In Christus.

Daar zijn geen andere wegen dan deze éne: Geloof in Christus.

Ja, we horen het de mensen zo dikwijls zeggen: "Ja, ik geloof wel, maar de Bijbel en dat Evangelie, och dat komt zo nauw niet." Ja, u gelooft, maar alleen het geloof in Christus is het eeuwige leven. Daarom wordt nu aan alle mensen alom gepredikt, dat zij zich bekeren. ^{Hand.17:30}

Scherp komt het bij de prediking van het Woord naar voren, dat dit slechts de enige weg is. Jezus zelf sprak immers: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij." ^{Joh.14:6} Hij zelf is de enige weg. "Want er is ook onder de Hemel geen andere Naam gegeven door welke wij zalig moeten worden," dan de naam van Jezus Christus. ^{Hand.4:12}

Daar is op aarde niet één kerk, hoe groot en machtig ook, die u kan zalig maken. Niet één leer of dogma is er dat u kan zalig maken. Doch één Heiland is er die de Zaligmaker is. Aan die Heiland hebben we voldoende, voor tijd en eeuwigheid.

Hoe is dat nu mogelijk dat in Christus de Zaligheid is?

Genade is het, anders niet. Wij worden "om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is". ^{Rom.3:24, Ef.2:8}

"Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hope des eeuwigen levens." ^{Tit.3:7}

De straf die wij verdienden, heeft Hij op zich genomen, onze schuld heeft Hij gedragen. Gods toorn over de zonde was op Hem die aan het kruis op Golgotha in onze plaats stierf.

Hij is nu een "verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde der gehele wereld." ^{1Joh.2:2}

Duidelijk heeft God zelf in Zijn Woord ons deze dingen aangezegd. Wij zien dan ook: "De rechtvaardigheid Gods, die door het geloof van Christus is, komt tot allen (zonder onderscheid, tot allen) en over allen die geloven." ^{Rom.3:22}

De verzoening is voor allen teweeggebracht en komt dan ook als zodanig tot allen. Doch slechts zij hebben er deel aan die geloven; zij komt over allen die geloven. Geloof in Hem die uw verzoening is. De ernst van dit alles zien we dan ook in deze woorden: "Want God was in Christus, de wereld met Zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden u van Christus wege: Laat u met God verzoenen." ^{2Kor.5:19, 20}

De verzoening is voor allen bewerkt; God heeft deze verzoening aangenomen en bezegeld door de opstanding van Christus uit de doden. Hij eist nu echter van ons dat wij door het geloof

deze verzoening aannemen.

Dat is dus de enige weg, geen andere is ons gegeven. Daarom sprak de Heiland zelf ook: "Die in Mij gelooft heeft het eeuwige leven." ^{Joh.6:47}

Hij zelf is het leven, daarom lezen we ook: "Die de Zoon heeft, die heeft het leven, die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet." ^{1Joh.5:12} Hij is de gave die van God uit de hemel is gegeven. ^{Rom.6:23}

Dit heil is ons dan zo in Christus geschonken. Gods genade is ook voor u. De beslissing is echter: Neemt u dit Heil aan? Wilt u geloven in Christus, die ook uw verzoening en leven is? Dat geloof in Christus Jezus is absoluut noodzakelijk.

Hoe ernstig de prediking van deze Boodschap is, zullen we steeds meer zien, als we verder beschouwen wat de vrucht is van dat geloof en welke waarde het heeft voor tijd en eeuwigheid.

De scheiding tussen God en de mens is het gevolg van de zonde. Maar Gods Zoon heeft de zonde weggedragen aan het kruis en daarom mogen we nu weer tot Gods troon naderen.

Wij hebben reeds gezien dat Christus de weg is die tot het leven leidt. De weg naar het Vaderhart en Vaderhuis. Hij die voor u en mij op aarde kwam heeft de poort der genade ontsloten.

Welke gevolgen heeft dat, wanneer een mens die in macht en strijd is gezeten, weer tot God mag gaan?

Rust, vrede, hoop en blijdschap.

*Hoort gij niet den kreet uws harten:
Waar vind ik rust en vrede op aard,
Heling voor der ziele smarten,
Iets geheel mijn liefde waard?
't Aardse kan die kreet niet stillen,
Noch der wereld schoonst genot:
't Harte zoekt vergeefs naar ruste,
Tot het die ruste vindt in God.*

Ja, naar die rust dorst ook uw harte. Slechts één plaats is er waar die rust te vinden is: aan de voeten van Jezus, uw Heiland. Rust en vrede in alles en ten allen tijde, dat is één der grootste zegeningen die ons in het geloof zijn gegeven. Hoe heerlijk die rust te mogen genieten, de rust des geloofs. In onze rusteloze dagen is het bovenal zo goed deze rust te kennen. Waar alles om ons heen op elk terrein heen en weer rent, staan Gods kinderen door het geloof vast op de Rots der eeuwen, ook te midden van storm en nacht.

De kunstenaar heeft het zo schoon uitgebeeld, als hij op het doek bracht: De zee in al haar woede en geweld, in de bruisende golven een kleine rots, daarop een enkele boom, hoog boven in haar takken een kleine nachtegaal, die met zijn kopje ten hemel geheven zijn lied zingt, juichende boven alles uit wat om hem heen woelt en bruist. In dit lied dat daar ten hemel klinkt beluisteren we de rust der eeuwigheid.

Dat is het beeld van de mens die leeft uit het geloof van Christus Jezus.

Een der laatste woorden van de Heiland, voor Hij ging om te lijden en te sterven voor u en voor mij, waren toch ook: "Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef ik u." ^{Joh.14:27}

Hij droeg onze schuld en zonde, "de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem en door Zijn striemen zijn wij genezen." ^{Jes.53:5}

Dat deze vrede en rust ons deel is geworden, is een gevolg daarvan dat God ons nadat wij geloven bezegelt met de Heilige Geest. ^{Ef.1:13; 2Kor.1:22}

Dat is het eeuwige leven dat Hij ons geeft.

In zoverre wij nu de Heer toelaten om door Zijn Geest in ons te leven en Zijn werk te doen, in zoverre zal ook die rust en vrede ons leven vervullen. Wat een verandering zou dat in uw leven teweegbrengen, wanneer die rust vanaf dit ogenblik ook uw deel was! Hoe spoedig zou uw omgeving bemerken dat u bent veranderd. Die rust en vrede wil God ook u geven wanneer u in Hem gelooft. Wij zagen ook hier weer dat God het is die in ons werkt; wij moeten Hem slechts plaats en gelegenheid geven om te werken.

Dan is er nog meer, dat de Heer ons geven wil: hoop en blijdschap. Ook de wereld biedt haar "vreugde" u aan. Dat is echter geen vreugde; de dienst der zonde kan ook nooit blijdschap geven. Nee, alleen door het geloof in Christus kunt u vreugde en blijdschap ontvangen.

Voor tijd en eeuwigheid verzekerd, dat is toch wel een reden om blij te

zijn en met een hart vol vreugde onze weg te gaan. Eens in schuld en vloek voor God verloren, nu herboren tot de zaligheid. Geen hoop en geen uitzicht, dat was voor ons elke nieuwe dag die we aanschouwden. Terwijl we nu leven in de zekerheid "dat niets ons kan scheiden van de Liefde Gods in Christus Jezus". ^{Rom.8:37}

Vanaf dat ogenblik dat u gelooft in Christus, is het God Zelf die u dag aan dag verder leidt tot Zijn glorie en heerlijkheid.

Reeds voor dit leven is het al zo heerlijk om Gods kind te zijn, daarboven heeft God ook voor de eeuwigheid in de hemel ons erfgenamen gemaakt. Kinderen Gods en dus ook erfgenamen met Christus, ^{Rom.8:17} en welk een erfenis? Onverderfelijk, onbevlekkelijk en onverwelkelijk, een erfenis, die in de Hemel bewaard wordt voor u. ^{1Pet.1:4}

Dat is iets van Gods Heerlijkheid die Hij geeft aan een ieder, die in Hem gelooft.

Als u dan zo uzelf ziet in uw schuld en verlorenheid, als u door het woord van de Heer komt te staan in het ontdekkende licht van de Heilige Geest en daar uw eigen leven mocht zien in al haar armoede en verlatenheid, dan bid ik van God dat u in tranen uitbarst en aan de voet van het kruis van Jezus, uw Heiland, (hoort u het? Uw Heiland!) neerzinkt en u in geloof aan Hem overgeeft.

Als u deze klanken van het Evangelie hoort en leest, zal de keuze u nog

moeilijk vallen, wanneer u, tegenover de verlorenheid van uw leven, de rijkdom van Gods genade stelt? Zijn rust, vrede en blijdschap wil Hij u geven, in de plaats van hopeloosheid en twijfel. Nooit zult u iets van deze dingen kunnen begrijpen, maar neem het dan toch onbegrepen aan. Geef u in geloof aan Hem die ook uw Heiland wil zijn.

Deze woorden zijn in diepe ernst tot u gekomen en het is volkomen noodzakelijk dat u er uw aandacht aan schenkt. Kniel dan nu, op dit ogenblik, neer en bid God dat Hij zich ook aan u zal openbaren. Bedenkt het:

*Daar is niemand weggezonden,
Die om schuldvergeving bad,
Daar heeft ieder heil gevonden,
Alles wat hij nodig had.
Kom, o, kom met al uw noden,
Vrede wordt u aangeboden.
Vlucht dan, eer gij sterven moet,
Met uw zonden aan Jezus' voet.*

Dan gaat u met ons die weg des vredes, ^{Rom.3:17} door de zee van de tijd, naar de eeuwige heerlijkheid in Gods nabijheid.

Ziehier, wat God ons aanbiedt en welk een zaligheid Hij heeft bereid. Laat ons dan ook acht geven op alles wat de Heer ons heeft verkondigd, want "hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht geven, die verkondigd is geworden door de Heer en is bevestigd geworden door hen die het van Hem gehoord hebben." ^{Heb.2:3}

Indien wij deze zaligheid verachten, hoe zullen wij dan ontkomen? God wil ons zaligmaken. Verwerpen wij Hem echter, dan zal Zijn toorn op ons rusten. Een schrikkelijk oordeel, het eeuwig verderf van voor Gods aangezicht ^{2Thes.1:8, 9}

Nu komt Hij tot ons, Hij bidt en smeekt nu nog: O, neem toch Mijn Liefde aan. ^{1Joh.4:16}

God schonk Zijn Zoon om ons te redden. Toen Hij in die donkere nacht in Bethlehem werd geboren zongen de Engelen: Eere zij God in de hoogste Hemelen, Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. ^{Luk.2:14}

Hij heeft gedachten des Vredes, ^{Jes.29:11} omdat God in u, o mens, wie gij zijt, een welbehagen heeft, kwam Jezus om u te redden.

Dat is Zijn liefde; geloof in Hem en gij zult die liefde ervaren. Neemt u die liefde niet aan, nu God zelf u roept met deze ernstige woorden? Verwerpt u Hem terwijl u weet dat u Hem nodig hebt voor tijd en eeuwigheid?

U moet misschien veel loslaten, ja alles overgeven; doet u het niet, dan kunt u geen andere toekomst verwachten dan voor eeuwig verloren te zijn. ^{2Thes.2:10}

Doch wij bidden u, uit het diepst van ons hart: geloof met ons in Christus Jezus en u hebt het eeuwige leven.

God wacht op uw antwoord. Kniel dan neer en geef u zoals u bent, dan zal er vreugde zijn in uw hart, vreugde in de hemel over de zondaar die tot het geloof kwam ^{Luk.15:7, 10} en vreugde

bij Gods kinderen om u heen dat u met ons die weg wilt gaan naar de eeuwige heerlijkheid met God.

Buig u terneer aan de voeten van Jezus en geef u in geloof aan Hem over; Hij zal u tot in eeuwigheid tot Zijn kind aannemen en uw naam schrijven in het boek des levens voor God. Dan kunt u ook zingen met uw ganse hart:

*'k Ben in Gods genâ geborgen
'k Bid Haar wegen dankend aan.
Al mijn zonden, al mijn zorgen
Zijn door Hem te niet gedaan.*

OVERWINNING

"Gode zij dank, die ons ten allen tijd doet triomferen in Christus." ^{2Kor.2:14}

Waar wij hierboven gesproken hebben over de vraag: "Geloof u in Christus Jezus?", willen we nu een ogenblik onze aandacht vestigen op: "Het leven uit het geloof."

Voorop gesteld wordt, dat u op de vraag: Geloof u? een bevestigend antwoord kunt geven.

Wanneer u gehoor hebt gegeven aan de roepstem van de Heiland "Komt tot mij", hebt u toch naar Zijn belofte het eeuwige leven uit Zijn hand ontvangen?

Groot is de Liefde van Jezus, als Hij daar staat met uitgebreide armen en aan allen toeroept: "Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven" ^{Mat.11:28}

Hoevelen zijn er die Hem als hun Heiland hebben aangenomen en toch niet de rust en vrede kennen die Jezus geven wil aan ieder die tot Hem komt.

Wat kan daarvan de reden zijn? Geeft de Heer Zijn belofte en vervult Hij die dan niet?

Ja, God houdt Zijn woord tot in der eeuwigheid. Zijn rijkdommen die Hij in Christus de wereld heeft gegeven, liggen klaar voor ieder, die in stil geloofsvertrouwen zich volkomen aan Hem toevertrouwt en zich geheel en al, geest, ziel en lichaam, aan Christus overgeeft.

Het volle heil in Christus is voor ieder, ook voor u. Hij is het die u heeft verlost van de schuld der zonde; Hij is het ook die u verlost van de macht der zonde. Niet dat God u kracht schenkt om de zonde te bestrijden, dat doet Hij niet en behoeft ook niet omdat u de zonde niet kunt bestrijden, ook niet in Gods kracht. Telkens als u dit toch probeert zal het u niets anders dan mislukking en nederlaag brengen.

Wij zijn der zonde gestorven. ^{Rom.6:2,10}
"Gij zijt gestorven en uw leven is met Christus in God verborgen" ^{Kol.3:3}
Juist daardoor is het heil in Christus volkomen, dat Hij die voor u stierf in uw plaats, nu ook in uw plaats voor u leeft.

Christus ons leven.

Hoe is dat nu mogelijk? Kan een mens die in Christus gelooft in een staat van zondeloosheid leven? Nee, nooit kan iemand dat uit Gods Woord opmaken, zonder het te vervalsen.

Laat ons daarom de Heilige Schrift zelf laten spreken en God zal door Zijn Geest ons verlichten, opdat wij

deze dingen duidelijk leren zien en zo weten wat de wil van God is.

"Wij zijn dan met Hem begraven, door de doop in Zijn dood." ^{Rom.6:4}

Met Christus gestorven en begraven. Toen Hij daar, bloedend uit vele wonden aan Golgotha's kruis hing, daar leed en stierf, is onze oude mens met Hem gestorven, hoe wonderlijk en onbegrijpelijk het ook is, het is zo, en niet anders. Niet omdat wij dat zeggen of de dogmatiek ons dat leert, maar omdat God het in Zijn Woord ons verkondigt. "Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik maar Christus leeft in mij." ^{Gal.2:20}

Ook al kunnen we van dit alles niets begrijpen, toch mogen we deze heerlijke waarheid in geloof aanvaarden. Gods Evangelie heeft slechts één oorsprong: Zijn genade. Eén prijs kan slechts de schuld der zonde betalen, de dood; Christus heeft door één offerande genoegdoening gedaan. ^{Heb.10:14}

Hij is voor allen gestorven, zo zijn wij met Hem gestorven. ^{2Kor.5:15} De prijs is betaald, God ziet ons dus nu, als in Christus gestorven. Dat oude leven dat niets anders kan dan zondigen, is dood voor God, laat het dan toch ook voor ons dood zijn.

Daartoe zijn we dus in Hem gestorven, opdat het oude teniet gedaan zou worden.

"Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem leven." ^{Rom.6:8}

De grond van dat nieuwe leven, dat nu in ons is gelegd, is de Opstanding van Christus. "God heeft naar Zijn

grote barmhartigheid ons wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Christus." ^{1Pet.1:3}

"Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode." ^{Rom.6:10}

Juist omdat onze oude mens in Zijn dood begraven is, zijn we ook met Hem uit de doden opgestaan, om met Hem in nieuwhed des levens te wandelen. ^{Rom.6:4}

Geliefden, gelooft u dat u in Christus bent gestorven? Geloof dan ook dat u met Hem bent opgestaan en Hij nu uw leven is. "Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onze Heer." ^{Rom.6:11}

Wij leven door het geloof en uit het geloof. O, kind van God, leef dan in het geloof dat uw oude "ik" een lijk is, dat in de dood van Christus is begraven; geloof, dat Christus nu in u leeft. Dat nieuwe leven dat God heeft verwekt is met Christus uit de doden opgestaan.

De Heer knapt uw oude leven niet een beetje op, maar schept in u een nieuw leven. Die in Christus is, die is een nieuw schepsel. ^{2Kor.5:17}

"Gij die wedergeboren zijt, door het levend en eeuwig blijvend woord van God." ^{1Pet.1:23}

Dan wordt het ons duidelijk als we lezen: "Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten." ^{Ef.5:14}

Ontwaken, dat is het begin, doch ontwaakt zijnde moeten wij ook opstaan

uit de doden en dan zal, naar Zijn Woord, Christus over ons lichten, door Zijn woord en Geest. Gods Woord is het licht op ons pad, ^{Ps.119:105} doch dat licht kan ons niet omschijnen, zolang we nog niet uit de doden zijn opgestaan. Dat is dan ook de enige weg, waardoor ons deze dingen duidelijk kunnen worden.

"Zoekt in het boek des Heeren en leest." ^{Jes.34:16} God heeft ons Zijn woord gegeven, opdat wij daaruit leven zouden. Het leven Gods is daarom ook alleen door het Woord. Uit dat woord zijn wij in Christus tot een nieuwe schepping herboren. Dat alles is ons in Christus bereid. Toch vermaant de Heer ons dat wij moeten afleggen dat oude, dat met Christus is gekruist en gestorven, en aandoen de nieuwe mens die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. ^{Ef.4:22; Kol.2:20-3:11}

Afleggen en aandoen

Omdat onze oude mens dood is, kunnen we hem afleggen. Laat het Woord van de Heer tot ons spreken, waarin Hij ons deze heerlijke dingen zo duidelijk heeft aangezegd.

Leg dan af die oude mens, want God heeft ons in staat gesteld om dat te doen, doordat wij met Christus zijn gestorven. Onze gerechtigheid is als een wegwerpelijke kleed, ^{Jes.64:6} dat niet waard is dat wij het nog langer vasthouden, juist omdat God ons niet alleen ontdoet van 't oude, maar ook dat nieuwe ons schenkt: de Rechtvaardig-

heid die door het geloof van Christus Jezus is. ^{Rom.3:22}
Doch evenals wij van onze zijde dat oude moeten afleggen, moeten we het nieuwe aandoen.

Hoe moeten wij nu dat nieuwe leven aannemen? Dan vraag ik u: Hoe hebt u Jezus aangenomen toen u Hem mocht zien als uw Heiland? Eenvoudig in geloof hebt u zich aan Hem overgegeven. Welnu, ook zo kunt u nu dat volle heil aannemen. In absolute overgave u geven aan Hem, die uw leven wil leven. Hoewel God niet heeft bedoeld, dat wij twee stappen zouden doen, is het bij velen toch zo, dat zij bekeerd zijn, getrokken uit de macht der duisternis tot Zijn wonderbaar licht, en niet in dat licht als kinderen des lichts wandelen.

Wanneer onze overgave in het geloof een volkomen overgave is, dan zal Hij door Zijn Woord en Geest ons dag aan dag verder leiden op de weg des Levens.

Naarmate wij dan ook onze positie, die wij in Christus bekleden, erkennen, zullen we Zijn leven in ons ook ervaren. Als wij ons dan zo in absolute overgave aan de Heer geven, zal Hij ook ons schenken, "verlichte ogen des verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn roeping en de rijkdom der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen." ^{EF.1:18} Dan leven wij niet meer, maar leeft Hij, dan spreken wij niet meer, maar spreekt Hij. ^{Gal.2:20}

De enige weg die voert naar dit leven der overwinning is dus: Hem toe te laten in ons te leven.

In Christus blijven.

Wij zagen reeds dat dat nieuwe leven door het Woord uit God geboren is. Het is dus Goddelijk leven. Als wij dit zo zien, kunnen we dadelijk verstaan, dat wij dat leven dan ook niet zelf tot openbaring kunnen brengen, doch dat de Heer dat in ons moet doen.

Zo worden we dan weer naar Gods Woord teruggebracht. In Fil. 2:12 vinden we: "werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven, want het is God, die in u werkt, beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen." Deze woorden zijn niet gericht tot hen die nog buiten het geloof staan, maar tot de Heiligen in Christus. Werkt uws zelfs zaligheid, omdat God in u werkt. Het is dus duidelijk, dat wat God in ons werkt, door ons moet worden uitgewerkt.

Dat is het, wat wij moeten doen: Christus in ons leven moeten we plaats geven, om zich in ons uit te leven. Niets te doen, dan te geloven dat Hij alles doet. Dan zal onze levensopenbaring naar Gods wil zijn. God ziet ons in Christus, in Hem levend gemaakt. Hoe is dat nu mogelijk?

We kunnen dat duidelijk zien, wanneer wij het verlossingswerk van Christus in 't geheel overzien.

Jezus leefde, leed en stierf, om ons met God te verzoenen. ^{2Kor.5:19}

Hij is uit de doden opgestaan opdat wij met Hem en Hij in ons zou leven. ^{1Pet.1:3}

Hij voer ten hemel om daar voor de troon des Vaders voor ons te leven. ^{Kol.3:1-3}

Daarom weten we, dat wij die in onszelf voor eeuwig voor God verloren zijn, in Christus volmaakt zijn, omdat de Heer ons Zijn leven toerekent en dat leven dat Hij daar leeft voor de troon des Vaders, is een leven in volmaakte rechtvaardigheid en heiligheid, daar kunnen we van verzekerd zijn.

Zo kunnen we het ook verstaan dat we met Christus in de hemel zijn gezet. ^{Ef.2:6} Daar wordt dus door Hem ons leven geleefd, in het heiligdom voor God.

O, kind van God, wanneer u de volheid van dat heil aanschouwt, kan het niet anders of de rust en vrede die de Heiland belooft aan ieder die tot Hem komt zal uw leven doorstromen en de jubel des geloofs in uw ziel doen geboren worden.

Naarmate wij nu leven in die verzekerdheid, zal ook onze dagelijkse wandel dat leven van Christus openbaren. Van dag tot dag ^{2Kor.4:16} worden wij dan naar Zijn beeld en gelijkenis, ^{Rom.8:29} van heerlijkheid tot heerlijkheid veranderd. ^{2Kor.3:18}

Wij hebben getracht u in Gods Woord één en ander van dit leven der overwinning duidelijk te maken. In de zekerheid dat de Heer zelf diep in uw hart deze woorden zal vastleggen, mogen wij ze als Zijn Boodschap brengen.

Mijn broeder of zuster, geef u dan met nieuw vertrouwen aan uw Heiland over en bidt Hem in diepe afhankelijkheid, dat Hij ook in u zich uitleve.

In gebrekkige woorden is het u hier aangezegd; de diepte van Gods genade kan altijd beter beleefd dan besproken worden.

Dat leven is een heerlijk leven, omdat wij alle nood en zorgen, moeite en smart ook daar mogen brengen, waar we in Gods nabijheid komen. Het komt er alleen op aan of u sterven wilt; dit leven kost ons zelf.

Nu weet ik wel dat er moeilijkheden zijn, maar als we ze goed beschouwen, worden die zo klein dat het geen hinderingen meer kunnen wezen. Laat ons dan afleggen alle last en begeerlijkheid, ^{Heb.12:1} want er kunnen kleine dingen zijn, die een grote macht en invloed op ons geloofsleven uitoefenen. Wij moeten ons leven geheel op God instellen, onze ziel moet geheel op Hem afgestemd. Doordat ons wezen volkomen op Hem is geconcentreerd, zijn we in Zijn heerlijkheid verbonden en kan Hij zo in ons leven.

Maak een keuze

Nu is echter de grote vraag: Hoe u nu staat tegenover deze ernstige boodschap die uit het Woord des Heeren tot u is gebracht.

We kunnen deze dingen heel goed weten en er toch geen deel aan hebben. God heeft ons duidelijk de weg aangewezen die tot dit leven der volheid leidt. Wie u ook bent, in dit ogenblik komt de vraag tot u: Wilt u deze weg gaan? Een ieder die gelooft in Christus Jezus, kan dit leven deelachtig worden, ja, moet het leren kennen.

O, kind van God, hoe zwak u uzelf ook ziet, uw Heiland, die eens voor u stierf en nu voor u leeft is machtig. Twijfel vrij aan u zelf, maar twijfel nooit aan Hem, die sprak: "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde..... ziet Ik ben met u." ^{Mat.28:18, 20}

Hoeveel gelovigen zijn er niet, die elke nieuwe dag beginnen met het verlangen en voornemen om naar Gods wil te leven en Hem dan ook om kracht bidden het kwade te overwinnen en als ze dan 's avonds weer aan de voeten van de Heiland neerknieten, moeten ze weer erkennen: het was niets dan mislukking en nederlaag, geen vrede en geen blijdschap. Geliefde, is dit ook uw ervaring?

Dank God, ook voor u heeft Hij meer. Hoe komt het dan dat Hij niet meer voor u is? De oorzaak ligt daarin dat u het nog steeds zelf hebt willen doen, terwijl Gods Woord ons zegt dat Hij het wil doen door Zijn Géést. Jezus zegt: Ik geef u rust, als u slechts rusten wilt in Mij. Zwoeg en tob dan nu niet langer, maar buig u voor Hem en rust in Zijn armen. Hij draagt u door tijd en eeuwigheid.

*Laat u leiden, laat u dragen.
O, mijn hart en wees slechts stil.*

Geef u dan in volkomen overgave aan Hem, zoals op dat ogenblik dat u Hem zag als het Lam, dat ook uw zonden droeg.

Dank Hem dat Hij u niet alleen vrijkocht en verzoende, maar ook in uw dagelijks leven zich wil openbaren in Zijn heerlijkheid en glorie. Niet u

moet Zijn heerlijkheid uitdragen, maar Hij moet zichzelf openbaren in u, doch u moet Hem daarvoor de plaats geven, dat in u te doen. U die gelooft in Christus, God heeft u als een vat der barmhartigheid toebereid tot heerlijkheid. ^{Rom.9:23} Wij moeten ons echter ook als een ledig vat ter Zijner beschikking stellen. ^{2Tim.2:21}

Er zijn ook in het leven van Gods kinderen nog zovele dingen die het hart vervullen en daar de plaats innemen, die aan de Heilige Geest toekomt.

Daarom moet alles wat Hem hindert of in de weg staat worden uitgeleverd. Gods beloften zijn voor allen gelijk. Laat ons dan met deze woorden in de stilte keren en voor het aangezicht van de Heer deze dingen duidelijk zien door en in Zijn Woord, dat Hij ons gaf. Evenals God verlangend is, om u het eeuwige leven te geven, is het ook Zijn verlangen dat leven in u openbaar te maken. Geen woorden kunnen uitspreken, hoe groot die rijkdom van Zijn heerlijkheid is die Hij in ons wil betonen.

Laat de vijand u nu niet wijs maken, dat dit niet voor u is. Daar is bij God geen aanneming des persoons. ^{Rom.2:11,}

^{etc.} Niemand is hiervan buitengesloten. Dit "Christus-leven" is een heerlijk leven, maar het kost onszelf: Ik ben gestorven, Christus leeft. ^{Gal.2:20}

Gij Heer alles, niets voor mij. Geef u dan zo in kinderlijk geloofsvertrouwen over aan Hem die u redde uit de dood en u nu het leven geeft.

"Ik ben gekomen, opdat zij het leven en overvloed hebben." ^{Joh.10:10}

Radio Bijbelschool

Het programma Radio Bijbelschool is te beluisteren bij de
Loco Media Groep

iedere donderdag van 21:00uur tot 22:00uur

Spreker: Ab Klein Haneveld; Presentator: Jos Alders

In de omgeving van Oldebroek via de kabel op 93.1

Voor de hele Noordoost Veluwe en de wijde omgeving van Oldebroek, de FM
band 107.2 en 107.6

Wereldwijd via www.locomediagroep.nl of www.locourant.nl

Vragen of opmerkingen: radiobijbelschool@hetnet.nl

Onderwerp conferentie Wuppertal:Alzo ook op de aarde.

Voor hemel en aarde bestaat er een plan
Voor ons in de Bijbel beschreven
Om heel het heelal met wat leeft aan één Man
Aan Christus de Heere te geven

De hemel is waar deze Zoon op de troon
Ter rechterhand Gods is gezeten
Hij tartte de dood en ontving daar Zijn loon
Beloofd door het woord der profeten

De aarde versmaadde tot heden Zijn kruis
In duisternis is zij gebleven
Maar ook deze aarde wordt eenmaal Zijn thuis
Als Licht ook beneden zal leven

Voor hemel en aarde bestaat er een plan
Gereed eer de eeuwen verschenen
Wij lezen en weten en spreken ervan
Tot hemel en aarde verénen

Het koninkrijk der hemelen van Christus onze Heer
Zal eenmaal nederdalen en als de sterren stralen
Daar is geen rouw noch leed

Het koninkrijk der hemelen van David en van God
Zal heel de schepping vullen en al de zijnen zullen
Zich hullen in Zijn kleed

De opstanding en herleving van Israël

door D. Jan Bruijn

radiotoespraak voor de N.C.R.V, 1 juli 1960

Schriftlezing: Ezechiël 37:1-14; Hosea 5:15-6:3

Misschien is bij U wel eens de vraag opgekomen: Zou God er wel echt zijn? Zouden wij het ons eigenlijk niet allemaal wijs maken? Er gebeuren in het leven en in de wereld soms zulke vreselijke dingen. We horen en we lezen in de kranten telkens van allerlei ongelukken. En als het in onze naaste omgeving komt, dan valt het ons op dat mensen, die wij niet missen kunnen, weggenomen worden en mensen, voor wie het heengaan een verlossing zou zijn, soms maar door moeten leven.

Mensen, die anderen tot zegen zijn, worden weggenomen.

Mensen, die hun omgeving soms tot last zijn, blijven maar voortleven. Mensen, waar iets goeds van uit gaat, haalt de Heer thuis.

Mensen, van wie het schijnt dat ze alleen maar een verkeerde invloed hebben, laat Hij hier steeds nog voortgaan. Als er werkelijk een God was, die Liefde is, zou het alles wel anders gaan..... Wij zouden het anders doen! ^{Jes.55:8, 9}

En nu zouden wij wel graag eens een bewijs hebben! Een bewijs, dat het toch echt waar is dat God Zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem voor ons allen heeft overgegeven. Dat de Heere Jezus is opgestaan en zit ter rechterhand des Vaders en dat Hij daar is om altijd voor ons te bidden.

Rom.8:32-34; Heb.7:25

Een bewijs dat God bestaat wilde Frederik de Grote ook hebben en hij vroeg het aan zijn hofprediker:

Zeg mij in weinig woorden een bewijs van het bestaan van God.

Het antwoord van de hofprediker was wel zeer kort: "Majesteit, de Joden!"

De Joden zijn Gods wondervolk!

Jer.31:35-37; Rom.11:1

De Duitse filosoof Hegel, heeft ervan gezegd: "Het is een donker, moeilijk probleem voor mij. Ik ben niet in staat het te begrijpen; het komt niet overeen met een van onze stambegrippen; het is een raadsel." Hij heeft dit gezegd omdat dit volk nog altijd bestaat, ondanks de verstrooiing; zij zijn niet ondergegaan door vervolging; niet verdwenen door assimilatie; ze zijn niet opgegaan in de volkeren waaronder zij hebben verkeerd.

Hosea heeft dat dan ook geprofeteerd: "Want vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder koning en zonder vorst, en zonder offer en zonder opgericht beeld, zonder efod of terafim. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en de Heere, hun God, zoeken, en David, hun koning, en bevende komen tot de Heere en tot zijn heil, in de dagen der toekomst." ^{Hos.3:4,5} En de Jonathan-targum, een verklaring van de Joden zelf, is het er over eens dat met "David, hun koning" de Messias wordt bedoeld.

De Joden zijn blijven bestaan omdat God nog een plan met hen heeft. Maar in Ezechiël 37 schildert de Heer, in een visioen hun geestelijke toestand als die van dorre doodsbeenderen, en hun verstrooiing als de verspreiding van dorre doodsbeenderen, die helemaal plat, uit elkander, liggen in een groot dal.

Hoe komen zij in een dergelijke dorre, doodse toestand?

Van de bekeerde heidenen in Efeze zegt God door de dienst van Paulus, dat zij dood waren door hun overtredingen en zonden. ^{Ef.2:1,5} Maar, schrijft hij, God heeft hen levend gemaakt met Christus, Hij heeft hen mede opgewekt met Christus. ^{Ef.2:5,6}

Het Joodse volk is in de toestand van dorre doodsbeenderen geraakt, doordat het de prediking van de apostelen heeft afgewezen. ^{1Pet.1:18} De prediking, dat de Heere Jezus niet alleen gestorven is aan het kruis van Golgotha

voor de zonden van het volk, maar ook is opgestaan en dat Hij klaar stond om te komen als het volk Hem aannam. Dan zouden de tijden van verkwikking aanbreken! Zo heeft Petrus het gezegd. ^{Hand.3:19-23}

Maar zij hebben het niet gehoord, zij hebben die prediking niet aanvaard en het boek der Handelingen is er vol van, dat het volk als zodanig, die prediking afwees. ^{Hand.7:51}

Toen Paulus te Rome gevangen zat, ^{Hand.28:16,23} kwamen de Joden daar bij hem en hij zei tot hen: omdat gij niet luistert wordt het heil Gods tot de volkeren gezonden. ^{Hand.28:28}

In die dode toestand zijn zij in deze tijd nog en in die toestand zien wij ze optrekken naar het beloofde land.

Ezechiël toont ons in zijn visioen duidelijk dat er eerst een politiek herstel is, een herstel van het volk als volk, met een eigen staat, daarna een geestelijk herleven als God Zijn Geest in hen zal geven. Zo werd het ook geprofeteerd door de profeet Zacharia: "Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene." ^{Zach.12:10}

Waarom zal het volk Israël tranen storten als het zijn Messias zien zal?

Omdat zij in Hem een bekende zullen herkennen. Ze zullen herkennen Hem, Die doorboorde handen en een doorboorde zijde heeft. En als zij Hem dan zo zullen zien, zullen zij Hem aannemen, in Hem geloven.

Is het zo, dat de boodschap van het evangelie in onze tijd is: Niet zien en toch geloven, straks zal het voor Israël zijn: Zien en dan tot geloof komen. Zoals het eens was met Thomas, die er niet bij was toen de Heere Jezus op de opstandingsdag in het midden van Zijn discipelen kwam en niet wilde geloven dat de Heer waarlijk was opgestaan. Maar een week later kwam de Heer weer in het midden van de Zijnen en zei tegen Thomas: Thomas, kom maar hier en leg uw hand in Mijn zijde..... En Thomas, wees niet ongelovig, maar gelovig! Toen behoefde Thomas niet meer te tasten. Hij hoefde niet meer zijn hand in de zijde van de Heer Jezus te leggen: Thomas viel neder en aanbad..... en hij zeide: "mijn Heer en mijn God!" Joh.20:24-29

Waarom geloven de Joden als geheel niet in de Heere Jezus als hun Messias, terwijl voor ons gevoel de profetieën van het Oude Testament zo duidelijk naar Hem wijzen?

Omdat zij de profetieën over de lijdende Knecht des Heeren toepassen op het volk Israël, dat immers een messiaanse opdracht in de wereld te vervullen had en volgens de Bijbel nog vervullen zal!

De profeet Jesaja heeft immers gezegd: "Het volk dat Ik Mij geformeerd heb, zal mijn lof verkondigen." Jes.43:21

En het woord "zal" moeten wij hier opvatten als een gebiedende wijs. Elders zegt dezelfde profeet: "Gij zijt Mijn Knecht, Israël, in wien ik Mij zal verheerlijken." Jes.49:3 Als we zo de profetieën van het Oude Testament gaan lezen, en we lezen de profetieën van de lijdende Knecht des Heeren, en we denken aan het nameloze leed, dat in de loop der eeuwen over Israël gekomen is, en we hoeven zo ver niet terug te gaan, maar we denken aan de vreselijke ellende in de concentratiekampen en hoe zij daar eenvoudig afgemaakt zijn, dan kunnen we begrijpen dat zij Psalm 22 en Jesaja 53, waar de lijdende Knecht des Heeren ons wordt geschilderd, op zichzelf gaan toepassen.

Er is ook een sterk sprekende parallel tussen de levensgang van de Heere Jezus vanaf Zijn geboorte tot en met Zijn opstanding, ja, tot en met Zijn hemelvaart, en tussen de levensgang die God gaat met het volk Israël.

Bij de geboorte van de Heere Jezus haalt Mattheüs de profetie van Hosea aan uit hoofdstuk 11 vers 1: "En uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen." Mat.2:15 Maar als we Hosea er op naslaan, blijkt hij hier te schrijven over het volk Israël.

Bileam zei al: "Een volk dat alleen woont, en onder de natiën niet gerekend wordt", dat is Israël. Num.23:9

En zó, zijn ze blijven bestaan; en zó, zijn ze nu weer terug, op weg om terug te gaan naar Israël.

Voor twaalf jaar (1948) werd daar de onafhankelijke staat geproclameerd, maar geestelijk zijn ze nog in de toestand van de dorre doodsbeenderen, zoals Ezechiël ze heeft gezien.

Zij hebben leed geleden in de geschiedenis. Ze zijn vervolgd, ze zijn gemaakt tot de zondebok der wereld. Ze zijn veracht en van de mensen verlaten. En zouden wij ze begeren als leiders van het wereldbestel? Wij hielden ze voor geplaagden, door God geslagenen, verdrukten..... Is het wonder, dat zij Jesaja 53 op zichzelf als volk toepassen? En door hun val is het heil aan de heidenen gekomen! Rom.11:15 Terwijl er staat in Jesaja 53: "De straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem."

Maar, terwijl de Heere Jezus de straf en het lijden onderging waar Hij het niet had verdiend en het niet was om Zijn zonden; zoals de profeet Daniël ook zegt dat de Messias zou worden uitgeroeid, maar het zou niet voor Hemzelf zijn; Dan.9:26 is het zo, dat het volk Israël in al dat leed en in al die ellende gekomen is doordat het de eigen Zoon van God heeft verworpen, doordat het Hem niet aangenomen heeft. Deut.18:15-19

Maar de apostel Paulus schrijft: "Want indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun

aanneming anders wezen dan leven uit de doden." Rom.11:15

En hier komen wij bij het laatste deel van de parallel: ten derde dage werd de Heere Jezus opgewekt, stond Hij op uit het graf, en Hosea zegt ons dat de Heere belooft Israël ten derde dage te doen herleven! Hos.6:2

Voor ons, mensen, zijn de bijna tweeduizend jaren dat Israël uit zijn land verdreven is, een lange tijd. Voor God echter zijn duizend jaren als de dag van gisteren wanneer hij voorbijgegaan is en als een nachtwake. Ps.90:4 De apostel Petrus zegt: Bij de Heere is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. 2Pet.3:8

De morgenstond van het Godsrijk nadert! God heeft een plan met Israël en door dat volk nog met de gehele wereld! Jes.2:2-5

We behoeven niet bevreesd te zijn voor een spoedig wereldeinde, een ondergang door atoombommen en vreselijke wapenen. We mogen uitzien naar de ontplooiing van het Godsrijk, als Jezus komt! Want het herleven van Israël bepaalt ons er bij dat de volheid der heidenen straks binnen zal gaan en dat God weer met Israël een aanvang zal maken. Rom.11:25

Waarop wacht de geestelijke herleving van Israël?

Op de wegneming van de Gemeente, op de hemelvaart der Kerk: allen die de Heere Jezus nu toebehoren zal Hij eerst wegnemen. Dan komt een tijd van grote verdrukking, een tijd van

grote ellende. Het zal de tijd zijn waarvan de profeet Jeremia gezegd heeft: Dit is de tijd van Jakobs benauwdheid. ^{Jer.30:7} Het is de tijd waarvan de Heere Jezus heeft gezegd: Een grote verdrukking, die over de gehele wereld komen moet, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe, en ook nooit meer wezen zal. ^{Mat.24:21; Dan.12:1}

Een tijd van grote verdrukking. De profeet Hosea zegt het in hoofdstuk 12: "De Heere heeft een rechtsgeding met Juda." ^{Hos.12:3} Want zij zullen nog moeten zoeken naar hun God, naar de Heere. ^{Hos.3:5} Ze zullen nog de Heere Jezus, Gods eigen Zoon, moeten zoeken.

De Heere Jezus is weggegaan naar Zijn eigen plaats, zoals Hosea het gezegd heeft: "Ik zal heengaan, Ik wil wederkeren naar Mijn plaats." Maar Hij wacht tot dat moment, dat Israël zich schuldig zal gevoelen. ^{Hos.5:15}

Waarop wacht de geestelijke herleving van Israël?

Ik heb gezegd: Op de wegneming der Gemeente, de hemelvaart der Kerk. U zult zeggen: maar waar vinden we dat dan in de Bijbel? Welnu, de wegneming van de Gemeente vindt U op verschillende plaatsen in de brieven van Paulus, ^{1Thes.4; 1Kor.15} maar als Gods Geest thans op Israël zou komen, zou worden uitgestort, dan zouden de Joden worden ingelijfd in de Gemeente en daarmee hun speciale plaats onder de volkeren prijsgeven. Want in de Gemeente is noch Jood, noch Griek. ^{Gal.3:28; 1Kor.12:13}

Zoals echter de hemelvaart van de Heere Jezus voorafging aan de uitstorting van de Heilige Geest over de Gemeente, ^{Joh.16:7} zo zal ook de hemelvaart van de Gemeente voorafgaan aan de uitstorting van Gods Geest over Israël. Die uitstorting zal als het ware een nieuwe, een tweede uitgieting zijn. U kunt er van lezen in de profetieën van Zacharia en van Joël. ^{Zach.12:10; Joel 2:28-32; Jes.44:3} Die uitstorting zal plaats vinden in het laatste der dagen, die uitstorting zal de "spade regen" zijn, die het land besproeit. ^{Ez.36:27}

De levensgang van de Heere Jezus hier op aarde was: door lijden tot heerlijkheid. Het programma, dat God door de profeten heeft voorzien voor Israël, is een programma van lijden, maar, door lijden tot heerlijkheid.

We hebben er aan gedacht: het lijden van Israël is nog niet vol: Als het hen bang te moede is, ^{Hos.6:3} zullen zij de Heere zoeken! En het zal hen nog bang te moede worden in de tijd van Jakobs benauwdheid, in die grote verdrukking, waaraan wij ook gedacht hebben.

Ook voor de Christen gaat het leven door lijden tot heerlijkheid! Misschien hebt U een groot verlies geleden, een zwaar kruis te dragen. We hebben gelezen: „Hij verscheurt, maar Hij zal helen, Hij slaat, maar Hij zal verbinden." ^{Hos.6:1}

Verwacht het dan van Hem, Hij beschaamt niet!

Nu moogt U een Jood of een Christen zijn..... bent U met de Heere Jezus verbonden door de band van het geloof? Het geloof is niet het voor wáár houden van allerlei waarheden en dogma's. Het geloof is: U toevertrouwen aan Hem, aan Jezus. Aan Hem, Die opgestaan is. Aan Hem, Die zegt: "Ik leef en gij zult leven." ^{Joh.14:19} Aan Hem, Die opgestaan is en Zijn opstanding is de garantie voor de herleving van Israël, de garantie voor de opstanding van allen die in Hem ontslapen zijn! ^{1Kor.15:20-22} Ja, Zijn opstanding is de garantie dat ieder, die zich aan Hem toevertrouwt, een nieuw leven in zijn hart ontvangt en een opstandingsleven leven kan.

Want van nature zijn wij dood in de overtredingen en zonden. ^{Ef.2:1, 5} Van nature zijn wij als dorre doodsbeenderen, alle mensen zonder uitzondering! Maar als we Hem aannemen, Die gezegd heeft: "Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven", ^{Joh.11:25} dan zijn wij gered voor tijd en eeuwigheid; dan zijn wij veilig, dan mogen we ons aan Hem overgeven.

Wat is het grote struikelblok voor de Joden in onze dagen, als zij spreken met Christenen?

Is het niet dat wij geloven dat de Heere Jezus Gods eigen Zoon is? Mag ik

U dan, als ge een Jood zijt, herinneren aan Psalm 2, waar God zegt, de God van Israël: "Gij zijt Mijn Zoon, Ik heb U heden verwekt" ^{Ps.2:7} en "Kust de Zoon opdat Hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat. Want zeer licht ontbrandt Zijn toorn. Welzalig allen die bij Hem schuilen." ^{Ps.2:12} God heeft een plan met Israël en de toekomst van dat volk is groot en heerlijk: als Hij vanuit Jeruzalem zal regeren over de gehele aarde en als de Joden weer volkomen in Zijn dienst zullen staan en Zijn lof zullen verkondigen! ^{Zach.14:9}

Maar, als U de Heere Jezus niet toebehoort, hebt U geen enkele garantie dat U die toekomst, die heerlijkheid, al zou die misschien niet ver meer weg zijn, zult beleven. Er komt eerst een tijd van grote verdrukking, van grote ellende en oordelen over de aarde. ^{Op.6-19} We worden er aan herinnerd als we lezen van aardbevingen, als we denken aan oorlogen en geruchten van oorlogen. ^{Mat.24:2-14} Als U veilig zijn wilt, dan moet U nú tot Jezus komen, dan zult ge veilig zijn omdat Hij Uw hand neemt en Hij U veilig leiden wil; omdat Hij de Opgestane is en omdat Hij U vasthoudt, zelfs dóór dood en graf heen. God is er; Hij gaat door met Zijn Rijk. Jezus is Overwinnaar over de dood. Jezus leeft! Amen.

Agenda van Ab Klein Haneveld

ALKMAAR donderdag 1/15/29 okt,
12/26 nov, 10 dec; 19:45 uur;
"Delta", Oude Kanaaldijk 2,
Bijbelse Bedelingen

APELDOORN zondag 25 okt, 20 dec,
10:30 uur, P. Saenredamstr. 15

BEVERWIJK zondag 19 jul, 11 okt,
6 dec, 10:00 uur; B.H.K.-gebouw,
Groenelaan 74

BOLSWARD zondag 12 jul, 6 sep,
4 okt, 1/29 nov, 10:00 uur;
De brieven aan Thessalonica,
Ontmoetingscentrum Petra,
Burg. Praamsmalaan 18A,

BOLSWARD zaterdag 10 okt, 19
dec, 13 feb, 10 apr, 10:00 uur;
Ontmoetingscentrum Petra,
Burg. Praamsmalaan 18A
Nederlands Bijbelstudie College
Onderwerp 10 oktober:
De 70-ste week in het N.T.

DRACHTEN donderdag 8/22 okt,
5/19 nov, 3/17 dec, 20:00 uur;
Rode Kruis gebouw,
De Geeuw 31; Samuel en zijn tijd

DRACHTEN zondag 13 sep,
10:00 uur, Rode Kruis gebouw,
De Geeuw 31

EINDHOVEN woensdag 30 sep,
14/28 okt, 11/25 nov, 9 dec,
20:00 uur; C.Huygens College,
Strausslaan 1

EMMEN maandag 5/19 okt,
2/16/30 nov, 14 dec, 19:30 uur;
Ichthuskerk, Walstraat 21
Het boek Handelingen

't HARDE zaterdag 12 sep, 7 nov,
16 jan, 13 mrt, 8 mei, 10:00 uur;
MFC, Stadsweg 27

Nederlands Bijbelstudie Contactdag

LEERDAM zondag 18 okt, 15 nov,
13 dec, 10:00 uur;
Patrimonium, Jeekelstr. 40a,
De 2de brief aan Korinthe

LINSCHOTEN maandag 28 sep,
12/26 okt, 9/23 nov, 7 dec,
20:00 uur; "Bij de tol",
Nieuwe Zandweg 12,
Het Evangelie van Markus

OLDEBROEK dinsdag 29 sep,
13/27 okt, 10/24 nov, 8 dec,
20:00 uur; Stationsweg 43,
Christus in de Psalmen

OLDEBROEK zondag 4/18 okt,
1/15/29 nov, 17:30 uur;
L.H.N.O. gebouw,
Van Sytzamalaan 3

OUD-BEIJERLAND zondag 27 sep,
10:00 uur, Israelsdreef 28

URK dinsdag 6/20 okt,
3/17 nov, 1/15 dec, 20:00 uur;
Rode Kruisgebouw, Wijk 8-2
De 1e brief aan Korinthe

URK zondag 22 nov, 10:00 uur;
Rode Kruisgebouw, Wijk 8-2

Geliefde lezer,

In die oude tijd stonden zij bij de jongere generatie bekend als oom Albert, oom Frits en oom Jacob, hoewel ik de laatste aansprak als vader. Gedrieën waren zij de fulltime evangelisten en bijbelleraren uit de "open" vergadering van gelovigen. Alle drie gingen hun eigen weg en hadden hun eigen gaven en verantwoordelijkheden. Zij zochten de gemeenschap en samenwerking met andere gelovigen, zolang dat hun prediking niet in de weg stond.

In die oude tijd - leiderschap was nog niet uitgevonden - was het "werk des Heeren" nog in handen van dienstknechten, die gedrongen door de liefde van Christus het Woord van God predikten en onderwezen. ^{2Kor.5:14}

In de tegenwoordige tijd kwam dit werk goeddeels in handen van marketeers, die zich meester maakten van Het Woord, en de Gemeente veranderden in een "koopmanschap". ^{2Pet.2:3}

Onlangs overleed Albert Ramaker op 97-jarige leeftijd. In de media werd hij herinnerd als één der oprichters van de Evangelische Omroep. Zelf zal ik mij oom Albert, oom Frits Niemeijer en vader Jacob blijven herinneren als het driemanschap, dat door hun bediening van Het Woord bepalend was voor mijn geestelijke vorming en betrokkenheid bij het "Werk des Heeren."

Helaas, oom Albert, oom Frits en oom Jacob zijn niet meer van deze tijd.



Ab Klein Haneveld



Nederlands Bijbelstudie Centrum

Uit de statuten: "De Stichting Nederlands Bijbelstudie Centrum stelt zich ten doel de kennis van de inhoud van de Bijbel, die zij beschouwt als Gods Woord, te verspreiden. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door getuigenis in woord en geschrift."

In de praktijk wordt dit o.a. gedaan door het houden van bijbelstudie-avonden, tentcampagnes, contactdagen, collegedagen en conferenties, studiereizen; de uitgave van de lezingen op audio-cd's en cassettes; de uitgave van brochures en deze circulaire. Financieel is het Nederlands Bijbelstudie Centrum afhankelijk van vrijwillige bijdragen.

Correspondentieadres

Benny Goodmanstraat 40
1311 RA Almere
telefoon (036) 53 62 976
telefax (036) 54 68 644

Internet

www.bijbelstudie.nl
info@bijbelstudie.nl

Giften

Postbank 55 67 669
Rabobank 30 87 47 046
ten name van
Nederlands Bijbelstudie Centrum
Bolsward

Giften voor de tentevangelisatie

Rabobank 10 35 81 006
ten name van
NBC Evangelisatie, Bolsward