



Nederlands Bijbelstudie Circulaire

13e jaargang nummer 4

december 2003

De vleselijke en de geestelijke mens

door **Dr. Charles Inwood (1929)**

In de eerste Korinthebrief wordt ons duidelijk gemaakt wat eigenlijk "het vleselijke in ons" is, en hieruit zien wij dat het vleselijke de grootste vijand van het geestelijke is. Satan en de wereld vallen ons aan van buitenaf, maar het vleselijke is "de verrader binnen ín ons" en daarom veel meer te vrezen.

Wat is vleselijk ?

Met vleselijk bedoel ik het menselijke, afgescheiden van het Goddelijke; zoals ik met het geestelijke bedoel: het menselijke dat in bezit genomen, beheerst en van gedaante veranderd is door het Goddelijke. Er is een fundamenteel verschil tussen het vleselijke en het geestelijke; en dat verschil openbaart zich in de hele opvatting van het leven van de mens, van zonde, van godsdienst en van God.

Maar eerst een vraag die door de Apostel wordt beantwoord in de eerste verzen: "Heeft God tweeërlei standaard voor Zijn kinderen?" Heeft Hij een vleselijke standaard voor vleselijke christenen en een geestelijke standaard voor geestelijke christenen?

Nee! God heeft één standaard voor ons allen en daarom begint Paulus een brief, die op schrikkelijke wijze het vleselijke ontsluit. Hij ontwikkelt hierin de volgende gedachten. Ten eerste stelt hij de vraag: Bent u geheiligd in Christus Jezus?

Dit is Gods doel met u. U bent geroepen om heiligen te zijn; en in vers 9: geroepen tot de gemeenschap van de Heere Jezus Christus. En ik bid u, stel u niet gerust met de gedachte dat uw christelijk leven op even hoog peil staat als dat van de christenen in het algemeen. Dit kan wel zijn, maar dat is niet voldoende.

Het is Gods verlangen een heilige van u te maken; en Hij is machtig het hele werk voor u te doen.

De apostel laat ons het vleselijke zien op drie gebieden:

1. het gebied van het verstand;
2. het gebied van de zedeleer;
3. het gebied van de godsdienst:

1. Het gebied van het verstand

Ik behoef er u niet aan te herinneren dat Paulus geen tegenstander was van wijsheid en kennis. In het 5de vers van dit hoofdstuk erkent hij dat de Korinthiërs buitengewoon "be-gaafd" waren. Maar hij zegt nog meer. In het vorige vers toont hij aan dat zij al deze gaven te danken hadden aan Gods genade. Welnu, zodra u natuurlijke gaven erkent als een uitvloeisel van Gods genade, zullen daar twee dingen uit volgen: Ten eerste zult u de gaven in uw broeder niet gering schatten en ten tweede zult u, als u zelf zulke gaven hebt, er niet zo licht een verkeerd gebruik van maken. Er komt over onze natuurlijke gaven een heiligheid, die nauwelijks te beschrijven is, als wij er dezelfde vrije, onverdiende genade Gods in zien, die wij ook zien in de redding van een zondaar. Nee, Paulus was geen tegenstander van kennis en verstand; alleen maar van die kennis die God buitensluit. Paulus' verstand was waarschijnlijk het grootste in de hele geschiedenis der Christelijke Kerk. Hij onttroonde het verstand niet als een boze overweldiger, toen hij zijn hart aan de Heere Jezus gaf. Nee, hij wijdde zijn verstand aan de Heere Jezus Christus, Die hem had verlost. God alleen weet, hoezeer de toewijding van dat verstand het gees-

telijk en zedelijk leven van de gehele Gemeente Gods heeft verrijkt .

Laat mij u nu wijzen op drie kenmerken van het vleselijke in deze sfeer:

Steunen op de wijsheid der wereld

Ten eerste wijst hij op het vleselijke in hun steunen op hetgeen hij noemt de wijsheid dezer wereld.

Wijsheid der wereld is wijsheid, ontsproten uit, en beheerst door de wereldgeest. De Korinthiers steunden op de wijsheid der wereld en Paulus toont hun in vers 21 reeds dat wijsheid zeer duidelijke grenzen heeft. Hij zegt "De wereld heeft door de wijsheid", d.i., de wereld heeft door haar wijste mannen, "God niet gekend." Met andere woorden: er is veel, dat zelfs het grootste verstand niet kan ontdekken. Als God Zichzelf niet openbaarde zouden wij Hem in het geheel niet kennen. Men kan God niet ontdekken door het vergrootglas of door de verrekijker. Sommigen dergenen die het meest en het langst door deze voorwerpen hebben gekeken, hebben nooit God gezien! Maar als u, Hem reeds kennende, microscoop of telescoop gebruikt, zult u de sporen van Zijn vingers overal ontdekken, en uw hart zal opspringen van blijdschap, of zich nederbuigen in aanbidding en eerbied.

Ik geloof dat wij geneigd zijn veel te veel waarde te hechten aan natuurlijke gaven en dat zelfs onze idealen meer verstandelijk dan geestelijk zijn. Wordt de waarde van menig prediker van het Evangelie heden ten dage niet

hiernaar geschat: of hij veel mensen trekt? Wat is dit anders dan steunen op het vlees?

De afkeer van het kruis

Dan is er een ander punt: De ingewortelde afkeer van het kruis; van "Jezus Christus en Dien gekruisigd". ^{1Kor.2:2} Christus gekruisigd is voor vele christenen in onze kerken heden ten dage "dwaasheid." Zij willen een evangelie. Er is zo'n schreiende behoefte aan een evangelie, dat zulks zelfs door vleeselijke christenen niet kan worden ontkend. Maar dan wel een maatschappelijk evangelie, of een evangelie van lieflijkheid en licht, of een evangelie van slechts schoolse geleerdheid, of een evangelie met daarin een tintje Boeddhisme of Theosofie.

Elke kwakzalverij, vanaf het Mormonisme aan de ene zijde tot de verleidelijke leugens van Christian Science aan de andere, kan men plaatsen en heet men welkom. Maar een Evangelie, dat spreekt over ondergang van het mensdom door de val, verlossing door het kruis, en wedergeboorte door de Heilige Geest, dat willen zij niet. Wel zedeleer, ethiek, cultuur, ja alles behalve "Jezus Christus en Dien gekruisigd". Zij hebben er niets tegen het symbool te dragen in de vorm van een gouden kruis, maar het werkelijke kruis, het kruis dat de menselijke natuur op de verschrikkelijkste wijze beschuldigt, en het kruis dat redding verkondigt alleen door het verzoeningswerk van Jezus Christus, onze Plaatsvervanger, nee, dat willen zij niet!

Waar wij, al is het nog zo bedekt, afkerigheid van de leer der verzoening door Jezus Christus aantreffen, daar vinden wij vleeselijkheid.

Niet geloven wat verstand niet kan verklaren

Er is nog een andere vorm van vleeselijkheid in dezelfde sfeer. U vindt die in het 15de hoofdstuk van deze brief. Tussen de regels door vertoont zich deze vorm van het vleeselijke, namelijk weigeren te geloven wat het verstand niet kan verklaren.

Dit blijkt uit Paulus' antwoord. Maar Paulus beweert ook, dat degenen die het feit van "de opstanding des vleses" loochenden, omdat zij het niet konden begrijpen, het grote gevaar van de positie die zij innamen niet begrepen. Zij dachten, dat zij die éne waarheid in twijfel konden trekken en toch al de overige behouden. Alsof men het gebouw kan behouden terwijl men het fundament prijsgeeft. Dit is wat heden ten dage in menigerlei opzicht wordt gedaan.

2. Het gebied van de zedeleer

Hierover wordt breedvoerig gehandeld in de hoofdstukken 6 t/m 10.

Eerst wil ik u doen opmerken, dat de vleeselijke mens altijd aankomt met gewetensvragen, als hij geplaatst wordt tegenover de ernstige zedeleer van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. Dit is één ding. Een ander is, dat het vleeselijke in 't algemeen overhelt tot twijfelachtige dingen. Welke christenen discussiëren over het toneel, dansen, kaartspel, enz.?

Welke christenen bediscussieren het naakte in de kunst? Welke christenen strijden over liefdesromans, zondagsport en dergelijke? Alleen vleeselijke christenen.

Welke Christenen staan altijd klaar met het gezegde: "Een mens moet toch leven." Dat moet hij echter niet als hij niet eerlijk door de wereld kan komen. Of: "Het doel heiligt de middelen." Deze gezegden zijn uit het vlees en behoorden nooit door een christen op de lippen te worden genomen.

Nu en dan vervalt de vleeselijke christen ook in de grofste zonden; zonden, die ons doen blozen, niet alleen voor de godsdienst, maar ook voor het mensdom en de zedelijkheid.

Nog een andere gedachte in verband hiermee, vindt men in de eerste brief aan de Gemeente Gods te Korinthe: Een kenteken van het vleeselijke is vatbaarheid voor de invloed van een verkeerde omgeving. De vleeselijke mens is altijd een gemakkelijke prooi voor de laatste dwaling, of de meest populaire zonde. Hij is als het zand aan de oever der zee, altijd in beweging gebracht door de laatste golf. Breng een vleeselijk christen daar, waar geestelijke invloeden hem omringen en alles ten goede meewerkt, dan zal hij als een goed christen te boek staan. Maar laat hem eens komen in landen waar geen christelijke invloed, geen christelijke publieke opinie is, hoe spoedig bezwijkt hij dan! Hoe verschrikkelijk diep is zijn val! Ik heb zedelijke en geestelijke schipbreukelingen bij tientallen en

meer ontmoet in ieder land dat ik heb bezocht. De oorzaak lag hierin: het waren vleeselijke Christenen die, meer dan zij wisten, steunden op een gezonde omgeving!

3. Het gebied van de godsdienst

Maar nu nog enkele aspecten over het gebied van de godsdienst. Een van deze, in het 1ste en 3de hoofdstuk direct en indirect, maar machtig in het 14de naar voren gebracht, is de geest van partijschap. In sommige gevallen was het verschil van ras, in andere was het maatschappelijk, in andere leerstellig, in sommige wat wij heden ten dage kerkelijk zouden noemen; en in vele gevallen ging het om zekere welbekende leiders en vermomde mensen-aanbidding.

Hoe staat het met ons zelf in dit opzicht? Beoordelen wij iemand naar het kerkelijk genootschap, waartoe hij behoort? Dat is vleeselijk! Vragen wij, hoe hij staat ten opzichte van geloofsgenezing; wat hij denkt over de komst des Heeren (niet het feit, maar zijn bijzondere uitlegging van het feit)? Let u op of hij spreekt over Heer of Heere - dan bent u waarschijnlijk een vleeselijk christen.

Een ander kenmerk is: haken naar iets abnormaals. U vindt dat in het 1ste hoofdstuk en in het 14de. Het haken naar iets dat sterk op de zinnen werkt; iets dat men kan zien en voelen en tasten, ja, fotograferen, iets dat opzien baart. Tekenen, tekenen! Daar vraagt men om.

Dit is een der oorzaken waardoor het spiritualisme zoveel kwaad heeft aangericht in onze christelijke kringen. Als u het onzienlijke wenst te zien en het onbekende wenst te weten, dan zal Satan er wel voor zorgen, dat er iemand is die u iets vreemds geeft te zien en te horen. In Handelingen vroegen de discipelen eens om zekere tekenen. De tekenen, die zij zochten, werden hun niet gegeven. God gaf hun iets veel beters. God vervulde hen met Zijn Geest. Men hoort ze nooit weer om die tekenen vragen.

En nog iets. Hoofdstuk 14, met zijn vreemde, droevige geschiedenis van wat wij een tongen-beweging zouden kunnen noemen in de eerste christelijke Gemeente.

Ik geloof, dat wij in dit hoofdstuk de vreemdste, droevigste fase van het vleselijke hebben in de hele brief. En als wij hetgeen wij daaruit kunnen leren werkelijk ter harte namen, zouden wij heden ten dage voor veel be waard blijven.

Ik denk niet, dat de tongen-beweging in de Gemeente te Korinthe veel gemeen had met de vurige tongen op de eerste Pinksterdag. Ik geloof dat een vreemde beweging was binnengeslopen en veel kwaad onder hen aanrichtte. En wat mij het meest bedroeft is dat ik tot het besluit moet komen dat er een treurige overeenkomst is tussen de ergste fase van de tongen-beweging in de Gemeente te Korinthe en de zogenaamde tongen-beweging van onze tijd. Indien slechts één tien-

de waar is van wat ik van geloofwaardige getuigen in Australië, Californië en Engeland heb gehoord, heeft de tegenwoordige beweging niets gemeen met de vurige tongen van het Pinksterfeest. Maar deze beweging is de jongste spruit van het vleselijke, en leidt honderden ernstige, argeloze zielen op een dwaalspoor. Geraakten alleen de slechtsten in deze strik verward, dat zou reeds droevig genoeg zijn. Maar dat juist de besten er in lopen, die zich niet zo licht door iets anders zouden laten meeslepen, is een zeer betreurenswaardig feit.

Laat mij u nog, voor ik eindig, voor enkele dingen mogen waarschuwen. Ten eerste leent alle zinlijke, zenuwachtige, fysieke opwinding zich lichtelijk aan het vleselijke, maar zij leent zich niet aan het geestelijke. Een abnormale geestes- of lichaamstoestand is niet de voorwaarde voor de volheid des Geestes, en niet een bewijs van de tegenwoordigheid van de Geest in kracht.

Door een zeer bijzondere voorzienigheid was het mij vergund enige jaren geleden de schreeuwende Derwisjen in Klein-Azië te zien. Eén ding, dat mijn aandacht trok, was dat de fysieke wetten, die ik bij deze mannen zag, dezelfde waren als die, welke men opmerkt in Australië en andere plaatsen van de moderne tongen-beweging. De Derwisjen waren waarschijnlijk onkundig van deze wetten, maar zij gehoorzaamden eraan. En het is gehoorzaamheid aan de wet,

niet kennis van de wet, die de uitslag bepaalt.

Nog één ding. Er zijn natuurlijke fysieke leiders. Als zij vleselijk zijn, zullen zij u ver op het verkeerde pad leiden. Twee dingen in verband hiermee hebben op mij een zeer diepe indruk gemaakt. Het eerste is dit: Ik geloof dat wij aan de vooravond zijn van een nieuwe strijd met de krachten uit dat gebied. En ik geloof dat wij droevig onwetend zijn betreffende hun vermomming, hun gevaar en hun macht. Het is een zeldzaamheid een christen te ontmoeten, die zulk een onfeilbare geestelijke intuïtie heeft, dat hij de macht die fysiek en natuurlijk is, kan onderscheiden van de macht, die alleen van de Heilige Geest is. Slechts als u het vleselijke leert onderscheiden in dit occulte gebied, zult u bewaard worden voor de droevige trage-

die der tongen-beweging, zoals zij zich openbaarde in de Gemeente te Korinthe.

Indien u tot dusver de aanwezigheid van het vleselijke in één dezer gebieden niet vermoed hebt, luister dan naar dit waarschuwend woord. Wààr u ook het vleselijke ontmoet, onder welke vermomming dan ook, het is de doodsvijand van het geestelijke in uw ziel. Speel er niet mee, geef het geen plaats, duld het niet, geef er uzelf niet aan over. Geef uzelf over aan Jezus Christus, opdat Hij in u volkomen overwinning behale over het vleselijke, dat u nu hebt ontdekt. In Hem is overvloed van leven, en in Zijn Geest is overvloed van kracht. U kunt worden vrijgemaakt, en vrij gehouden van de heerschappij van het vleselijke, door de veel grotere macht en heerschappij van de Heiligen Geest.

Het onderwerp van de volgende College-dag
in Bolsward op 7 februari 2004 is:

Het wezen van de Gemeente

Het onderwerp van de volgende Contact-dag
in 't Harde op 10 januari 2004 is:

Het Boek Job

Agenda

Bijbelstudies o.l.v. Ab Klein Haneveld worden D.V. en onder voorbehoud gehouden in de volgende plaatsen:

ALKMAAR donderdag 29 jan, 12/26 feb, 11/25 mrt, 8/22 apr, 6 Mei, 19:45 uur; "Delta", Oude Kanaaldijk 2, De brief aan Efeze

AMSTERDAM zaterdag 31 jan, 28 feb, 27 mrt, 24 apr, 22 mei, 15:00 uur; Postjesweg 150

BEVERWIJK zondag 7 mrt, 11 jul, 10:00 uur; B.H.K.-gebouw, Groenelaan 74

BOLSWARD zondag 4 jan, 1/29 feb, 28 mrt, 25 apr, 23 mei, 20 jun, 10:00 uur;

Het boek Openbaring

18 apr, 14:00, Doopdienst

Christen Ontmoetingscentrum

Petra, Burg. Praamsmalaan 18A

BOLSWARD 7 feb, 3 apr, 29 mei, 10:00 uur;

Ontmoetingscentrum Petra,

Burg. Praamsmalaan 18A

Nederlands Bijbelstudie College

DRACHTEN donderdag 22 jan, 5/19 feb, 4/18 mrt, 1/15/29 apr, 13/27 mei, 20:00 uur;

Rode Kruis gebouw, De Geeuw 31, Maleachi

DRACHTEN zondag 21 mrt, 13 jun, 14:00 uur; Rode Kruis gebouw, De Geeuw 31

EINDHOVEN woensdag 28 jan, 11/25 feb, 10/24 mrt, 7/21 apr, 5/19 mei, 20:00 uur;

Emmaüskerk, Barriereweg.

EMMEN maandag 19 jan, 2/16 feb, 1/15/29 mrt, 26 apr, 10/24 mei, 19:30 uur;

Ichthuskerk, Walstraat 21

Brieven aan Timotheüs

't HARDE zaterdag 10 jan, 6 mrt, 1 mei; 10:00 uur; 't Poshuis, Munnikenweg 58

Nederlands Bijbelstudie Contactdag

LEERDAM zondag 18 jan,

15 feb, 14 mrt, 11 apr, 9 mei, 6 jun, 10:00 uur; Patrimonium, Jeekelstr. 40a. Het boek Openbaring

LINSCHOTEN maandag 26 jan,

9/23 feb, 8/22 mrt, 5/19 apr,

3/17 mei, 20:00 uur; "De Vaart",

J. Barneveldstraat 24,

Het boek Handelingen

OLDEBROEK dinsdag 27 jan, 10/24 feb, 9/23 mrt, 6/20 apr, 4,18 mei,

20:00 uur; Stationsweg 43;

De wederkomst van Christus

OLDEBROEK zondag 4/18 jan,

1/15/29 feb, 14/28 mrt, 11/25 apr,

9/23 mei, 6/20 jun, 17:30 uur;

L.H.N.O. gebouw,

Van Sytzamalaan 3

URK dinsdag 20 jan, 3/17 feb,

2/16/30 mrt, 13/27 apr, 11/25 mei, 20:00 uur;

Eurozalm, Burg. Schipperkade 10.

De brief aan de Hebreëën

URK zondag 4 apr, 30 mei, 10:00

uur; Rode Kruisgebouw, Wijk8-2.

Geliefde lezer,

Religie is volgens "van Dale" hetzelfde als godsdienst: "de verering van God", "het waarnemen van godsdienstige plichten; in 't bijzonder de ceremonieën die in daarvoor bestemde gebouwen door de geestelijkheid verricht worden."

Kortom, religie is het aanbieden van werken waarmee de mens zich richt tot God, wie dat ook zij, en hoe hij ook heten moge. Want de Schepper is "de onzienlijke God" en dus "de onbekende God", die "van mensenheden niet gediend" kan worden. Daarom is religie of godsdienst per definitie ijdel en "eigenwillig".

Geloof is volgens hetzelfde Groot Woordenboek der Nederlandse Taal "vertrouwen in de waarheid van een anders beweringen of beloften", en daarom "het vast en onwankelbaar vertrouwen op God en Gods woord, het als werkelijk en waar aanvaarden van de openbaringen van een godheid." Kortom, geloof is het ontvangen van het Woord waarmee God zich richt tot, en kenbaar maakt aan de mens.

Laat ons deze termen daarom niet verwisselen! Want volgens het woordenboek zowel als de Bijbel is geloof het tegenovergestelde van godsdienst, waarvan wij (vanzelfsprekend) door geloof worden verlost! Religie (bv. Islam, Judaïsme, etc.) kan op vele wijzen worden bevorderd. Maar waar geloof vertrouwen is op Gods Woord, kan het slechts worden gebouwd door kennis van dat Woord. En door niets anders! Dus graag tot ziens dus in het komende jaar.


Ab Klein Haneveld



Nederlands Bijbelstudie Centrum

Uit de statuten: "De Stichting Nederlands Bijbelstudie Centrum stelt zich ten doel de kennis van de inhoud van de Bijbel, die zij beschouwt als Gods Woord, te verspreiden. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door getuigenis in woord en geschrift."

In de praktijk wordt dit gedaan door het houden van bijbelstudieavonden, tentcampagnes, contactdagen, collegedagen en conferenties; de uitgave van de lezingen op audio-cd's en cassettes en de uitgave van brochures en deze circulaire. Financieel is het Nederlands Bijbelstudie Centrum afhankelijk van vrijwillige bijdragen.

Correspondentieadres

Benny Goodmanstraat 40
1311 RA Almere
telefoon (036) 53 62 976
telefax (036) 54 68 644

Internet

www.bijbelstudie.nl
info@bijbelstudie.nl

Giften

Postbank 5567669
Rabobank 308747046
ten name van
Nederlands Bijbelstudie Centrum
Bolsward

Giften voor het tentwerk

Rabobank 103581006
ten name van
NBC Evangelisatie, Bolsward